

Barn i Nöd

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 2/12
Årgång 41



DOMINIKANSKA REPUBLIKEN;

*”Det känns spännande
att gå in i ett nytt projekt!”*

SID 4-5



SHAHPUR, INDIEN;

*”De bad oss adoptera den
fyra dagar gamla flickan...”*

SID 8



Vi vill ge fler barn
lite guldkant i vardagen.



Shikha, 5 år: Övergiven.

Vill du bli hjälpa till? Bli fadder!

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Att höra en syrsa...

En indiankvinna besökte en dag en god vän i New York. De promenerade längs affärsgatorna på Manhattan, mitt i den hektiska stadspulsen. Ljudet från tutande bilar och gatuförsäljare blandades med ljudet från alla människor som trängdes på trottoarerna.

Plötsligt stannade indiankvinnan till och sa: ”– Jag hör en syrsa!”

Vännen skrattade lite och förklarade att det inte var möjligt att höra en syrsa i allt detta oväsen, men kvinnan insisterade.

”– Jo, jag hör en syrsa alldeles i närheten.”

Indiankvinnan gick fram till en stor lerkruka som prydde ingången till en av affärerna, där en stor buske bredde ut sina blad. Under ett av bladen lyfte kvinnan försiktigt fram en liten syrsa. Vännen såg helt förbluffad ut.

”– Men detta är ju helt otroligt!” utbrast hon. ”Du måste ha övernaturligt bra hörsel!”

”– Nej, nej”, sa indiankvinnan med ett leende. ”Mina öron är inte annorlunda än dina. Allt beror på vad man lyssnar efter. Titta här, ska du få se.”

Kvinnan tog fram ett par mynt som hon släppte ner på trottoaren, så att de studsade iväg med ett klirrande ljud. I samma ögonblick vände sig ett dussintal personer om.

”– Du ser”, sa indiankvinnan. ”Allt beror på vad man lyssnar efter.”

Vi klagar så ofta över att Gud inte talar till oss och att vi inte får något svar på våra böner. Och kanhända är det sant att Gud oftare talar i den stilla viskningen än i den rytande stormen – men han talar fortfarande. Om vi sedan hör honom eller inte är en annan fråga. Allt beror på vad vi lyssnar efter?

Berättelsen är hämtad ur ”Alltid älskad 2” av Kristina Reftel. Den talar så mycket till mig. Hur är mina öron inställda och vad kan jag urskilja i allt brus? Lyssnar jag efter Guds stilla viskningar i mitt inre? Det finns ofta människor i vår omgivning som längtar efter att deras tysta rop ska höras. Men stannar vi upp tillräckligt länge för att hinna med att höra den lilla syrsan som gömmer sig bland bladen?

På Barn i Nöd får vi emellanåt brev med vädjan om hjälp från olika delar av världen. Det finns stora behov överallt runt omkring oss. I detta nummer kan du läsa om Dominikanska Republiken. Ett land där jag fått se en helt annan sida, än det som rese katalogerna här i Sverige visar. Där ligger vi nu i startgroparna för ett nytt projekt. Det känns mycket spännande och roligt att få gå in i detta arbete tillsammans med nya vänner i ett nytt land.

Karin Johansson

Karin Johansson



Det finns ofta människor i vår omgivning som längtar efter att deras tysta rop ska höras. Men stannar vi upp tillräckligt länge för att hinna med att höra?



UTGIVARE
Barn i Nöd
– Insamlingsstiftelsen Svensk
Internationell Barnhjälp

KANSLI
Nordhemsgatan 63
413 09 Göteborg

REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

ANNONSER
Varughese Mathew

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktör
Varughese Mathew, kassör
Anne Holmdahl
Arne Johansson
Elisabeth Vansvik
Ingegerd Norin

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett
belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
FAX 031-704 65 63
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Lekande flicka på
Dominikanska Republiken

TRYCK/LAYOUT
Skiltryck AB,
www.skiltryck.se

Dominikanska Republiken

Dominikanska Republiken förknippar vi här i Sverige nog mest med vita stränder och solsemester. Men jag har fått se en helt annan sida av landet. En sida där man inte ser några fina hotell, utan små hus och stor fattigdom.

I staden Azua, med sina drygt 250 000 invånare, är det aldrig tyst. Ständigt hörs ljudet av bilar och motorcyklar. Att sitta utomhus och föra ett samtal är nästan omöjligt, ständigt störs samtalet av trafikbullret. Av många Dominikaner räknas Azua som långt ner på skalan. Ingen plats man gärna besöker. Överallt ser man människor som sitter i skuggan utanför sina hus och iakttar vad som händer på gatan. Även jag sitter gärna ute på balkongen i det hus vi bor i för att se vad som händer. Det är som ett skådespel med många olika inslag.

Vid mitt första besök i Dominikanska Republiken hade jag nog förväntat mig att möta ett samhälle som var ungefär som i Brasilien. Även om mycket kan jämföras så är mycket också väldigt annorlunda. Jag tror främst det kom fram i mötet med barnen.

Jag besökte landet tillsammans med en god vän som arbetet i landet från och till under dryga femton år. Jag fick se och möta folk ifrån många olika byar och se hur de arbetade med barnen. Det som förvånade mig mest med alla dessa barn var respektlösheten för varandra och för vuxna.

Jag träffade också pastorer som pratade om detta problem och behovet av att arbeta med barnen. Att lära dem etik och moral. Detta är ett samhälle

med mycket droger och flickor som ofta får barn i tidiga tonåren. De skaffar barn för att få någon som älskar dem. De har inte känt sig älskade av sina föräldrar och det var speciellt en liten flicka jag mötte som har stannat i mitt hjärta. Hon var kanske fyra år gammal och hon hade så mycket ilska inom sig. Hon hade en pinne i handen som hon slog sina kompisar med. Det hjälpte inte att säga till henne, hon slog ändå. Hon tog inte in vad någon vuxen sa åt henne. I mitt stilla sinne undrade jag vad hon var utsatt för hemma... Tänkte på talesättet att ett barn som blir slagen lär sig att slå...

Vi pratade med flera personer som ser problemen och som inget hellre vill än att arbeta för att få till en förändring i samhället. Vuxna som vet att de måste undervisa barnen för att ge dem andra och nya värderingar. Men ekonomiska resurser saknas. Vi upplever att Barn i Nöd här skulle ha en uppgift att starta ett nytt projekt.

I byn Projecto 4 är det lugnare och tystare än i Azua. Byn ligger någon mil utanför staden mitt inne bland bananodlingarna. Här bor Nelson och Ara. Nelson är pastor i en liten kyrka i byn. De älskar att arbeta bland barnen. Det kan komma mellan 300-500 barn på deras storsamlingar. Pastorsparet har en stor önskan att kunna utveckla sitt arbete och att kunna undervisa barnen för att lära dem bli ansvarstagande vuxna. De vet att det skulle förändra situationen i det samhälle de lever i.

Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt. Fortfarande ligger vi i startgroparna men vi har börjat ta små steg framåt för att se till att vi hamnar rätt.

Karin Johansson



Nytt
projekt!

Hälsning från syster Esther på Rangala Baby Home i Kenya



VID ÅRSSKIFTET HADE VI 44 barn på barnhemmet. Vi fortsätter att ge dem kärlek, omsorg och skydd. Femton övergivna barn hade vi på barnhemmet under 2011, det har aldrig tidigare hänt. Men vi arbetade hårt för att finna familjer till dessa barn och det gav resultat! Sju av dem fick flytta ut i nya familjer, det känns fantastiskt roligt! Tre av dessa barn – Linda, Macrine och Rene – flyttade hem till några i vår personal som beslutade sig för att adoptera barnen.

Barnen mår bra i sina nya familjer. De är glada och har anpassat sig till sin nya miljö. Barnhemmet fortsätter att stödja familjerna och de är mycket tacksamma för stödet från sina fadderfamiljer i Sverige!

Med ett gott samarbete med Barn i Nöd har många av de barn som flyttat hem till sina familjer fått utökad hjälp. Barnen har fått skoluniformer, böcker, skor, kläder och behandling för dem som behövt det. Och i december ordnade vi en fest då vi bjöd in de barn som har faddrar och som flyttat ut från barnhemmet. Det kom 20 barn och deras familjer! Barnen fick tid att träffas, äta och leka tillsammans. Detta var första gången vi hade ett gemensamt

möte där föräldrar/vårdnadshavare och barnen träffades. Det var mycket lyckat och vi kommer att fortsätta att försöka ordna detta varje år på Rangala Baby Home.

Rose har arbetat på Rangala Baby Home i 22 år. Hon är den bland personalen som arbetat längst tid på barnhemmet. Halva sitt liv har hon ägnat sig åt att älska, vårda och ta hand om övergivna och föräldralösa barn. Hon är en förebild för alla de andra som arbetar hos oss och hon rycker gärna in när problem uppstår.

Hon är gift och har tre egna barn. Nu har hon också beslutat sig för att ta hand om ett av de övergivna barnen på barnhemmet. Macrine har flyttat hem till Rose och processen för att adoptera henne har påbörjats. Rose säger själv att det bästa hon kan erbjuda ett av dessa övergivna barn är att själv öppna upp sitt hem och ge Macrine en familj.

Macrine kom till barnhemmet i december 2009 när hon var runt ett år gammal. Hon hade blivit övergiven i ett shoppingcenter. I september förra året fick hon flytta hem till Rose. Macrine har nu någon att kalla mamma,

pappa, bror och syster och hon älskar det! Sedan hon flyttade till sin nya familj har hennes tal förbättrats avsevärt.

Macrine är glad och man ser att hon trivs när man träffar henne i hemmet eller utanför. Hon gillar alla nya saker och hon frågar alltid vart hennes mamma och pappa ska gå när de går ut.

Hon går i förskolan på barnhemmets område och hon älskar sin nya skolväska där hon har med sig något litet att äta på rasten. Ibland kommer hon in på barnhemmet och leker en stund med de andra barnen. Men hon är nog med att berätta att hon sen ska gå hem. Detta leder till att flera av barnen gråter och vill också ha en egen familj att komma hem till.

Detta är vår stora utmaning, att hitta familjer som vill ta hand om våra barn. Vi behöver också fler faddrar som vill vara med och ekonomiskt stötta familjerna som tar hand om barnen. Macrine är ett av barnen som inte har en fadder. Finns Du där som vill hjälpa Rose och hennes familj? Hör då av dig till Barn i Nöd!

Varma hälsningar från Rangala Baby Home genom Syster Esther

Padhar i Indien

Vi vill skicka de allra varmaste hälsningar från alla barnen och vår personal här på Skol- och Rehabiliteringshemmet för handikappade i Padhar. Arbetet går bra tack vare stödet vi får från Er i Sverige! Vi är mycket tacksamma och ber till Gud för Er alla!

Jag vill berätta för Er om Rohit, Piyush och Neha. De tre får representera tre av de olika handikapp som vi arbetar med. Tack för att Ni gör det möjligt för oss att göra detta arbete! Vi är nu snart uppe i 200 barn och ungdomar som bor här hos oss.



ROHIT

Rohit är en 17 årig multi-handikappad pojke. Han är också mentalt svag och ser dåligt. Hans mamma dog för flera år

sedan, medan hans pappa och hans två yngre bröder och en syster bor i en by runt 85 km från Padhar. De lever under fattiga förhållanden och bor i ett litet lerhus. Pappan har en bit mark som han odlar på, men om det blir någon gröda beror på om det kommer något regn eller inte.

Eftersom Rohits handikapp är stort kan han inte studera i den vanliga skolan. På hemmet har vi utvecklat en individuell utbildningsplan för honom. Det vi mest fokuserar på är att lära honom utveckla de färdigheter han behöver i det dagliga livet.

Rohit har problem med att samordna sina rörelser och han är långsam i fysiska aktiviteter, men han kan muntligt säga alfabetet på hindi. Vi undervisar honom i blindskrift men det är svårt för han har inte så mycket känsel i sina fingertoppar. Men han blir långsamt bättre och bättre på många områden.

Rohit vet vilka saker som är hans och han håller ordning bland dem. Han betar sig för det mesta som de andra ungdomarna men han talar oftast väldigt högt. Någon gång ibland kan han också uttrycka ilska och citera saker i minnet.

När hans lärare undervisar honom eller ger honom vägledning så lyssnar han och förstår, men han behöver mycket träning för att lära sig. Hans dröm är att kunna vara hemma och hjälpa sin pappa. Men det är fortfarande mycket han behöver tränas i för att klara sig själv och kunna flytta hem.

PIYUSH

Piyush är en blind 13 åring som går i fjärde klass. Hans familj bor i Tikari Bet som ligger 20 km från Padhar. Piyush är en pojke som alltid är glad och redo att hjälpa andra. Han är också mycket angelägen att lära sig nya saker. Han är duktig i att klara de dagliga rutinerna. Han tvättar sina kläder, badar, städar och klär på sig själv utan hjälp.

Han tycker mycket om skolan och är duktig i de flesta ämnen, förutom matte. Hans rörlighet är bra och han går med hjälp av en käpp. Han deltar i olika idrotter men tycker mest om cricket.

Han är också duktig i musik och deltar gärna i de olika kulturella aktiviteterna vi anordnar. Han kan spela flera instrument men gillar framför allt att sjunga. Hans största önskan är att bli en klassisk sångare, så han satsar på att framöver kunna studera på en musikskola.



Hans dröm är att kunna vara hemma och hjälpa sin pappa. Men det är fortfarande mycket han behöver tränas i för att klara sig själv och kunna flytta hem.

KUMARI NEHA

Kumari Neha är nio år och hon är hörselskadad. Hon har en bror och tre systrar. En av hennes äldre systrar har också en hörselskada, så systrarna bor tillsammans här på handikapphemmet. Kumari Neha kom till hemmet år 2009. Första året fick hon lära sig grundläggande teckenspråk och läppavläsning. Efter detta kunde hon börja i den vanliga skolan.

Hennes familj tillhör medelklassen där de har ett litet jordbruk. Hon är en mycket social flicka som gärna ställer upp och hjälper de andra barnen. När hon kom hit ville hon först inte lära sig teckenspråket, men nu har hon blivit duktig på att kommunicera med de andra. Hon är också duktig på att klara sig själv och utföra olika sysslor såsom tvätt, badning och städning.

Hon tycker om de flesta ämnena i skolan, men språk och matte är favoriterna. Vi frågade hennes pappa vad han hade för dröm för sina döttrar och då sa han att hans önskan är att de ska få bra jobb och kunna klara sig själva.

Det är också vad vi vill och arbetar för; att våra barn och ungdomar ska kunna stå på egna ben och klara sig ute i samhället. Att de ska kunna leva bra liv där de vet att de är värdefulla! Med varma hälsningar och uppriktiga böner! Gud välsigne Er!



K.P. Andrews

Barnhemmet

i Shahpur, Indien

En varm hälsning från föreståndarinnan Varsha och barnen på Emanuel Ebenezer Home i Shahpur. De har fått in två nya små barn som flyttat in på Baby-home. Det är också full fart för de större barnen som förbereder sig inför slutproven denna termin i skolan. Varsha skriver:



Ville skicka hälsningar till er alla i Sverige från mig och alla barnen här i Shahpur. Nu i skrivande stund är det februari månad, en förberedelsestid för våra studenter inför slutproven i skolan. Alla barnen är upptagna för att avsluta terminen på bästa sätt och göra olika projekt i skolan. Här i Indien slutar läsåret i mars/april och sen är det lov tills i juni.

Under april månad, då det är lov, har jag planerat att ordna ett sommarläger för barnen. De har två månaders sommarlov och jag skulle vilja göra lite roliga aktiviteter tillsammans med dem, och samtidigt som de har roligt så får de lära sig nya saker. Vi kommer att ha musikklasser, idrott, konst och hantverk, personlighetsutveckling, data, engelska och massor av olika spel och lekar. Det blir första gången något sådant här anordnas och barnen ser mycket fram emot det.

Jag vill så gärna att våra barn ska bli introducerade för nya saker. De behöver få lite vidgade vyer. Shahpur är en liten plats och de flesta som arbetar och bor här har väldigt begränsad kunskap om vad som händer runt om i världen. Så sakta men säkert försöker jag få till en förändring för att göra våra barn bättre förberedda för ett liv utanför barnhemmet.

Vi har också fått in två nya små bebisar på barnhemmet. **Riya** kom till oss när

hon var tre månader gammal. Mamman var en ogift tonåring som blev gravid. Livet på den indiska landsbygden är inte alltid lätt och reglerna är tydliga. Antingen fick den unga mamman göra sig av med sitt barn eller så blev hon utfryst i byn. På något sätt lyckades hon ändå behålla sitt barn i tre månader. Då berättade hennes mamma för henne om vårt barnhem. Hon gick då raka vägen hit och bad oss adoptera den lilla flickan.

När Riya kom var hon sjuk. Hela hennes kropp var täckt av utslag. Om hon inte kommit till oss vid den tidpunkten så skulle den lilla antagligen dött. Så snart vi såg hur sjuk hon var, tog vi henne till sjukhuset i Padhar. Där fick hon behandling men nu är hon tillbaka på barnhemmet och mår bra.

Den tredje februari kom en kvinna gående på vägen utanför barnhemmet. Hon verkade helt galen och hon skrek att hon skulle kasta barnet hon höll i sina händer i buskarna. Hennes bror gick bredvid och försökte lugna ner henne. Det gick inte. Då tog mannen och Laxmi, som är ansvarig för Babyhome, barnet ifrån kvinnan. Så snart de tagit barnet så vände kvinnan på klacken och sprang därifrån. Kvinnan var inte gift



och vid förlossningen hade hon fått en chock som är förklaringen till hennes uppträdande. Hon hade ingen som kunde hjälpa henne med barnet och hennes bror bad oss att adoptera den fyra dagar gamla flickan. Hon hade fått namnet **Khushi** som betyder lycka. Vi tog Khushi till sjukhuset och läkarna konstaterade att det är en frisk liten tjej.

Jag har ett fantastiskt arbete! Ebenezer Home är inte bara en plats som ger skydd utan vi har också möjlighet att ge dessa barn all den kärlek och omsorg som de behöver. Jag tackar Gud varje dag för denna möjlighet som jag fått att vara mamma till alla dessa barn. Barn som blivit utstötta av sina familjer. Tack för allt ert stöd och Gud välsigne er!

Med mycket kärlek och varma hälsningar
Varsha Swarup

AVSLUT AV PROJEKT i Ukraina

År 2000 kom Barn i Nöd i kontakt med Nadiya och projektet Street Kids Center i Evpatoriya på Krimhalvön i Ukraina. Hjälpen bestod då i att ge barn mat och även kläder.

År 2005 tog Nadiyas bror Sergey över verksamheten och hjälpen fortsatte. Arbetet utvidgades efter hand då de fick egna lokaler som också Barn i Nöd

hjälp till att reparera och iordningställa. Dagligen kommer 20-25 barn och ungdomar till centret som har det svårt hemma. Sergey och hans team gör ett fint jobb med barnen.

Men på grund av en ovilja att svara på ekonomiska frågor och skicka fullständiga rapporter har nu Barn i Nöds styrelse tagit beslutet att avsluta samarbetet.

Det är viktigt att vi som hjälporganisation känner en öppenhet och en ärlighet rakt igenom i de projekt som vi stöttar.

Barn i Nöd önskar Street Kids Center allt gott och hoppas att deras arbete ska växa starkare tillsammans med nya partners.

Barn i Nöds styrelse
genom Karin Johansson

RESCUE MISSION
SECOND HAND
I samarbete med stiftelsen BARN I NÖD



ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-17
Torsdag 11-17
Fredag 11-17
Lördag 10-15

Mölnsdalsvägen, nära ICA-MAXI på WILLY:S parkering
Tel. 031-401 410 - 0739-76 34 71

Ge en gåva via mobilen

Ett smidigt och snabbt sätt när du vill ge en gåva!

Du kan enkelt SMS:a din gåva till Barn i Nöds arbete utöver världen. Gåvan förs upp din mobiltelefonräkning eller dras från ditt kontantkort. Läs mer på vår hemsida www.barninod.com

SMS:a **Nöd 50** till 72 930 så bidrar du med 50 kronor till vår verksamhet. **Tillsammans gör vi skillnad!** Ev. trafikavgift tillkommer



Vid upprättande av Testamente

kanske du vill tänka på Barn i Nöd. Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida www.barninod.com för ytterligare information

Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Jag vill att mitt fadderbidrag ska användas till:

Barnhem för barn från trasiga hem (Agape) i Indien

Föräldralösa barn (Ebenezer-hemmet) i Indien

Barn i slummen i Japeri, Rio de Janeiro, Brasilien

Barnhem för små barn (Rangala) i Kenya. Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg



Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam



MEDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

HAGA
GRUPPEN AB
MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

NIBEMA
INSIDAN ÄR VIKTIGAST

Trappor - Fönster - Glaspartier - Receptionsdiskar
Vikväggar - Inneörrar - Ytterörrar - Entrépartier
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida www.nibema.se

Renew
GROUP
UNILOC
Zeno
ZII FreeBandy AB

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdraget varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungsporsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

TV • VIDEO • HIFI • CD
SNABBSERVICE • KOSTNADSFÖRSLAG • HÄMTNING
ALLA MÄRKEN • AUKT. PHILIPS

BERNARDS RADIO & VIDEO

TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92
BANGATAN 60 (MAGNAN)
BOX 4066, 400 40 GÖTEBORG
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 8-18, LÖRDAG 10-13

GRUNDIG PHILIPS THOMSON SONY JVC

Ta gärna en titt på vår hemsida:

www.barninod.com

DÄR KAN DU:

- Bli fadder
- Ladda ner senaste tidningen
- Läsa mer om vårt arbete!
- Hitta kontaktuppgifter
- med mera...



När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Hönö.

Vi har det mesta du behöver i hemmet:

**Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera**

NORGÅRDENS INTERIÖR
HÖNÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com



Till minne

Ingrid Andersson, Siljansnäs
Gunhild Lindberg, Siljansnäs
Nygårds Einar Matsson, Siljansnäs
Gunhild Petersson, Siljansnäs
Ture Sandström, Siljansnäs

THAILAND
BaanChivitMai - ChiangRai

BRASILIE
Ray of Hope, Manaus

ISRAEL
The Jaffa Institute, Tel Aviv

INDIEN
Agape Child Centre, Perumbavoor

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
Projecto 4, Azua

BRASILIE
Kärlekens Hem, Manacapuru

ISRAEL
Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN
Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

KENYA
Rangala Baby Home, Ugunja

BRASILIE
Instituto Evangélico, Japeri

INDIEN
Handikapphem, Padhar

INDIEN
Good Hope Blind Mission, Kottayam

Barn i Nöd i världen

Meddelande till betalningsinställningar
(Meddelande kan inte ändras på senare tid)



Till Fäll / Användare
90 05 75-2

Resulteringsinställningar för denna räkning

Barn i Nöd

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Är betalningsinställningen i överensstämmelse?

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

Ny adress:

.....

.....

NR 2/12

Svenska kronor

0,00

Från PlusGiro (se detaljer på sid 10)

9005752#06#

BI 2021.04.S (mar 05) 00448 12.03 Skilltryck AB

POSTTIDNING B



Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgånande

Jag medger att uttag årligen från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Medgånande om uttag får jag på mina kontouddrag från banken. Medgånandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag förstår att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 veckor innan förfallodagen.

Medgånande återkallas

Medgånande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgånandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgånandet upphör då senast 6 veckor efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Förtjänst att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC All har i uppdrag att sköta Autogirostatistiken för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter om bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens till ett register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Födelsekam Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

- 160 kr/mån 200 kr/mån 600 kr/mån Annat belopp: _____ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg