



Barn i Nöd

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 2/13
Årgång 42



RAY OF HOPE, BRASILIEN

”Nu ligger en spännande tid framför oss...”

SID 4-5



DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

”Byggplatsen sprudlar av liv, glädje och energi.”

SID 8

Vi vill ge fler barn
lite guldkant i vardagen.



Sakshi, 2 år, övergiven

Vill du hjälpa till? Bli fadder!

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Lägg märke till de små sakerna!

En dag när jag var på väg in i en kontorsbyggnad stod en man där och höll upp dörren för mig. Jag tackade och log mot honom. "Du är den femte personen jag hållit upp dörren för", sa han, "och du är den första som har gett mig ett leende och den andra som har tackat mig."

Jag tackade honom igen, med ett stort leende på mina läppar. Efteråt tänkte jag på hur ofta vi tar saker för givet, till och med en sådan enkel sak som att en främling håller upp dörren för oss.

Vi kan ofta kommentera när människor gör stora saker för oss, men hur ofta tänker vi på att uppskatta alla småsaker? När någon gör något för dig och du tackar dem, så bygger det upp och det uppmuntrar. Det betyder så mycket som det gjorde för mannen som höll upp dörren för mig till kontorsbyggnaden.

Med denna berättelse vill jag peka på betydelsen av vad bara ett varmt leende och vänlighet kan betyda för en annan människa i en speciell situation.

Dessa rader är en hämtade ur en betraktelse jag

läste en morgon. Tänk vad mycket mer tacksam man blir när man börjar lägga märke till småsaker som händer runt omkring. Vi svenskar är till exempel ofta så dåliga på att hälsa på varandra. Tänk om vi kunde titta upp och möta blicken på de människor vi möter då vi är ute och promenerar och säga, "Hej!", även om vi inte känner personen i fråga. Detta blir väldigt tydligt när man är i andra länder och människor man möter hälsar och ler stort när de får en hälsning tillbaka. Det vill så lite till för att glädja en annan människa.

När man som jag, har förmånen att vara i ett annat land och starta upp ett projekt som vi i Barn i Nöd nu gör i Dominikanska Republiken, är det många saker man lägger märke till. Speciellt eftersom min spanska inte är något man kan skryta med... Jag förstår en del, men när man praktiskt taget är utanför i samtal som förs på spanska, så har man tid att be-

trakta människorna och kulturen på ett annat sätt. För det är ju så mycket som vi säger till varandra utan att använda ord. Bara alla dessa leenden och varma hälsningar som jag möts av. Det är något som är helt fantastiskt: när hjärta möter hjärta och kultur möter kultur. Det är mycket som vi inte kan förstå hos varandra men värme, kärlek och glädje tränger igenom alla barriärer!

Karin
Johansson



UTGIVARE
Barn i Nöd
– Insamlingsstiftelsen Svensk
Internationell Barnhjälp

KANSLI
Kungssportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

ANNONSER
Varughese Mathew

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktor
Varughese Mathew, kassör
Anne Holmdahl, Arne
Johansson, Elisabeth
Vansvik, Ingegerd Norin,
Petra Wallenstam

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett
belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
FAX 031-704 65 63
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Flicka från Dominikanska
Republiken

TRYCK/LAYOUT
Skilltryck AB,
www.skilltryck.se

Ray of Hope

Nu ligger en spännande tid framför Ray of Hope med att omforma arbetet bland människorna i djungeln.

Under flera år har Ray of Hope och team ifrån England och USA arbetat tillsammans för att hjälpa folket som bor utefter floderna i Amazonas. Bland annat har de byggt många skolor på platser där barnen hade långt till de statliga skolorna. På grund av avstånd var det flera av barnen som inte kunnat gå i skolan. Arbetet har vuxit snabbt och för att kunna arbeta på ett bättre sätt bildas nu en ny stiftelse som tar hand om alla skolor och även det stora djungelcentret "Terra da Paz". Denna nya stiftelse heter "JMI Brazil".

På så sätt kommer också Ray of Hope att kunna arbeta effektivare och ha bättre kontinuitet med att besöka byarna och vara folket behjälpliga på andra sätt. Det var ju också för den sakens skull som Ray of Hope startades för snart tio år sedan.

De senaste åren då det praktiska arbetet, med att sköta skolorna och byggnationen av centret, tagit största delen av tiden har

det andra arbetet fått stå tillbaka. Gloria Santos Reynolds, som är ansvarig för Ray of Hope, får nu stor avlastning när ansvaret för skolor och Terra da Paz flyttas till den nya stiftelsen. Hon kommer nu att åter igen bygga verksamheten på det lokala Ray of Hope-teamet av volontärer.

Arbetet bland de handikappade barnen kommer också att fortsätta. Också kontakten och stödet till alla dessa djungelpastorer som vuxit sig starkt genom åren. Det betyder så mycket för dem som praktiskt taget är avskärmade från resten av världen, att ha Ray of Hope att knyta an till och träffa för att få sig en pratstund då de är i storstaden Manaus.

Nu ligger en spännande tid framför Ray of Hope med att omforma arbetet bland människorna i djungeln. Där fokus åter igen kan bli att möta människorna på ett annat och mer personligt plan. Och sida vid sida med den nya stiftelsen arbeta

med större bredd för att bättre betjäna folket i byarna. I denna verksamhet är också vi i Barn i Nöd involverade.

Paloma, som vuxit upp på vårt center Instituto Evangélico i Japeri, utanför Rio de Janeiro, reste i mitten av februari till Manaus för att arbeta tillsammans med Gloria. Hon kommer att vara med och hjälpa till i Ray of Hope och hon kommer också att arbeta i Glorias turistbyrå Eco Sight. Att få arbeta inom turism är något Paloma drömt om och nu har hon fått chansen. Det var första gången hon reste någonstans och hon var mycket nervös när hon för första gången skulle flyga. Men allt gick bra och hon finns nu på plats och trivs mycket bra, även om hon saknar sin familj och sina vänner. Men för varje dag så får hon fler vänner i Manaus och de har alla tagit Paloma till sina hjärtan.

Karin Johansson



Paloma & Gloria.



Amazonas, Brasilien

Padhar Hospital

Indien



Jenny

Ebenezer Home i Shahpur, Indien

I början av februari blev det tillökning i den stora barnaskaran på barnhemmet i Shahpur. Då anlände en liten flicka som var tre månader gammal. Barnen gav henne namnet Jenny. Det var barnets mamma och morfar som kom för att lämna bort den lilla flickan.

Den unga mamman var bara sexton år gammal och hon var inte gift. Detta medförde att barnet var en "oäkting" och det är inte accepterat i byn där de bor. Alternativet var att lämna bort flickebarnet eller bli utkastad från byn. Mamman som levde under så fattiga omständigheter skulle ha svårt att överleva om hon blev utslängd och utan stöd från

sin familj. Hon såg ingen annan utväg än att lämna bort sitt barn.

De hade hört talas om Ebenezer Home och kom med den lilla till hemmet och blev väl mottagna av Varsha Swarup, föreståndarinnan på barnhemmet. Och som Varsha själv uttryckte det: "Jenny är ytterligare en gåva från Gud till oss på Ebenezer Home. Vi har fått en ny möjlighet av Herren att älska ett litet barn till som nu blivit övergiven av sin familj."

Varsha har stor kärlek till alla sina små skyddslingar och hon gör verkligen allt för att de ska ha det bra. Hon älskar att ta sig tid

att vara med dem och låta dem krypa upp i hennes stora varma famn. Varsha berättar att många av de minsta på barnhemmet nu börjat prata väldigt mycket. De frågar henne ofta om de inte kan få sova med Varsha i hennes rum när hon är på barnhemmet.

I början av februari var det marknad i Shahpur. Man sätter då också upp ett litet tivoli med lite olika åkattraktioner. Barnen älskar detta och tycker det är så roligt att få promenera in till byn för att gå runt och titta på allt och att åka karusell och annat skojigt. En stor höjdpunkt är också att få äta glass! Det är riktiga högtidsstunder för barnen.

Ett stenkast ifrån handikapphemmet i Padhar ligger missionssjukhuset Padhar Hospital. Sjukhuset startades av missionärer genom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) här i Sverige. När barnen på barnhemmet Emanuel Ebenezer Home i Shahpur blir sjuka är det till sjukhuset i Padhar de åker. Samarbetet har nu också ökat då Bajirao Gawai, som är administrativ chef på sjukhuset, blivit ordförande i Emanuel Ebenezer Home och skolans styrelse. Bajirao är mycket intresserad av verksamheten och gör ett fantastiskt arbete för barnhemmet och skolan.

Under 2012 fick Barn i Nöd en förfrågan om vi kunde hjälpa till att sponsra operationer för barn från fattiga områden. Beslutet togs då i styrelsen eftersom detta var något bra och som kom barn och ungdomar från fattiga familjer till del, och som kunde förändra deras liv till det positiva. Många operationer utfördes under 2012 med hjälp av pengar från Barn i Nöd. Under 2013 kommer ytterligare många operationer att kunna utföras med vår hjälp.

En pojke som fått hjälp heter Vikas och han är fjorton år gammal. Hans familj lever under existensminimum och utan ekonomiskt stöd skulle han inte kunna få någon hjälp. Han hade inte kunnat böja sin vänstra hand på två år när han kom till sjukhuset. Han undersöktes och man fann att han hade en tumör i armbågen. Han togs då in för operation och tumören avlägsnades. Operationen gick bra och nu kan Vikas röra och böja sin vänstra hand igen. Han är så glad och tacksam att hans hand nu är användbar så att han nu kan lyfta sin skolväska. Något som han inte klarade av att göra före operationen.

Mariamma är också fjorton år gammal. Hon hade en deformerad näsa och överläpp. På Padhar sjukhus gjordes då ett kirurgiskt ingrepp med en rekonstruktion av näsa och överläpp. Efter operationen mår Mariamma bra och hennes tillstånd är tillfredställande.

Det är också mindre barn som får hjälp. Många små barn med gomspalt har genom åren blivit opererade på sjukhuset. Vi är mycket glada att kunna vara med och stödja detta fantastiska arbete som utförs på missionssjukhuset i Padhar.

På sjukhuset utförs mycket avancerad kirurgi. En operation som stora delar av världen hade ögonen på under 2012 var separationen av de siamesiska tvillingarna Aradhana och Stuti. De blev övergivna på sjukhuset då föräldrarna inte hade råd att ta hand om dem. De satt ihop i bröstet och när de var tretton månader gamla separerades de. Det var en tolv timmar lång operation som utfördes av 23 läkare och 11 sjuksköterskor från Indien och Australien. Operationen gick bra men efter två veckor dog Aradhana.

Två av våra flickor, Gracy och Karuna, som vuxit upp på Emanuel Ebenezer Home arbetar nu på Padhar sjukhus som sjuksköterskor. Genom sjukhuset fick de stöd för att kunna genomföra sin utbildning och överenskommelsen var att de då skulle jobba ett år på sjukhuset när utbildningen var färdig. Det är så fantastiskt roligt att se dessa "våra" flickor som växt upp på barnhemmet och som nu är i gång och arbetar som utbildade sjuksköterskor. Vilken uppmuntran och inverkan detta har på de barn som nu bor och växer upp på Ebenezer Home. De börjar också drömma om framtiden och om vad de vill bli.

Karin Johansson

Karuna med Aradhana och Stuti



Dominikanska Republiken:

HANNACENTRET

Byggplatsen av Hannacentret sprudlar av liv, glädje och energi. Folket från Haiti som bor i de små hyddorna vid sidan av bygget är antingen med bland arbetarna eller följer fascinerade varje steg av utvecklingen. Det är otroligt när man ser vårt fina hus växa upp bara några meter ifrån de små lerhyddorna, och se hur människorna som bor där håller på att städa iordning runt sina hyddor. Det har inte tidigare sett så "välstädat" ut runt deras små hem som det gör nu.

Färg sätter stor prägel på ett hus. Utanpå blir vårt center grå/beige, men inuti är det starka och glada färger. Jag tror att varje barn som kommer att sätta sin fot på centret kommer att bli glada och pigga av sin omgivning.

Tjugofem barn och sex tonåringar har valts ut för att vara med i starten av arbetet. Så snart lokalerna är färdiga kommer det hela att dras igång. Det är barn som kommer från olika familjesituationer och alla har det tufft på olika sätt. Det finns barn som misshandlats eller de ser sin pappa slå mamman hemma. Barn vars mammor är prostituerade och drogmissbrukare. Men där finns också barn som har det lite lättare hemma men fattigdomen är stor. Ara, kvinnan som kommer att vara föreståndare, har valt ut de barn som hon har fått på sitt hjärta och som hon känner att hon vill starta upp verksamheten med.

Ara och hennes man Nelson berättade att praktiskt taget alla familjer i det lilla samhället skulle vilja att deras barn fick komma och vara med på centret. Men vi måste börja någonstans och sen bygga på när vi fått igång ett fungerande arbete.

Marta Silva från Amazonas i Brasilien, som arbetat i många år med Ray of Hope, kommer att vara med och bygga upp arbetet på Hannacentret. Hon är missionär med stort hjärta för barn och är också duktig att ar-

beta med den ekonomiska sidan. Vi tror att hon blir ett fint komplement till Ara i uppbyggingsfasen. Det är ju många olika områden som måste täckas in för att få ett sådant här center att fungera på ett bra sätt. Vi ska också innan arbetet på centret börjar träffa barnen och deras familjer för att få en lite bättre bild av behoven. Men en sak vet vi och det är att barnen behöver hjälp för att klara av skolan. Vi möter också många barn när vi är ute i det lilla samhället El Quatro, där centret nu växer upp, och de är väldigt rara och trevliga mot oss. Men så ser vi hur de vänder sig mot andra människor som finns runt oss och visar en helt annan sida. Där glåpord och andra otrevligheter utspelar sig. Så en stor del av arbetet med barnen kommer att bli att lära dem behandla människorna runt sig med respekt och kärlek.

Men också att de får lära sig se sig själva med nya ögon och visa dem på en annan framtid. Allt behöver inte vara som det alltid har varit. Vi vill ge barnen möjlighet att kunna studera och faktiskt få en utbildning. Vi vill se barnen börja drömma och se bortom livet de nu lever i fattigdom och misär. Lära dem ta ansvar för sina handlingar och börja ha det rent och snyggt runt sig. Det är inte en fråga om pengar utan bara att börja se på sin omgivning med andra ögon.

Vi räknar med att de nya lokalerna ska bli färdiga att börja användas innan sommaren. Men redan nu kommer Marta och Ara att börja träffa barnen för att förbereda dem med vad som väntar. För vi kommer att sätta upp regler för dem då de vistas på centret, och de flesta barnen är inte vana vid det. Men med mycket kärlek och tålmod så tror vi att centret kommer att få en fantastisk inverkan på El Quatro och för dem som bor där.

Karin Johansson

RESCUE MISSION SECOND HAND

I samarbete med stiftelsen BARN I NÖD



ÖPPETTIDER:

| | |
|----------------|--------------|
| Onsdag | 11-17 |
| Torsdag | 11-17 |
| Fredag | 11-17 |
| Lördag | 10-15 |

Mölnsdalsvägen, nära ICA-MAXI på WILLY:S parkering
Tel. 031-401 410 - 0739-76 34 71

Vid upprättande av Testamente...

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida
www.barninod.com
för ytterligare information

Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Jag vill att mitt fadderbidrag ska användas till:

Barnhem för barn från trasiga hem (Agape) i Indien

Föräldralösa barn (Ebenezer-hemmet) i Indien

Barn i slummen i Japeri, Rio de Janeiro, Brasilien

Barnhem för små barn (Rangala) i Kenya. Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Kungsporsavenyn 22, 411 36 Göteborg

Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

HAGA
GRUPPEN AB
MÖBLER OCH INREDNINGAR
Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

NIBEMA
SNICKERICENTRAL
INSIDAN ÄR VIKTIGAST
Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier
Persienner & Markiser
Se vår nya hemsida www.nibema.se

Renew
GROUP
LINIHOC
Zone
Zil FreeBandy AB

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Fastighetsförvaltning handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens
Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdraget varit av teknisk eller ekonomisk art.
Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.
Välkommen att kontakta oss!

TV · VIDEO · HIFI · CD
SNABBSERVICE · KOSTNADSFÖRSLAG · HÅMTNING
ALLA MÄRKEN · AUKT. PHILIPS
BERNARDS RADIO & VIDEO
TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92
BANGATAN 80 (MAJORNÄ) · BOX 4086, 400 40 GÖTEBORG
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 9-18, LÖRDAG 10-13
GRUNDIG · PANASONIC · PHILIPS · THOMSON · SONY · JVC

Nu ligger vår nya hemsida ute
www.barninod.com

DÄR KAN DU:

- Bli fadder
- Ladda ner senaste tidningen
- Läs mer om vårt arbete!
- Hitta kontaktuppgifter
- med mera...



När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Höhö.
Vi har det mesta du behöver i hemmet:
Sängar · Mattor · Lampor Gardiner · Presenter · med mera
NORGÅRDENS INTERIÖR
HÖHÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com



Till minne

Goth Anna Persson, Siljansnäs
Bengt Gundhe, Insjön
Rolf Näslund, Lidingö
Ruth Söderqvist, Uddevalla
Christian Årjes, Leksand
Margareta Ylenstrand, Österbymo

Gratulation

Siv Norre, Munka-Ljungby, 90 år
Anne Finnbäck, Stenkullen, 65 år
Birgitta Wallenstam, Landvetter, 50 år
Jennie Sehlin, Billdal, 40 år
Karin Andersson, Öckerö, 40 år
Pamela Börjesson, Öckerö, 40 år



Barn i Nöd i världen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GHANA  Hope for the Children, Tema | THAILAND  BaanChivitMai – ChiangRai | BRASILIEN  Ray of Hope, Manaus | ISRAEL  The Jaffa Institute, Tel Aviv | INDIEN  Agape Child Centre, Perumbavoor |
| KENYA  Rangala Baby Home, Ugunja | DOMINIKANSKA REPUBLIKEN  Projecto 4, Azua | BRASILIEN  Kärlekens Hem, Manacapuru | ISRAEL  Neve Michael, Pardes Hana | INDIEN  Emanuel Ebenezer Home, Shahpur |
| BRASILIEN  Instituto Evangélico, Japeri | INDIEN  Handikapphem, Padhar | INDIEN  Good Hope Blind Mission, Kottayam | | |

Meddelande till betalningsmottagaren
(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)



Till PlusGirokonto

90 05 75-2

Betalningsmottagare (endast namn)

Barn i Nöd

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Avsändare (namn och postadress)

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

Ny adress:

.....

.....

Nr 2/13

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

9005752#06#

BI 2021.04S (mar 05) 00375 13.03 Skilttryck AB

POSTTIDNING B



Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: _____ kr/mån

| | | |
|---|------|----------|
| Namn: | | Ref. nr: |
| Adress: | | |
| Postnummer: | Ort: | Telefon: |
| Personnummer: (obligatorisk uppgift) | | E-mail: |
| Bank | | |
| Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer) | | |
| Ort, datum: | | |
| Namnunderskrift: | | |

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg