

# BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 5/13 - Årgång 42



**AGAPE CHILD CENTRE;**

*”Man blir glad när det går bra för barnen”*

SID 4-5



**EMANUEL EBENEZER SCHOOL;**

*”Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan”*

SID 8

Vi vill ge fler barn  
lite guldkant i vardagen.



Jenny, 1 år, övergiven

## Vill du hjälpa till? Bli fadder!

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till [office@barninod.com](mailto:office@barninod.com) och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

[www.barninod.com](http://www.barninod.com)

# Vi gör skillnad...

Än en gång har världen drabbats av en stor katastrof. I skrivande stund fylls nyheterna av rapporter från Filippinerna och det är svårt att ta in allt detta hemska. Vi ser bilderna och hör människor berätta om hur de drabbats. Men det är också fantastiskt att se hur människor överallt vill hjälpa till och man skänker pengar för att lindra nöden. Barn i Nöd har ju inget arbete på Filippinerna men vi har också varit med och skänkt pengar genom en annan organisation.

Vi gör ju faktiskt skillnad med våra gåvor, även om vi befinner oss långt ifrån människorna som är drabbade. Jag tror att människorna som nås av hjälpen från okända på andra sidan jordklotet, berörs och de känner sig inte lika ensamma i allt elände. De vet att det finns de som bryr sig och vill hjälpa dem.

Jag blev påtagligt berörd när jag för några veckor sen besökte några av de blinda som Barn i Nöd hjälper i södra Indien. Jag hade varit i tre olika hem och mötts av deras strålande ansikte, då de tackade för vårt besök och för den hjälp de får genom Good Hope Blind Mission. De är fattiga och lever

i små hus och deras berättelser berör. När jag lämnade det sista huset så var det så tydligt – vi får vara med och göra skillnad i människors liv. Underlätta i en annars så svår vardag. Och "våra" barn på Emanuel Ebenezer Home har en speciell plats i hjärtat. De som blivit övergivna och inte har någon annan familj än de på barnhemmet. Och att då se hur bra de mår och hur tillgivna de är, känns gott i hjärtat. Man möts av en värme och av strålande ögon!

Nu är snart julen här och det här med högtider är ju inte alltid så enkelt. Men att bära med sig strålande barnaögon – och de strålar verkligen mot alla Barn i Nöds givare – kan värma mitt i den kalla vintern. Med orden från en av våra vackra julsånger med text av Viktor Rydberg vill jag önska Er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT

NYTT ÅR!!! Varmt TACK för allt Ni gett under 2013 och förtroendet ni visar oss att förvalta era gåvor!

*"Gläns över sjö och strand,  
stjärna ur fjärran,  
du som i Österland tändes av Herran.  
Stjärnan från Betlehem  
leder ej bort, men hem.  
Barnen och herdarna följa dig gärna,  
strålande stjärna, strålande stjärna"*

Karin Johansson



**BARN  
I NÖD**  
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK  
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

**UTGIVARE**  
Barn i Nöd  
– Insamlingsstiftelsen Svensk  
Internationell Barnhjälp

**KANSLI**  
Kungssportsavenyn 22,  
411 36 Göteborg

**REDAKTION**  
Karin Johansson,  
ansv. utgivare

**ANNONSER**  
Varughese Mathew

**STYRELSE**  
Dick Brenner, ordförande  
Karin Johansson, direktör  
Varughese Mathew, kassör  
Benny Olsson  
Elisabeth Vansvik  
Petra Wallenstam

**PRENUMERATIONSPRIS**  
Inbetald gåva oavsett  
belopp.  
Tidningen utkommer:  
mars, juni, september  
och december.  
Årsalmanacka i december

**ORGNR 852000-5995**  
**TELEFON** 031-704 65 60  
**FAX** 031-704 65 63  
**E-POST** [office@barninod.com](mailto:office@barninod.com)  
**HEMSIDA** [www.barninod.com](http://www.barninod.com)  
**PLUSGIRO** 90 05 75-2  
**BANKGIRO** 900-5752

**FRAMSIDA**  
Barn på Emanuel  
Ebenezer Home i Indien

**TRYCK/LAYOUT**  
Skiltryck AB,  
[www.skiltryck.se](http://www.skiltryck.se)



# Agape Child Centre

## i Indien

Arbetet med barnen på Agape Child Centre i södra Indien är fantastiskt bra. Det är så roligt att komma dit och möta barnen och personalen. Barnen hjälper till med att hålla snyggt och städat på området. Att sen på morgonen, i smyg, få titta på när flickorna hjälper varandra med att fläta hår och göra sig fina är en fröjd! Vilka fina barn som bor på barnhemmet. När man sen vet om deras berättelser, blir man tacksam att vi får vara med och förändra tillvaron för dessa barn.

När vi var där på besök hade några ungdomar som tidigare bott och växt upp på barnhemmet kommit på besök. En kille i tjugofemårsåldern berättade hur mycket den tiden betydde för honom. Det var första gången han kom och hälsade på sedan han flyttat ut. Han uppmuntrade barnen som nu bodde på hemmet att ta vara på tiden. Att läsa sina läxor och bli bra i skolan. Man blir glad över att se att det går bra för barnen efter det att de flyttat ut och går vidare med sina liv. Det finns flera exempel på barn som växt upp på Agape som nu har högre utbildning och fina jobb i samhället.

Ett par av barnen som nu bor på barnhemmet heter Ajisha och Aswin. Här är deras berättelser:

Ajisha är åtta år gammal och hon går i första klass. Hon kommer från de fattiga skogsområdena uppe i bergen. Hennes familj består av mamma, pappa och en bror. Där de bor i skogen är det alltid fara för de vilda djuren. Där finns bland annat elefanter, leoparder och bufflar. Det var sex kilometer till skolan och Ajisha var tvungen att gå den långa vägen genom skogen. Det var inte lätt för en liten flicka med alla faror som lurade. En dag kom en vild elefant i hennes väg och hon blev väldigt rädd. Tack och lov så hände inget! Men det blev sista dagen hon gick till skolan i byn. Hon var sen hemma i två år utan skolgång.

Hennes föräldrar försökte odla grönsaker, men djuren förstörde allt. Deras liv var väldigt tufft. De hade inga arbeten, inga pengar och dålig hälsa. De fick höra talas om Agape genom en pastor och de bad att Ajisha skulle få bo där så hon kunde gå i skolan. Hon trivs nu mycket bra på barnhemmet med de andra barnen. Hennes föräldrar är hinduer, men de har lyckligtvis accepterat att deras dotter är på ett kristet barnhem. Ajisha blir nu bara bättre och bättre i skolan för varje dag som går.

Aswin är elva år gammal. Hans pappa dog för ett par år sedan på grund av problem med njurarna. Aswins familj består nu av hans mamma och tre systrar.

När pappan var sjuk fick de sälja allt de hade för att få pengar till hans behandling. De var skuldsatta och kände sig totalt hjälplösa. Livet var mycket svårt för familjen.

En kväll hade de beslutat sig för att ta sina liv. Men just den kvällen passerade en pastor deras hus och berättade för dem om Guds kärlek. Detta möte vände på hela deras tillvaro. Man kan säga att de gick från död till liv. De är nu med i en liten kyrka och de andra medlemmarna i kyrkan hjälper dem så gott de kan. Mamman har hittat ett arbete som städerska som gör att hon nu har mat för dagen.

Genom ett av de gamla barnhemsbarnen fick mamman höra talas om Agape. Pastorn hjälpte dem att komma i kontakt med barnhemmet och rekommenderade att Aswin skulle få flytta dit. Så blev det och en av Aswins systrar bor på ett annat barnhem. På loven från skolan åker barnen hem till sina familjer.

Karin Johansson



## Padhar sjukhus

Till Padhar sjukhus kan fattiga barn komma och få hjälp genom Barn i Nöd. Flera operationer på barn som inte har möjlighet att betala för behandling har kunnat få hjälp under året. Nu i december kommer sjukhuset att ha en speciell "Medical camp" då de avsatt tid för att utföra 30 operationer på dessa barn.

En av dem som fått hjälp under året är Raj Kumar. Han är elva år gammal och hade haft en stor utbuktning i buken sedan födseln. Han tillhör en mycket fattig familj och de hade inte haft råd för att ta pojken till sjukhus för behandling. De hade fått veta att behandlingen skulle vara mycket dyr. Men någon fick en dag syn på pojken och tog honom till Padhar sjukhus. Han undersöktes och man fann att han hade en dåligt fungerande njure och högt blodtryck. Han opererades på sjukhuset och den vänstra njuren togs bort.

Det förvandlade hela hans liv. Nu kan han gå på toaletten som vanligt och hans blodtryck är normalt. Han kan nu leva sitt liv som praktiskt taget vilken elvaåring som helst och han går i skolan varje dag.

Karin Johansson



Före



Efter





# Autazes

- djungelstaden som ligger på en ö i Amazonas, Brasilien.

Det var en upplevelse att komma till Autazes. En plats jag aldrig tidigare besökt. Först bil genom hela Manaus till en hamn i utkanten av staden, där vägen slutar. Vi hyrde en snabbgående båt som på cirka 45 minuter tog oss över Solimõesfloden. På andra sidan floden väntade en bil som körde oss cirka tolv mil på den enda vägen som finns för att komma söderut från Manaus.

Utefter vägen såg vi hur man röjt undan skogen för att bygga upp boskapsfarmar. Både stora och små. Det var en intressant resa. Fick också veta att stora vilda djur som jaguar och puma angrep boskapen då och då. Det finns gott om vilda djur i detta område. Chauffören hade själv sett en puma gå över vägen vid något tillfälle. Vi körde egentligen genom djungeln hela vägen.

Vi körde sen av huvudvägen söderut in på en väg som ledde till ett färjeläge. Där tog vägen slut. Vi tog en snabbgående båt och for vidare ut till ön där vi skulle besöka ett nytt center som är under uppbyggnad. Barn i Nöd har där ett soppkök. Båtresan tog 45 min.

Vi möttes vid hamnen av pastorns dotter Dani, 23 år gammal, som var den som kommer att bli ansvarig för centret. Vi for i en gammal skraltig buss som med möda tog oss till platsen där vi mötte alla barnen. Där var också Rose, missionären som egentligen var den som gjorde det möjligt att starta upp verksamheten. Hon hade kommit till denna plats tillsammans med Marta (som nu arbetar på vårt center i Dominikanska Republiken). De hade blivit ombudda att stanna och hjälpa dem med alla barnen på platsen. Marta kunde inte, men då lovade denna speciella dam att hon ville hjälpa dem. Hon köpte ett litet hus för egna pengar och startade upp verksamheten. Det är egentligen ett soppkök där barnen får komma och få ett mål mat, men det har utvecklats till en fin verksamhet där barnen får vara med i olika aktiviteter.

Den dagen vi var där fanns 50 barn närvarande. Och fler fick inte plats. Alla barnen fick mat – ris och något mer. De fick också lite annat smått och gott som vi hade med oss. Alla fick bland annat ett set med pennor och kriter. De fick varsin slickepinne. Vi hade också med 3 set av Maxamec byggsatser, vilket uppskattades mycket.

Nu har verksamheten växt ut så de har börjat bygga en ny lokal för barnen. Detta är en riktig djungelstad som ligger på en halvö. Där bor runt 17 000 i staden men om man räknar med de omkringliggande byarna så finns där cirka 35 000 personer. Man kan inte säga riktigt säkert, för det finns ganska många som inte är registrerade i några papper.

Det finns en indianby som närmaste granne till barncentret. Tidigare låg byn för sig själv men staden har växt ut åt deras håll, så nu ligger de i stort sett i kontakt med samhället, bara en liten flod skiljer. De är vänligt inställda till verksamheten och flera barn från indianbyn kommer också med och deltar. Utanför staden, inte långt borta, ligger ett mycket stort indianområde med en stor by. Den byn vill inte ha någon direktkontakt med andra, men pastorn har fritt tillträde till byn och är högt aktad. Efter denna by och område finns inga vidare vägar in i djungeln. Enda sättet att ta sig fram är i båt på floderna.

Innan vi återvände till Manaus besökte vi också pastorns hem och fick se vad dottern gjorde för att försörja sig. Hon är en



fantastiskt duktig textilmålare. Hon kommer att vara barncentrets ansvariga och hon ingav ett mycket stort förtroende. Hoppas att de kan förverkliga sina visioner med alla barn som behöver hjälp på olika sätt. De hoppas på att det nya centret snart kan bli färdigt så de kan utöka sin verksamhet. De drömmer om att kunna göra något liknande som på Kärlekens Hem i Manacapuru.

Vi tog en liten snabbgående båt över floden tillbaka, där bilen och chauffören väntade och vi åkte de tolv mil tillbaka till nästa båt, som tog oss till Manaus.

När vi kommit till den sista båten ringde de från ön och frågade oroligt hur det gått för oss. En liten stund efter att vi lämnat ön blåste det upp till en fruktansvärd storm med störtregn. Vi såg de mörka molnen som tonade upp sig, men överfarten till Manaus gick helt bra. Då vi gått i land och kommit halvvägs in till Manaus brakade ovädret loss med storm, åska o störtregn. Vi klarade oss precis. Jag skulle inte velat vara ute på floden då detta oväder kom. Det är livsfarligt. Vi hann precis undan. En mycket intressant dag och resa var över.

Arne Johansson





# Emanuel Ebenezer

## SCHOOL



Shahpur, Indien



Sen ungefär två år tillbaka har det serverats mat till en del av barnen som går på hindimedium i skolan. Barnen bor ute i de olika byarna runt Shahpur. De kommer alla från fattiga familjer och det var många av dessa barn som inte hade någon mat med sig att äta på lunchen. Att barnen gick utan mat gjorde att flera av dem hade svårt att koncentrera sig och klara skolan.

Lunchprojektet började med att drygt 40 barn fick skollunch. Men behovet var större, så ganska så snart utökades det och nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan. Det finns en anställd kvinna som

lagar maten och tillsammans med lärarna tar hand om det. Lärarna berättar att de ser stor skillnad på resultatet i skolan för dessa barn. De är mycket piggare och det går bättre för dem i skolarbetet än tidigare.

På små dåliga vägarna åkte vi sen motorcykel runt sex kilometer ut på landsbygden för att träffa några av dessa barn i deras hem. Det blev stor uppståndelse när vi dök upp och alla är nyfikna på att träffa och hälsa på främlingarna som kommit till byn. Vi möttes verkligen med mycket värme och vänlighet, även om några kanske hade lite funderingar på vad vi gjorde där.

Barnen från skolan visade stolt upp sina små hem och vi fick mer påtagligt se den

fattigdom som de lever i. De verkade sova på madrasser som de rullade ut på lergolven. Och det fanns överhuvudtaget knappt några tillhörigheter i de små rummen.

Matprojektet på skolan tillför dessa familjer en stor avlastning. Speciellt då flera av barnen är ute på fälten och arbetar innan de går till skolan på morgonen och inte hunnit äta något innan de måste iväg.

Barnen och lärarna på hela Emanuel Ebenezer School sänder sina varmaste hälsningar till Sverige!

## Handikapphemmet i Padhar, Indien



På Blindskolan i Padhar är det full fart. Man möts av en värme när man kommer dit, av både barn och personal. Tänk vad mycket dessa barn har fått lära sig och de har utvecklats på olika sätt. De förbereds för att, när tiden är inne, förhoppningsvis klara sig själva ute i samhället. Vi fick också se hur flera av de blinda är mycket duktiga på att spela schack. Det går bra för dem i olika turneringar de ställer upp i.

Vi undrade så klart hur det fungerar när man inte kan se schackbrädan och pjäserna. De visade att pjäserna hålls fast på brädan med hjälp av en liten pinne i botten på varje pjäs. Och brädan hade hål i varje ruta där man satte ner pjäserna när de flyttades runt. Att hålla reda på vilken färg man har görs genom att den ena färgen har en liten upphöjning uppe på varje figur. På så sätt kan de se med sina fingrar. De var fantastiskt duktiga!

Vi fick också se när killarna spelade cricket. Bollen har en liten bjällra i sig, så det hördes när man kastade den. De försöker träffa bollen genom att lyssna efter ljudet. En av killarna fick till en riktig fullträff! Det syntes att alla älskade detta!

Barn, ungdomar och personal sänder sina varmaste julhälsningar till alla Barn i Nöds givare!

RESCUE MISSION  
**SECOND HAND**  
I samarbete med stiftelsen BARN I NÖD



**ÖPPETTIDER:**  
Onsdag 11-17  
Torsdag 11-17  
Fredag 11-17  
Lördag 10-15

Mölnsdalsvägen, nära ICA-MAXI på WILLY:S parkering  
Tel. 031-401 410 - 0739-76 34 71

## Vid upprättande av Testamente...

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.  
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

## Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

### Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida  
[www.barninod.com](http://www.barninod.com)  
för ytterligare information



## Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr  200 kr  300 kr  350 kr  \_\_\_\_\_ kr

Jag vill att mitt fadderbidrag ska användas till:

- Barnhem för barn från trasiga hem (Agape) i Indien
- Föräldralösa barn (Ebenezer-hemmet) i Indien
- Barn i slummen i Japeri, Rio de Janeiro, Brasilien
- Barnhem för små barn (Rangala) i Kenya. Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Födelseår: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Kungsporsavenyn 22, 411 36 Göteborg



Tack alla våra annonsörer!

# Wallenstam



MEDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

**HAGA**  
GRUPPEN AB  
MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd  
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

**NIBEMA**  
SNICKERICENTRAL

**INSIDAN ÄR VIKTIGAST**

Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar  
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier  
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida [www.nibema.se](http://www.nibema.se)

**Renew**  
GROUP  
LINIHOJ  
Zone  
Zil FreeBandy AB

**opalen**  
FASTIGHETSFÖRVALTNING

**Fastighetsförvaltning handlar om förtroende**

- Det har vi uppnått genom:
- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
  - Korta beslutsvägar och personlig service
  - Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB  
Box 530 98, 400 14 Göteborg  
Besöksadress: Kungsportsavenyn 22  
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99  
info@opalen.se • [www.opalen.se](http://www.opalen.se)

TV · VIDEO · HIFI · CD  
SNABBSERVICE · KOSTNADSFÖRSLAG · HÅMTNING  
ALLA MÄRKEN · AUKT. PHILIPS

**BERNARDS RADIO & VIDEO**

TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92  
BANGATAN 80 (MAJORNA)  
BOX 4066, 400 40 GÖTEBORG  
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 9-18, LÖRDAG 10-13

GRUNDIG · PANASONIC · PHILIPS · THOMSON · SONY · JVC

När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Höön.  
Vi har det mesta du behöver i hemmet:  
**Sängar · Mattor · Lampor  
Gardiner · Presenter · med mera**

**NORGÅRDENS INTERIÖR**  
HÖÖN ☎ 031-96 57 38 • [www.norgardens.com](http://www.norgardens.com)

Läs mer på vår hemsida

[www.barninod.com](http://www.barninod.com)



DÄR KAN DU:

- Bli fadder
- Ladda ner senaste tidningen
- Läs mer om vårt arbete!
- Hitta kontaktuppgifter
- med mera...



*Till minne*

Karl-Erik Carlsson, Stockholm  
Lennart Göras, Siljansnäs  
Bror Hårdén, Älvdalen  
Ingvor "Pyttan" Nilsson, Varberg  
Holger Nygårds, Siljansnäs  
Karin Tingåker, Jönköping

*Gratulation*

Runa Claesson, Vårgårda - 60 år

GHANA



Hope for the Children, Tema

THAILAND



BaanChivitMai - ChiangRai

BRASILIEN



Ray of Hope, Manaus

ISRAEL



The Jaffa Institute, Tel Aviv

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN



Projecto 4, Azua

BRASILIEN



Kärlekens Hem, Manacapuru

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN



Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

BRASILIEN



Instituto Evangélico, Japeri

INDIEN



Handikapphem, Padhar

INDIEN



Good Hope Blind Mission, Kottayam

*Barn i Nöd  
i världen*

Meddelande till betalningsmottagaren  
(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)



Till PlusGirokonto  
**90 05 75-2**

Betalningsmottagare (endast namn)

**Barn i Nöd**

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Avsändare (namn och postadress)

**Gåva till Barn i Nöd**

Tackkort önskas  Ja  Nej

**Har du flyttat?**

Ny adress: .....

.....

.....

N: 5/13

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

# # 9005752#06#

BI 2021.04S (mar 05) 01019 13.11 Skillryck AB

POSTTIDNING B



# Autogiro

## VILLKOR FÖR AUTOGIRO

### Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

### Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

### Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

### Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

### Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

## ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

### JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn       Utbildning       Katastrof- och hjälparbete       Där det bäst behövs

### JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån       200 kr/mån       500 kr/mån       Annat belopp: \_\_\_\_\_ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg