

# BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 3/14 - Årgång 43



## AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN

*”Vi är mycket stolta över det fina arbetet...”*

SID 4-5



## LOVE AND GRACE, INDIEN

*”Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år.”*

SID 8

Vi vill ge fler barn  
lite guldkant i vardagen.



Sanjani, 9 år och Jonathan, 10 månader, övergivna

## Vill du hjälpa till? Bli fadder!

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till [office@barninod.com](mailto:office@barninod.com) och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

[www.barninod.com](http://www.barninod.com)

# Att vara sedd

Nyligen lyssnade jag till en vän som berättade om arbetet med "Dream Center 031" i Göteborg. Han berättade om alla dessa trasiga ungdomar som vi har aldeles inpå oss. Om nattlivet i Nordstan i Göteborg. Om droger, kriminalitet och ungdomsgäng. Jag slogs av hur mycket av dessa ungdomars situation i Göteborg påminner om problemen jag hör om i andra länder. Barn som tidigt hamnar i drogmissbruk och inte har någon familj till stöd och hjälp. Trasiga barn och ungdomar.

Vad viktigt det är att vuxna finns där och går bredvid, mitt i allt elände. Vuxna som SER och HÖR. Tankarna går till det förebyggande arbete Barn i Nöd har i Japeri, utanför Rio de Janeiro i Brasilien. Där vi genom åren har räddat många barn från att hamna i droger och i gängen på gatan. Där barnen fått nya drömmar om framtiden. De har fått vara på en plats där vuxna brytt sig och de har fått lära sig att livet inte måste fortsätta i en destruktiv riktning utan kan få en ny positiv inriktning.

För några år sen arbetade Barn i Nöd med ett annat barnhem i Brasilien, inte så långt från Japeri som kallades Tropical Home. Tyvärr så lades ju den verksamheten ner av de ansvariga, men berättelserna om barnen lever kvar i mitt hjärta. Tårarna strömmade många gånger då jag fick läsa om barnen som kom till barnhemmet. Många barn som inte ens gick att rädda. De hade från en allt för tidig ålder levt på Copacabana och använt droger. Det var barn som rymt hemifrån, redan vid 4-5 års ålder, för att leva i gängen på gatan. Deras föräldrar brydde sig inte.

Och att nu höra om 11-12 åringar i Göteborg, där problematiken praktiskt taget är densamma... Hjärtat går sönder och jag är så tacksam för alla de som arbetar för att nå barnen här i vårt eget land, som också är så trasiga.

Tänk vad viktigt det är att bli sedd. Att vi som vuxna finns där för att se och lyssna på ungdomarna i vår närhet. Samhället är hårt. Spelar inte så stor roll i vilket land vi bor i. Klimatet och omgivningen ser kanske olika ut, men människans behov är detsamma världen över. Vi behöver alla bli sedda.

Låt sommaren bli en tid då vi ser varandra och njuter av att umgås. Låt känslan från skolavslutningarna förr komma tillbaka då vi sjunger:

Den blomstertid nu kommer med lust och fågning stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

TACK för att Du är med och ger resurser in i Barn i Nöds arbete. På så sätt kan vi tillsammans vara med och rädda barn till en bättre tillvaro! Barn som annars kanske inte blivit sedda.

Tillsammans med Barn i Nöds styrelse vill jag önska Dig en riktigt härlig sommar!

*Karin*  
Karin Johansson



**BARN  
I NÖD**  
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK  
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

**UTGIVARE**  
Barn i Nöd  
– Insamlingsstiftelsen Svensk  
Internationell Barnhjälp

**KANSLI**  
Kungsporsavenyn 22,  
411 36 Göteborg

**REDAKTION**  
Karin Johansson,  
ansv. utgivare

**ANNONSER**  
Varughese Mathew

**STYRELSE**  
Dick Brenner, ordförande  
Karin Johansson, direktor  
Varughese Mathew, kassör  
Benny Olsson  
Elisabeth Vansvik  
Petra Wallenstam

**PRENUMERATIONSPRIS**  
Inbetald gåva oavsett  
belopp.  
Tidningen utkommer:  
mars, juni, september  
och december.  
Årsalmanacka i december

**ORGNR** 852000-5995  
**TELEFON** 031-704 65 60  
**FAX** 031-704 65 63  
**E-POST** [office@barninod.com](mailto:office@barninod.com)  
**HEMSIDA** [www.barninod.com](http://www.barninod.com)  
**PLUSGIRO** 90 05 75-2  
**BANKGIRO** 900-5752

**FRAMSIDA**  
Barn på Agape Child  
Centre i Indien

**TRYCK/LAYOUT**  
Skiltryck AB,  
[www.skiltryck.se](http://www.skiltryck.se)

# Agape Child Centre

## Indien



Det är många barn som under årens lopp fått hjälp och stöd – och en helt annan framtid än de annars hade haft möjlighet till.

Under vårt besök på Agape Child Centre i södra Indien under mars månad var det full koncentration av de äldre barnen som skulle skriva "exams", motsvarande våra nationella prov i skolan. Alla elever i klass 8-12 måste varje år göra proven för att kunna flyttas upp till nästa årskurs. Klarar man inte proven så får man inte gå vidare upp till nästa årskurs.

Barnen på Agape Child Centre stod fint uppställda i sina skoluniformer innan de skulle iväg för att göra sina skrivningar i olika ämnen. Men det gäller ju bara de äldre barnen, så alla de yngre var hemma på barnhemmet och behövde inte gå till skolan under dessa dagar. Men alla såg fram emot sommarlovet som snart skulle börja. Skolorna i Indien är stängda för sommarlov under april och maj och i juni drar nästa läsår igång.

En av flickorna, som inte är så gammal så att hon behövde göra nationella prov, är Ajisha. Hon är en av de yngsta på barnhemmet och är åtta år gammal. Hon går i första klass. Det är en pigg och glad liten tjej som hittar på lite allt möjligt bus med sina kompisar.

Ajisha kom till Agape Child Centre förra året. Hon kommer från ett av skogsområdena uppe i bergen. Där har hon sin mamma, pappa och en bror. Eftersom de bor i skogen är de vilda djuren alltid ett hot. I Indien börjar man i skolan när man är fem år gammal. Men det fanns ingen skola i närheten av deras hem, utan hon var tvungen att gå sex kilometer genom skogen till närmsta skola. Det är inte lätt för en liten tjej när det är faror som lurar inne bland träden.

En dag när hon var på väg till skolan stod det plötsligt en vild elefant framför henne på stigen och hon blev ju livrädd. Tack och lov så hände det inget, men det blev sista dagen hon gick ensam genom skogen. Under två år så stannade hon hemma och gick inte till skolan.

Hennes föräldrar arbetade hårt för att få livet för den lilla familjen att fungera. De försökte odla grönsaker, men djuren i skogen förstörde allt vad de försökte sig på. Livet för familjen var mycket svårt. Eftersom de inte hade några jobb så fanns det heller inga pengar att kunna köpa mat för. Dessutom var föräldrarnas hälsa inte bra och det blev allt svårare för varje dag.

En dag fick Ajishas föräldrar, genom en pastor, höra talas om Agape Child Centre. De bad om pastorns hjälp för att få flickan placerad på barnhemmet så hon kunde få mat, omvårdnad och skolgång. Det ordnades och Ajisha trivs nu mycket bra och hon behöver inte längre vara rädd för alla faror som lurar i skogen, runt sin hemby. Hennes föräldrar är hinduer men de har inga problem med att deras dotter bor på ett kristet barnhem. För varje dag blir Ajisha bättre i skolan och hon älskar livet med alla sina kompisar på Agape.

På Agape Child Centre bor nu 72 barn och det är inte utan att man blir stolt när man går runt och tittar på det fina barnhemmet. Det är rent och snyggt och barnen är fantastiska! Jag förundras då 72 barn sitter och äter tillsammans och man hör inga bråk eller skrik. Barnen sitter och småpratar och det är lugn och ro i matsalen.

Så snart pojkarna får chans så är de ute och spelar cricket eller fotboll. Det finns ett fint område där barnen har gott om plats för lek och sport av olika slag. Många av flickorna gillar att spela badminton. Cyklarna är också välanvända och barnen går på upptäcksfärder upp på berget bakom hemmet, bland gummiträden.

Det finns också en stor trädgård där frukt och kryddor odlas. De har tre egna kor som ger mjölk till barnen. Pojkarna visade också stolta upp sin egen lilla

köksträdgård där de odlade allt möjligt. Och klimatet är ju fantastiskt bra så allt växer så det knakar.

Agape Child Centre är Barn i Nöds första barnhem som byggdes i slutet av 70-talet och sen dess har arbetet varit i full gång. Det är många barn som under årens lopp fått hjälp och stöd och som genom det fått en helt annan framtid än de annars hade haft möjlighet till. Vi är mycket glada och stolta över det fina arbete som personalen på barnhemmet gör.

Karin Johansson



# Ray of Hope i Amazonas, Brasilien

Ray of Hope startades i juni 2003 och anledningen till att det först drogs igång var en liten pojke som heter Narciso.

Han var fem-sex år gammal när Gloria Santos Raynolds pappa Joaquim första gången träffade på honom. Han kom springande ut framför Joaquims bil och han skrek och grät, som om han var på flykt. Joaquim öppnade dörren och pojken hoppade in. Han hade blod i ansiktet och Joaquim tog honom till en doktor i Iranduba. Efter det åkte de till polisen, men polisen hade inte tid med dem utan sa att pojken var Joaquims problem.

Joaquim körde tillbaka till São Sebastião, där han först träffat på pojken. Han stannade till vid grönsakshandlaren som titade förvånat på Joaquim och frågade varför han kom dit med den "galna kvinnans" son. "Mamman är galen och pappan är alkoholist. Ha inget med dem att göra", sa han. Men Joaquim fick reda på att familjen bodde i ett litet hus bakom fotbollsplanen, så han åkte dit. När Narciso fick syn på sin mamma sprang han fram till henne och kramade henne.

Då berättade Maria, Narcisos mamma, att ett gäng med pojkar hade spelat fotboll och en boll gjorde sönder fönster-rutan, det var därför Narciso hade blod i ansiktet. Maria hade blivit vansinnig på pojkarna som direkt reagerade tillbaka. Hon hade skrikit till Narciso att springa så fort han kunde, så att pojkarna inte slog ihjäl honom. Pojkarna hade sen trakasserat Maria och stulit allt de kunde hitta innan de gav sig av.

Maria berättade att de var hungriga och hade ingen mat, så Joaquim åkte iväg och handlade och kom sen tillbaka. Att Maria blivit så arg och utom kontroll berodde på att hon hade mentala problem som hon ska ta medicin för, men eftersom hon inga pengar hade så hade hon heller inte tagit någon medicin på länge. Hon mädde inte alls bra.

När Joaquim kom hem till Manaus den kvällen berättade han för familjen vad som hänt och även Gloria

fick då höra talas om Narciso. Gloria hade några månader tidigare varit i Kanada på en Bibelskola och då hade en lärare gett henne lite pengar och sagt åt henne att det var till för arbetet som hon skulle starta i Amazonas. Gloria hade sen dess funderat över vad detta betydde, men när hon fick höra om Narciso så visste hon inom sig att det handlade om honom.

Det blev början till den första "campen" som hölls av Gloria tillsammans med hennes vänner och familj i São Sebastião, ett litet djungelsamhälle på andra sidan floden från Manaus. Det kom över 100 barn och de älskade det. Gloria hade väl inte tänkt att det skulle bli något mer än den gången, men det var bara början.

Narcisos mamma Maria hade alltså mentala problem och pappan var alkoholist. De fick också ytterligare en liten pojke 2004. Det var under den tiden jag bodde och jobbade tillsammans med Ray of Hope-teamet i Manaus. Gloria och jag åkte dit tillsammans med Glorias pappa Joaquim, när vi hade fått höra att Maria fött ytterligare ett barn. Efter lite letande hittade vi den lilla familjen under fruktansvärda förhållanden. De bodde inte längre kvar på samma plats som tidigare. Nu bodde de i en liten hydda där väggarna bestod av plast. Ett litet rum med plats för en hängmatta var allt som fanns och de gjorde upp eld utanför där de försökte göra lite mat.

Den lille nyfödde pojken var som en liten fågelunge och vi förstod att om vi inte gjorde något så skulle hans liv snart vara över. Ray of Hope köpte då ett litet hus i byn som vi målade och fixade till med allt nödvändigt så att familjen kunde flytta dit. Men på grund av både mammans och pappans problem så tog det inte så lång tid att förstå att de behövde ytterligare hjälp om den lille skulle överleva. En fosterfamilj hittades, bara några hus bort, och dit fick lille José flytta.

När vi efter en tid var i São Sebastião på besök så möttes vi av en liten knubbig

och glad pojke och kunde knappt tro att det var samma barn. José har sen bott permanent hos den familjen och blivit deras son. Narcisos mamma Maria dog för några år sen och Narciso har sen bott med sin pappa. Men de har kämpat på och idag går det ganska bra för dem.

Narciso är nu 17 år gammal och han har växt upp till en fin pojke, trots alla problem under uppväxten. Hans pappa dricker inte längre och han är omgift och de väntar i dagarna ett nytt barn.

Narciso har svårt för skolan och trots att han är 17 år gammal så har han inte kommit längre än till femte klass. Men han gör så gott han kan och läraren hjälper honom. På eftermiddagarna har han ett deltidsarbete i en mataffär och hans chef berättar att han är pålitlig och duktig. Han kör ut mat till kunder och han städar i affären. På sin fritid är Narciso mycket i en kyrka och umgås med ungdomarna där.

Gloria berättade att Narciso varje månad ser fram emot då Luzinete, från Ray of Hope, kommer dit på besök för att lämna över matpaketet. Ray of Hope har under alla år gett dem ett matpaket varje månad och besökt dem för att förvissa sig om att allt har stått rätt till. Det är fantastiskt att ha varit med och fått

följa denne lille pojke och se honom växa upp. Med rätt stöd och hjälp så kan förhållanden förändras. Där allt såg ganska så hopplöst ut, fick livet en vändning. Och då är Narciso bara ett av alla de barnen som berörs av Ray of Hopes arbete.

Ray of Hope arbetar i många byar utefter floderna i Amazonas. Även om det bara når en liten del av den stora yta av regnskog och floder, så är det många barn och familjer som är inneslutna i arbetet. Nu i vår så åkte Ray of Hope ut och besökte en plats där de inte varit på lång tid och redan innan de hann lämna båten, så hördes barnens rop: Ray of Hope är tillbaka!!! Ray of Hope är tillbaka!!!!

Ray of Hope, med Gloria i spetsen, gör ett fantastiskt arbete bland barn och vuxna i djungeln som känner sig bortglömda av det brasilianska samhället. Ray of Hope består av en grupp vanliga och enkla volontärer som på sin fritid gör allt de kan för att göra livet lättare för sina medmänniskor. De försöker hitta dem som ingen annan bryr sig om. Jag är mycket glad över att Barn i Nöd är med och stöder detta arbete som betyder så mycket för så många i avlägsna byar i Amazonas djungel.

Karin Johansson



Gloria och Narciso.



Matpaket till familjen.



Narciso och Luzinete.



Narciso med mamma och bror.



Narciso, 6 år gammal



## Love and Grace Mission

I Coimbatore, som ligger i Tamil Nadu i södra Indien, finns barnhemmet Love and Grace Mission. Det startades av Esther Vijaya vars dröm var att hjälpa gatubarn och föräldralösa barn till en bättre framtid. Det var hennes egna svårigheter och bekymmer i barndomen som ledde henne till detta.

Det började med att hon tog hand om en gatupojke och samtidigt såg till att några andra barn fick skolgång. Några av hennes vänner som såg hennes engagemang började då hjälpa till. Det gick inte lång tid innan nyheten spreds bland tiggare och folk på gatan som kom och bad om att få flytta in. Några svenska vänner till Esther började då stödja ekonomiskt och fler barn kunde flytta in.

Esthers lilla hus blev snart för litet och ett separat hus hyrdes, men även det blev för trångt för de 25 barnen som bodde där. De flyttade då till ett större hus, men antalet barn bara ökade och snart fanns 45 barn i huset. Vattenförsörjningen var också ett problem i det trångbodda huset.

Men Esther fortsatte hjälpa barnen med ekonomisk hjälp från Sverige. Åren gick och plötsligt fick sponsorererna i Sverige problem och kunde inte fortsätta sitt

ekonomiska stöd. Det var en mycket svår tid då Esther inte visste vare sig ut eller in och hur det hela skulle sluta. Det var nära att hela arbetet lades ner. Esther reste då till Sverige och träffade nya personer som ville gå in och stödja projektet. En tomt inköptes och ett nytt barnhem byggdes som stod färdigt för invigning 2005.

Nu bor runt 90 barn på Love and Grace Mission i åldrarna 3 till 16 år. Barnhemmet har blivit en liten oas som ger boende, mat, omvårdnad och skolgång. Framför allt hjälper de barnen att hitta tillbaka till tillit och kärlek. De försöker också ge dem hopp inför framtiden. Huvudmålet är att få till en förändring i livet för dessa barn och på så sätt göra världen till en bättre plats att leva i.

Då den organisation som under flera år, tillsammans med en grupp sponsorer, inte längre kunde vara med att stötta Love and Grace Mission, blev läget återigen osäkert. Då vände sig sponsorererna till Barn i Nöd med en fråga om vi kunde hjälpa till. Efter ett par besök på barnhemmet bestämdes att vi, tillsammans med sponsorererna, går in och tar över ansvaret för hemmet.

Karin Johansson



## RESCUE MISSION SECOND HAND

i samarbete med stiftelsen BARN I NÖD



ÖPPETTIDER:  
Onsdag 11-20  
Lördag 10-15

Inlämning av saker:  
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke  
I f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget  
Tel: 031-401 410 - 0739-76 34 71

## Vid upprättande av Testamente...

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.  
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen  
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

## Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

### Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida  
[www.barninod.com](http://www.barninod.com)  
för ytterligare information

## Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr  200 kr  300 kr  350 kr  \_\_\_\_\_ kr

Jag vill att mitt fadderbidrag ska användas till:

- Barnhem för barn från trasiga hem (Agape) i Indien
- Föräldralösa barn (Ebenezer-hemmet) i Indien
- Barn i slummen i Japeri, Rio de Janeiro, Brasilien
- Barnhem för små barn (Rangala) i Kenya. Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Födelseår: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Kungsporsavenyn 22, 411 36 Göteborg



Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam 

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

**HAGA**  
GRUPPEN AB  
MÖBLER OCH INREDNINGAR  
Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd  
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

**opalen**  
FASTIGHETSFÖRVALTNING  
Opalen Fastighetsförvaltning AB  
Box 530 98, 400 14 Göteborg  
Besöksadress: Kungsporsavägen 22  
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99  
info@opalen.se • www.opalen.se  
**Fastighetsförvaltning handlar om förtroende**  
Det har vi uppnått genom:  
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar  
• Korta beslutsvägar och personlig service  
• Nätverk av specialkompetens  
Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.  
Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.  
Välkommen att kontakta oss!

**Renew**  
GROUP  
LINHOC  
Zone  
Zil FreeBandy AB

**A**  
Alexanderssons  
HYRESVÄRDEN FÖR BOSTÄDER, KONTOR OCH BUTIKER

Du missar väl inte vår hemsida?  
[www.barninod.com](http://www.barninod.com)

90 publik eller sponsor för Barn i Nöd | Or en hjälplig eller värdelös?

**BARN I NÖD** "Barn är Jordens älskade Motstånd" -Maksim Gorkij

HEM OM BARN I NÖD NYTT OM SVÄRDEN KONTAKT

**NYHETER**  
Grace Foundation  
BarnChivitMai  
LÄS VÅR TIDNING  
BLI FADDER

DÄR KAN DU: Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

TV • VIDEO • HIFI • CD  
SNABBSERVICE • KOSTNADSFÖRSLAG • HÅMTNING  
ALLA MÄRKEN • AKT. PHILIPS  
**BERNARDS RADIO & VIDEO**  
TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92  
BANGATAN 80 (MAJORNA)  
BOX 4086, 400 40 GÖTEBORG  
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 9-18, LÖRDAG 10-13  
GRUNDIG PHILIPS THOMSON SONY JVC

**LINDFORS**  
ARKITEKTKONTOR AB

När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Hönö.  
Vi har det mesta du behöver i hemmet:  
**Sängar • Mattor • Lampor Gardiner • Presenter • med mera**  
**NORGÅRDENS INTERIÖR**  
HÖNÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com

**HUSVÄRDEN**



*Till minne*

Arne Bergström, Siljansnäs  
Back Martina Bertilsdotter, Siljansnäs  
Thyra Carlsson, Borgholm  
Gun Erkers, Siljansnäs  
Hugo Johansson, Färlöv

*Gratulation*

Annika Nilsson, Fotö, 45 år  
Anders Johansson, Öckerö, 50 år  
Annika Olofsson, Hönö, 50 år  
Sven"Grävar'n" Larsson, Siljansnäs, 60 år  
Kerstin och Per Frisk, Borlänge  
35-årig bröllopsdag

ISRAEL  
The Jaffa Institute, Tel Aviv

THAILAND  
BaanChivitMai - ChiangRai

BRASILLEN  
Ray of Hope, Manaus

INDIEN  
Love & Grace Mission, Coimbatore

INDIEN  
Agape Child Centre, Perumbavoor

ISRAEL  
Neve Michael, Pardes Hana

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN  
Projecto 4, Azua

BRASILLEN  
Kärlakens Hem, Manacapuru

INDIEN  
Grace Foundation, New Dehli

INDIEN  
Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

KENYA  
Rangala Baby Home, Ugunja

GHANA  
Hope for the Children, Tema

BRASILLEN  
Instituto Evangélico, Japeri

INDIEN  
Handikapphem, Padhar

INDIEN  
Good Hope Blind Mission, Kottayam

Meddelande till betalningsmottagaren  
(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)



Till PlusGirokonto

90 05 75-2

Betalningsmottagare (endast namn)

**Barn i Nöd**

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Avsändare (namn och postadress)

**Gåva till Barn i Nöd**

Tackkort önskas  Ja  Nej

**Har du flyttat?**

Ny adress: .....

.....

.....

Nr 3/14

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

# # 9005752#06#

BI 2021.04S (mar 05) 00580 14.05 Skilletterick AB

POSTTIDNING B



# Autogiro

## VILLKOR FÖR AUTOGIRO

### Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

### Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

### Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

### Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

### Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

## ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

### JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn     Utbildning     Katastrof- och hjälparbete     Där det bäst behövs

### JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån     200 kr/mån     500 kr/mån     Annat belopp: \_\_\_\_\_ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg