

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 2/15 - Årgång 44



Neve Michael, sid 8:

”Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen...”

Ebenezer Home, sid 4:

”Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma.”





Som fadder är du med
och förändrar liv!

Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap. Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com



I bakspejeln

Då jag sitter här och tänker tillbaka på mina år i Barn i Nöd och vilken resa dessa år har tagit med mig på, känner jag mig så otroligt tacksam och glad att få stå i det arbete som Barn i Nöd har på olika platser ute i världen. Vi får vara med och göra skillnad för SÅ många barn.

Jag tänker på Dominikanska Republiken. När jag för tre år sen var där och såg all fattigdom, visste jag att ett hjälpcenter, likt Kärlekens Hem i Brasilien, skulle göra stor skillnad för barnen där. Tillsammans med min amerikanska väninna Sonia, som arbetat i området i flera år, hade vi tittat på olika möjligheter att genom Barn i Nöd starta ett arbete. Men efter två veckor hade vi packat våra väskor och var färdiga att resa hem. Vår buss till Santo Domingo skulle gå ett par timmar senare. Jag kände mig besviken.

Jag sa till Sonia: "Det känns som vi inte utträttat så mycket den här gången. Även om vi vet att vi ska arbeta här, så har vi ju inte ens hittat rätt plats." Precis när jag uttalat orden ropar vår tolk på oss. Han sa att pastor Nelson ringde och att vi nu hade tomten. Ville vi se den? Sonia och jag tittade på varandra och sa: SJÄLVKLART!

Dagen innan hade vi varit runt i Proyecto 4, där pastor Nelson arbetar och bor. Vi hade träffat representanter från hans kyrka som sa att vi kunde få bygga på en liten tomt intill kyrkan, men villkoren för detta kändes inte rätt. När vi dagen innan lämnade Nelson och Ara, hans fru, hade vi sagt att vi ville att Gud skulle öppna rätt dörr, på rätt plats. Vi bestämde oss för att be.

När vi fick beskedet om tomten vi kunde få, så åkte vi direkt ut till Proyecto 4. Pastor Nelson berättade då att han ringt en gammal man i sin kyrka och frågat honom om han inte hade en tomt där vi kunde bygga ett center för barnen i samhället. Mannen svarade då: "Igår när jag bad sa Gud till mig att jag skulle ge er en tomt." Vi åkte direkt hem till honom och berättade om vad vi önskade göra för barnen i Proyecto 4. Den här mannen hade mark i området där han odlade bananer. Han visade oss några olika platser och det slutade med att han gav oss platsen där nu Hannacentret står. En tomt på drygt 800 kvadratmeter. Helt otroligt!

Och att nu efter tre år komma till Hannacentret och se vilken oas den är i detta

lilla samhälle, mitt inne bland bananodlingarna, är helt fantastiskt! Centret med 90 barn som varje vecka kommer och får hjälp på olika sätt. Och för alla barnen går det bättre i skolan. Det är något som gör mig väldigt glad, då jag tidigare träffat flera barn runt 10-12 år gamla som knappt kunnat läsa. Barnens föräldrar berättar också hur barnen förändrats till det bättre hemma.

Även skolans rektor engagerar sig i arbetet för vårt center. Varje morgon åker Marta, vår föreståndare, till skolan och hämtar upp mellanmål till "våra" barn. Jag önskar att ni alla kunde komma med och träffa barnen på centret. Där är liv och rörelse och mycket glädje! Tänk att vi i Barn i Nöd får vara en del av detta fantastiska arbete! Tacksamhet är känslan som jag har inombords. Tack för att Du är med och ger pengar som gör Hannacentret möjligt!


Karin Johansson

BARN I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

UTGIVARE
Barn i Nöd
– Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktör
Varughese Mathew, kassör
Benny Olsson
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
FAX 031-704 65 63
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Barn på BaanChivitMai,
Thailand

TRYCK/LAYOUT
Skiltryck AB,
www.skiltryck.se

Ett brev från Ebenezer Home i Shahpur, Indien

Kära Barn i Nöd!

Hälsningar till var och en av er. Massor av kärlek till er alla från barnen på Ebenezer Home i Shahpur. Här i Indien är det vinter. Ebenezer Home ligger lite utanför staden Shahpur och omgivningen är mycket vacker och fridfull. Det är rätt plats att ha ett hem som vårt. Barnen får här en mycket bra och sund atmosfär att vistas i.

Här på Ebenezer Home är livet för barnen glatt och livfullt. De flesta av barnen går i skolan, som ligger här på området. Barnen på Baby Home som är under tre år är hemma under dagarna. Men de gör många saker med de större barnen efter skolan. Barnen på vårt hem är mycket aktiva, inte bara i skolan utan också i saker som händer i kyrkan. Nästan varje söndag sjunger barnen i kyrkan och de deltar också i dans och drama. När vi har andakter på hemmet så ber barnen alltid för alla sponsorer i Barn i Nöd och de tackar Gud för all hjälp och stöd som ges till dem.

Våra barn är mycket självständiga. De älskar att hjälpa till och göra sysslor på egen hand. De tycker också om att hjälpa till att hålla ordning på hemmet och i omgivningen runt omkring. Flickorna älskar att laga mat och även om vi har kockar så finns de ofta i köket där de hjälper till på fritiden.

Det är en mycket hemtrevlig atmosfär här. Det är "hemma" för de barn som inte har ett eget hem att gå till. Jag tycker faktiskt inte om när man kallar vårt hem för ett barnhem, det låter så tråkigt.

Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. De äldre tar hand om de yngre. Vi ger dem mycket undervisning i moral och etik för att hjälpa dem få en bra och meningsfull framtid.

En av våra små fina flickor heter Glory. Hon kom till Ebenezer Home i augusti 2011 då hon var knappt en månad gammal. Hennes pappas dog redan innan hon föddes och mamman dog strax efter förlossningen. Det var hennes morföräldrar som kom med henne och bad om hjälp. De var gamla och fattiga och klarade inte av att ta hand om en liten bebis.

Glory är en mycket kärleksfull liten flicka och vi ser redan nu att hon är intelligent. Hon kunde recitera dikter och kunde hela alfabetet innan hon började i förskolan. Vi ser också att hon är mycket duktig i skolan. Det är en känslig och ömtålig liten tjej som vi ser efter med stor omsorg och kärlek. Det är underbart att få vara en del av detta fantastiska arbete. Tack till er alla för ert stora stöd som hjälper oss att inte bara fylla barnens dagliga behov, utan också så vi kan ge barnen det allra bästa vi bara kan.

Gud välsigne var och en av er!
Varsha Swarup



Syskonen på BaanChivitMai i Thailand



få trygghet och möjlighet att gå i skolan. Mamman tog sin lille son och lämnade trakten. Flickorna fann sig väl tillrätta. Nu för drygt ett år sen kom även deras lillebror till BaanChivitMai, på grund av att mamman blivit sjuk och hade svårt att ta hand om pojken.

Deras lillebror är åtta år gammal. Det var fint att få alla syskonen tillsammans på samma ställe. Deras mamma blev senare väldigt sjuk och låg döende. Hon blev då hjälpt för att kunna ta sig till barnen på Huadoi. Det var inte lätt för personalen att få dit en döende mamma, men de försökte ändå hjälpa till så gott det gick. Hon fick tillfällig vård på sjukhus, men hennes sjukdom var obotlig.

I Barn i Nöds almanacka 2013 berättade vi om systrarna Waree och May och deras väg till BaanChivitMai. Idag är systrarna tretton och femton år gamla och det är ungefär sex år sen de kom till hemmet. Tidigare bodde de med sin mamma, pappa och lillebror i en avlägsen bergsby i norra Thailand. De var mycket fattiga och deras pappa var dessutom alkoholiserad. Varje dag fick han kämpa för att få tag i mat till sin familj och sprit till sig själv.

av flickorna med sej och låste in henne i en hydda i bergen i väntan på halliken.

Efter en stund började mamman sakna sin dotter och frågade grannarna om de sett henne. De berättade att de sett henne bege sig upp i bergen tillsammans med sin far. Mamman anade då oråd, tog sina andra två barn med sej och började leta efter flickan.

Efter mycket letande lyckades hon hitta henne välbehållen i hyddan. Hon förstod vad som var på gång, och tog sina tre barn, lämnade mannen och begav sig ner till stan för att leta upp BaanChivitMai.

En dag kom det en hallik till byn och erbjöd honom pengar för de båda systerna. Han föll för erbjudandet och sålde sina döttrar för motsvarande 7000 kronor. Mamman visste ingenting, så när det blev dags för leverans tog han den äldsta

Där lämnade hon sina döttrar med löftet från föreståndaren att flickorna skulle få bo där tills de blivit vuxna. Där skulle de

Det rätta i den här kulturen är att dö hemma. Man tror mycket på andar och spöken. Eftersom familjen kom från Burma, fick kvinnan hjälp att ta sig till Burma för att dö där. Barnen fick ta farväl av sin mamma. Hon tog sig förhoppningsvis till hemlandet och är förmodligen död nu.

Helt överraskande dök pappan till barnen upp på BaanChivitMai nyligen. Han kunde då skriva på papper om barnens födelse med mera, så proceduren om att ordna id-handlingar kunde börja. Pappan förvann väldigt fort och har sen inte syntts till. Barnen ser ut att må bra och får nu en god omvårdnad och mycket kärlek. Framtiden ser förhållandevis ljus ut.

Madeleine och Inge Ekelyck



GILLA OSS!



En hälsning från Brasilien



Instituto Evangélico,
Japeri, Brasilien



GILLA OSS!

Jag älskar musik och jag är så tacksam att jag fick komma hit till centret och vara med i aktiviteterna.



Otávio på Instituto Evangélico, Japeri, Brasilien

Jag heter Otávio och jag är son till Evaldo och Roberta. Jag föddes i Japeri den 23 maj 2000. Vi är inte rika, men vi är en glad familj. För mig är det en stor rikedom att kunna vara i kyrkan och spela på mitt instrument.

Jag har en bror som heter Nicolas som är 15 år. Han gillar också musik. Jag kom i kontakt med musiken genom en man som heter Noel. Noel är pappa till en av min brors bästa kompisar. Och min brors bästa kompis är med i aktiviteterna på Instituto Evangélico. Det var han som berättade för min pappa om musikundervisningen på centret. Han berättade att det är riktigt roligt, att undervisningen är bra och seriös. Så det var genom min brors kompis som min pappa först fick höra talas om Instituto Evangélico. Pappa pratade sen med Noel, kompisens pappa, och fick veta mer om centret. Han berättade också att det var ett kristet center.

När min pappa gick dit för att anmäla mig och min bror så var det bara en dag kvar tills anmälningstiden gick ut. Det var verkligen tur att både jag och min bror fick varsin plats i musikklasserna. Jag fick börja i klassen på förmiddagen och min bror på eftermiddagen.

Min första dag på centret var den 1 mars 2012 och jag skulle börja lära mig spela gitarr. Men det var jättesvårt och jag kände att det var helt omöjligt att lära sig. Jag pratade då med vår musiklärare

Denis som tyckte att jag skulle försöka med ett blåsinstrument istället.

Först tyckte jag inte alls om det. Det stora hornet var enormt och jättejobbigt att släpa runt på... Men sen blev jag alldeles förälskad i detta underbara instrument. Jag går nu i åttonde klass och jag hoppas och tror att jag ska få en bra och ljus framtid.

Jag älskar musik och jag är så tacksam till Gud att pappa lyssnade på brorsans kompis och ordnade så vi fick komma hit till centret och vara med i aktiviteterna.

Det roliga är att min mamma alltid velat att jag skulle bli läkare och det ville väl jag också tidigare. Men det var innan jag kom i kontakt med musiken och lärde mig spela. Nu är min stora dröm att vara musiker inom Brasiliens marinkår. Det är vad jag vill och jag studerar mycket för att försöka nå mitt mål!

Nu har jag varit på Instituto Evangélico i snart tre år och jag älskar mina musiklärare Bruno, Denis, Lucas, Rose och Nair.

Hälsningar Otávio,
14 år som älskar musik



Neve Michael

ISRAEL



GILLA OSS!

Till alla underbara människor i Barn i Nöd

Alla som någonsin har ätit mediciner har nog bekymrat sig för BIVERKNINGAR... Kanske kommer jag att bli yr, gå upp i vikt, bli deprimerade eller kanske märker jag ingenting och allt förblir normalt. Men jag måste säga att jag upplevt positiva biverkningar.

Arbete... detta berömda "måste" ord... De flesta av oss måste arbeta och det är inte alla som tycker om sitt arbete. Men det är en nödvändighet. Jag anser mig ha stor tur, för som ni vet arbetar jag på Neve Michael, som är det bästa hemmet för utsatta barn i Israel. Och efter 40 år som granne och även ha jobbat där i nästan 30 år, så älskar jag fortfarande mitt jobb. Och jag får också extra bonusar emellanåt, som jag vill kalla BIVERKNINGAR.

Först och främst ser jag mirakel – som den misshandlade lilla flickan som bara varit hos oss några dagar och redan springer omkring och ler. Och lille 7-årige Eddie som såg sin pappa knuffa ut hans mamma över balkongen... Jag fick syn på honom arm i arm med en klasskompis och de var på väg att spela fotboll. Men inte mindre viktigt, en helt ny värld som uppenbarades för mig... jag lär mig mer och mer om hur barnen ser på olika risker i livet och det är inte alltid som du och jag tänker...

För någon vecka sen gick jag omkring och visade Neve Michael för en ung man från

England. En liten flicka, som kommit till oss några dagar tidigare, frågade mig vem han var. Jag berättade för henne att det var en god vän som kommit för att se Neve Michael och träffa alla de pojkar och flickor jag ständigt skryter om. Efter det frågade hon mig om jag var gift. Jag svarade ja och då sa hon till mig att jag skulle vara försiktig och inte berätta för min man att jag gått omkring på området med en annan man. Jag tyckte det var lite udda ord för att komma från en sådan liten flicka. Nästa dag kom hon fram till mig igen, gav mig en kram och sen kontrollerade hon mitt ansikte och mina armar. Hon sa att hon hade oroat sig för mig kvällen innan och nu var hon så glad att jag inte hade några blåmärken och inte var på sjukhuset... Då fattade jag. Jag fick sen veta att hennes pappa hade slagit hennes mamma nästan till döds efter att ha hittat henne tillsammans med en annan man. Han hade även slagit barnen. Den här lilla flickan hade, tack och lov, tagits bort från hemmet och pappan. När hon hämtades hade hon många blåmärken och stygn i huvudet.

De pojkar och flickor som hamnar på Neve Michael kommer från helt andra sammanhang, där de levt och tänkt helt annorlunda än



här hos oss. Här ger vi inte bara barnen god mat, ordentliga kläder, kramar, kärlek och en känsla av säkerhet. Vi måste också hjälpa dem att få en förändrad syn på livet så de vet att de kan bli lyckliga, må bra och få hopp inför framtiden.

Att åstadkomma detta är en stor utmaning och det tar tid... men med Er som vår partner vet vi att vi kan förändra situationen.

Jag vet att ibland kan de berättelser som kommer från Neve Michael vara ett beskt piller att svälja, men biverkningarna har gjort underverk i mitt hjärta och själ... jag hoppas att Ni inser hur mycket jag uppskattar Er omsorg och Era kärleksfulla hjärtan!

Med kärlek och många kramar av uppskattning och välsignelser,
Hava Levene

Rescue Mission Second Hand i samarbete med BARN I NÖD



ÖPPET:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15
Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71



Vid upprättande av Testamente

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida
www.barninod.com
för ytterligare information

JAG VILL ATT MITT FADDER- BIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:

- Barnhem för barn från träsiga hem i Indien – Agape
- Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
- Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
- Privat faderskap från 200 kr/mån



Skicka till:
Barn i Nöd
Kungssportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gösta Samuelsson Bil
www.gsbl.se

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungsporsävenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

Renew GROUP
LINHOC
Zone
Zil FreeBandy AB

A
Alexanderssons
HYRESVÄRDEN FÖR BOSTÄDER, KONTOR OCH BUTIKER



Din annons gör **skillnad** för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

TV • VIDEO • HIFI • CD
SNABBSERVICE • KOSTNADSFÖRSLAG • HÅMTNING
ALLA MÄRKEN • AUKT. PHILIPS

BERNARDS RADIO & VIDEO
TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92
BANGATAN 80 (MAJORNA)
BOX 4086, 400 40 GÖTEBORG
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 9-18, LÖRDAG 10-13

GRUNDIG PHILIPS THOMSON SONY JVC

LINDFORS
ARKITEKTKONTOR AB

Du missar väl inte vår hemsida?

www.barninod.com



DÅR KAN DU: Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Hönö.

Vi har det mesta du behöver i hemmet:
**Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera**

NORGÅRDENS INTERIÖR
HÖNÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com

HUSVÄRDEN



Till minne

Nils Eriksson, Eskilstuna
Bertil Hellström, Siljansnäs
Anna-Greta Olofsson, Hönö

Gratulation

Gerd Larsson, Sollebrunn
Gerd Lindblad, Västra Frölunda
Ulla-Carin Holmström, Göteborg, 60 år
Lasse Svensson, Hönö, 50 år

ISRAEL The Jaffa Institute, Tel Aviv	THAILAND BaanChivitMai - ChiangRai	BRASILIEN Ray of Hope, Manaus	INDIEN Love & Grace Mission, Coimbatore	INDIEN Agape Child Centre, Perumbavoor
ISRAEL Neve Michael, Pardes Hana	DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Projecto 4, Azua	BRASILIEN Kärlekens Hem, Manacapuru	INDIEN Grace Foundation, New Dehli	INDIEN Emanuel Ebenezer Home, Shahpur
KENYA Rangala Baby Home, Ugunja	GHANA Hope for the Children, Tema	BRASILIEN Instituto Evangélico, Japeri	INDIEN Handikapphem, Padhar	INDIEN Good Hope Blind Mission, Kottayam

Meddelande till betalningsmottagaren
(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)



Till PlusGirokonto
90 05 75-2

Betalningsmottagare (endast namn)

Barn i Nöd

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Avsändare (namn och postadress)

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

Ny adress:

.....

.....

Nr 2/15

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

9005752#06#

BI 2021.04S (mar 05) xxxxx 15.02 Skiltryck AB

POSTTIDNING B



Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: _____ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg