

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 4/16 - Årgång 45



KÄRLEKENS HEM

*Hoppet har börjat
tändas i hennes ögon* SID 5



SKOLA I UGANDA

*Nytt projekt för
Barn i Nöd!* SID 7



Som fadder är du med
och förändrar liv!

Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Hopp och förväntan...

Till mångas glädje, men också till mångas förtret, har sommaren varit fylld av sport. Både fotbolls EM och OS. Jag tillhör den skaran som gillar dessa stora arrangemang och jag blev fascinerad när jag såg delar av OS-invigningen från Rio de Janeiro. Nation efter nation tågade in på OS-arenan och man såg glädjen lysa upp atleternas ansikten inför detta stora som låg framför. Det var en fantastisk show med hopp och förväntan om stora bragder som låg i luften.

Sen vet vi också att inte långt från OS-arenans lysande strålkastare ser livet helt annorlunda ut. I Rio brukar man säga att de rika ser upp till de fattiga och de fattiga ser ner på de rika. På sluttningarna runt de rika bostadsområdena ligger tusentals kåkstadshus och här bor Rios allra fattigaste invånare. Hundratusentals människor bor i dessa slumområden, som på portugisiska kallas favelor.

Här är livet hårt och tufft och mycket styrs av droghandlarna. Många av barnen växer upp på gatan och för att överleva måste också barnen bli hårda och tuffa. För en del år sen hade Barn i Nöd ett barnhem utanför Rio som kallades "Tropical Home". Många av pojkarna som bodde där hade växt upp i favelorna

och jag grät ofta när jag läste deras berättelser. Flera av dem gick inte att rädda, då de redan i tidig ålder var helt förstörda av droger.

I Japeri, som ligger runt 8 mil utanför Rio, finns vårt center In-sitituto Evangélico. De flesta av barnen som kommer till centret bor i Japeris favelor. Risken är stor också här att barnen hamnar i gängen på gatorna. På In-sitituto Evangélico spelar barnen fotboll och basket i idrottshallen på centret, förutom att de får hjälp med att klara av skolan. Man har också satsat stort på musikundervisning. Barnen lär sig olika instrument och får vara med i orkestrar. Att barnen får nya intressen gör stor skillnad. Barnen vet att för att kunna gå vidare i livet måste de studera och kämpa. Att de utbildar sig gör att de framöver kan få bättre jobb och på så sätt kan de också hjälpa sin familj till ett bättre liv. Här är jag glad att vi får vara med och hjälpa dessa barn mot en ny framtid med hopp och förväntan. Och vem vet, kanske något av dessa barn är med och tävlar i framtidens OS...


Karin Johansson



**BARN
I NÖD**
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

UTGIVARE
Barn i Nöd
– Insamlingsstiftelsen Svensk
Internationell Barnhjälp

KANSLI
Kungsportsaveny 22,
411 36 Göteborg

REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

ANNONSER
Varughese Mathew

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktor
Varughese Mathew, kassör
Mattias Brenner
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett
belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
FAX 031-704 65 63
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Flicka från Agape Child
Centre, Indien

TRYCK/LAYOUT
Skilltryck AB,
www.skilltryck.se



Kärlekens Hem i Brasilien

I norra Brasilien, i staden Boa Vista, bor Marli och hennes lilla familj. Marli har tre barn, hon är änka med stora känslomässiga problem. Till följd av sin makes död hamnade hon också i en djup depression. Familjen levde och bodde under väldigt enkla förhållanden och ofta saknades mat att sätta på bordet. Marli hade svåra ekonomiska problem. Mitt i allt detta svåra så blev Marli gravid och i slutet av 2008 föddes Ana Helena.

Ana Helena som kallas för Aninha växte upp under mycket svåra förhållanden och hennes pappa ignorerade henne totalt. Hon är nu sju år gammal och hon har fått lida mycket. Hon har växt upp i en dysfunktionell familj, där hon ofta blev slagen.

Mamma Marli flyttade runt mycket med barnen, då hon inte hade en egen bostad. Detta medförde att barnen aldrig kunde skapa några känslomässiga band till någon, vare sig till släktingar eller grannar. Ofta bodde de i små skjul/ruckel som var belägna så att det alltid var stor risk att platsen skulle översvämmas under regnperioden. Det medförde att Aninha blivit rädd för regn. Ofta fick Aninha tigga för att inte gå hungrig. Hygien hade barnen aldrig fått lära sig. Deras tänder var alldeles förstörda. Aninha var ett introvert barn som knappt pratade.

Men tidigare i år fick hon flytta till sin moster och morbror i Manacapuru. De har nu gett henne ett hem. Hon har fått tak över huvudet, hon får mat och hon har börjat i skolan. Hon har börjat lära sig läsa och skriva och får god hjälp av sin lärare och av sin moster och morbror.

Omständigheterna som ledde till att hon fick flytta till sina släktingar, utöver mammans svåra problem, var att hennes äldre bröder var bråkmakare. De var arga, brydde sig inte om skolan och hamnade i polisens register. Till slut blev det ohållbart för Aninha att bo kvar med familjen och det bestämdes att hon skulle flytta till sina släktingar.

När hon anlände till sin mosters hus var hon smutsig. Hon hade löss, dåliga tänder och mask i magen. Hon ägde nästan inga kläder och yttrade knappt ett ord. Hon kände sig mycket främmande på den nya platsen där hon nu skulle bo. Men ganska så snart började hon anpassa sig och trivas i den nya miljön.



Ana Helena

Hoppet har börjat tändas i hennes ögon och hennes framtid ser så mycket ljusare ut med allt stöd hon får i sin nya familj. Hon har nu också börjat komma till oss på Kärlekens Hem och vi börjar lära känna denna lilla fina flicka. Här får hon extra hjälp med stödundervisning för att klara skolan och hon får lära känna många nya barn. Det är fantastiskt att få följa dessa små dyrbara barn, som haft det så svårt, och se dem utvecklas och få nytt hopp inför framtiden.

Luzenny Costa
föreståndare på Kärlekens Hem



Sommarlov

på Emanuel Ebenezer Home i Indien

Två spännande utflykter för barnen i sommar!

Under sommarlovet planerade vi att göra några roliga utflykter för barnen på Ebenezer Home. Vi beslutade oss för att åka till två platser. Dels till Bhopal, som är huvudstaden här i vår delstat Madhya Pradesh, och sen till Kantawadi som ligger lite närmre Shahpur.

Den 6 juni klockan sex på morgonen lämnade vi Shahpur för att göra den runt fyra timmar långa resan till Bhopal. Vi åkte buss och barnen älskade det. När klockan var runt åtta så var alla barnen väldigt uppspelta och det gick inte att ta miste på glädjen bland dem, för att vara ute på detta äventyr!

Vi stannade för att äta frukost på en restaurang i Itarsi. När vi sen kom fram till Bhopal började vi med en rundtur för att visa barnen några av de historiska platserna i staden. Vi anlade sen vid 11:30 till Regional Science Centre där vi köpte biljetter och gick in. Här fanns mycket för dem att se och uppleva. Barnen fick bland annat lära sig om stjärnor och planeter och de fick också se en film i 3-D om rymden. En fantastisk upplevelse för barnen!

Vi åt lunch och var sen även på ett zoo som finns på i anslutning till centret. Barnen fick där se många djur, så som påfågel, hjort, björn, orm och tigrar. Både vanliga och vita tigrar finns här. Mycket uppskattat av barnen att få se dessa stora, fantastiska djur.

Efter middagen började vi sen återfärden till Shahpur och kom fram där efter midnatt.

En vecka senare, den 13 juni, var det dags för nästa utflykt. Vi åkte nu till byn Kantawadi, som ligger runt 14 kilometer från Shahpur. I denna by finns ett gammalt skogsgästhus som byggdes 1907. Hit hade barnen tagit med sig en mängd av olika leksaker så de sportade och lekte hela dagen. Framåt kvällen anlade vi till Shahpur med en grupp trötta, men mycket lyckliga barn.

Kailash Andrews





En skola i Uganda

Skolan "Mukarangye" som ligger i Kabale town, sydvästra Uganda, startades 2010 av Wycliff och hans fru Gilian. De kommer ursprungligen från Uganda, men bor nu sen några år tillbaka i Sverige. Wycliff, som i botten är lärare, ville fortsätta att göra något för de fattiga barnen i hemlandet även sen han flyttat därifrån. Han startade då en förskola i sin gamla hemstad. När tre år hade gått så utökades förskolan med vanliga skolklasser, med tillstånd från myndigheterna i Uganda.

Målsättningen med skolan är att ge stöd och utbildning till fattiga barn för att försöka förändra deras tillvaro och ge dem bättre förutsättningar i livet. Då skolan startades för sex år sen hade de tjugofem elever och två lärare. Under åren som gått har skolan vuxit och har nu 86 elever och fem lärare, plus ytterligare två hjälplärare.

Lärarna är kvalificerade och de är duktiga på att undervisa barnen. De har nu tillstånd att driva skolan upp till sjunde klass, men Wycliff och Gilians önskan är att kunna utöka skolan ytterligare och ge undervisning upp till tolfte klass. Utöver undervisningen så ger de också barnen en enkel lunch varje dag.

För att kunna driva skolan ekonomiskt får de stöd och hjälp av föräldrar och grannar, men det räcker inte riktigt till. Majoriteten av barnen kommer från mycket fattiga familjer som inte har möjlighet att betala skolavgifterna. Därför går nu Barn i Nöd in och stödjer ekonomiskt för att barnen ska kunna fortsätta att gå i skolan.

Karin Johansson



Följ med på en resa till
BRASILIEN
5-20 mars 2017

Pris 31 500 kronor

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro med Sockertoppen, Kristusstatyn, fotboll på Maracanã, sambashow, shopping, sol & bad på Copacabana och Ipanema. Vi besöker också Instituto Evangélico i Japeri.



Amazonas

Under några dagar bor vi på båt och upplever Amazonasfloden och regnskogen. Vi tar oss ut med kanot i nattmörkret och åker på kajmanjakt (mindre alligatorer), besöker indianbyar, promenerar i regnskogen och mycket mer! Vi besöker också Kärlekens Hem i Manacapuru.



Med möjlighet att förlänga resan med 3 dagar vid Iguazufallet.

Reseledare Toni & Marcus Duveskog i samarbete med Karin Johansson och Barn i Nöd. Se hela programmet och gör din anmälan till Duveskogs Reseservice
www.duvres.se ~ Tel: 0278-160 05

Good Hope Blind Mission i Kottayam



K.C. Tampi och C.J Daniel arbetar i Good Hope Blind Mission. Här kommer en hälsning där de berättar om sitt arbete bland de blinda:

Varma hälsningar från oss alla i Good Hope Blind Mission (GHBM) i södra Indien. För närvarande har vi 26 kvinnor och 16 män som vi hjälper på många olika sätt. All hjälp vi ger kan vi göra tack vare alla er som är med och stöder vårt arbete genom Barn i Nöd. Utöver dessa 42 så hjälper vi även 10 blinda barn så de kan få utbildning och socialt stöd.

Alla de som får hjälp kommer från mycket fattiga förhållande och de har svårt att få livet att gå ihop. Många har inga riktiga hus att bo i, men i deras små bostäder hjälper dem med att få vatten, toalett och elektricitet. Vi försöker att tillgodose deras grundläggande behov genom vårt arbete. Den medicin, mat och annan hjälp vi tillhandahåller underlättar mycket för dessa familjer som är i stort behov av vår hjälp.



De vuxna får stöd för att etablera små affärer eller kiosker där de har lotteriförsäljning eller säljer frukt och annat. Några av dem som får hjälp är mycket gamla och ensamma. De är mycket tacksamma när vi besöker dem. På alla sätt vi kan, så sträcker vi ut våra händer för att hjälpa dessa behövande.

De blinda barnen trivs mycket bra i skolan. De bor på ett skolhem tillsammans med andra blinda barn. De har funnit sig väl tillrätta och får lära sig blindskrift i skolan. Allt eftersom de lär sig öppnas en ny värld och de får tillgång till många böcker att läsa. De lär sig se med sina fingrar.

Vi har nu också med Barn i Nöds hjälp ekonomiskt börjat stödja ett pojkhem i Kottayam. Där bor 30 pojkar som får mat, kläder och studiestöd genom oss. Vi är väldigt tacksamma att vi kan ge dem denna hjälp, utöver hjälpen vi ger till blinda i området. Under skolloven anordnar vi också speciella program för pojkarna.



Vi har också anordnat hälsokontroller och "Health Camps" för de blinda. Att arbeta bland blinda är en stor utmaning men vi gör det gärna med supporten vi får från er i Sverige. Vi kan inte nog uttrycka vad ert stöd betyder för så många behövande. Alla de som får hjälp sänder sina varma hälsningar och lyckönskningar till Er.

Må Gud välsigna er alla som sträcker ut era händer till hjälp för de behövande.

K.C.Thampy och C.J. Daniel



GILLA OSS!

Rescue Mission Second Hand

i samarbete med BARN I NÖD



ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida
www.barninod.com
för ytterligare information



Vid upprättande av

Testamente

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3

Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

JAG VILL ATT **MITT FADDER- BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Barnhem för barn från trasiga hem i Indien – Agape
- Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
- Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
- Privat fadderskap från 200 kr/mån



Skicka till:
Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam

Du missar väl inte vår hemsida?
www.barninod.com



DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:


- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se


swish

Nu kan du enkelt ge en gåva till Barn i Nöd via Swish.

Vårt nummer 123 900 5752

TV • VIDEO • HIFI • CD
SNABBSERVICE • KOSTNADSFÖRSLAG • HÄMTNING
ALLA MÄRKEN • AUKT. PHILIPS

BERNARDS RADIO & VIDEO

TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92
BANGATAN 60 (MAJORNA)
Box 4066, 400 40 GÖTEBORG
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 8-18, LÖRDAG 10-13

GRUNDIG Panasonic PHILIPS THOMSON SONY JVC

HOVÅS
PIZZA & GRILL
031-28 61 61

asianfood
To Serve Is Our Pleasure

TAKE AWAY 031-28 71 71
www.hovasasianfood.se

Renew
GROUP

UNIHOOC

Zone

Zii FreeBandy AB

Gösta Samuelsson Bil
www.gsbil.se

När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Höhö.

Vi har det mesta du behöver i hemmet:
Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera


NORGÅRDENS INTERIÖR
HÖHÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com



Din annons gör **skillnad** för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Gratulation

Gerd Enoksson, Hönö, 90 år
Rosa Wallhult, Öckerö, 85 år
Emma Hagthorpe, Leksand, 17 år

Till minne

Christer Matsson, Siljansnäs

ISRAEL



The Jaffa Institute, Tel Aviv

THAILAND



BaanChivitMai – ChiangRai

BRASILIEN



Ray of Hope, Manaus

INDIEN



Panchsheel, Amravati

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN



Projecto 4, Azua

BRASILIEN



Kärlekens Hem, Manacapuru

INDIEN



Slumarbete i Delhi

INDIEN



Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

BRASILIEN



Lyckliga Barn, Autazes

BRASILIEN



Instituto Evangélico, Japeri

INDIEN



Handikapphem, Padhar

INDIEN



Good Hope Blind Mission, Kottayam

Meddelande till betalningsmottagaren
(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)



Till PlusGirokonto
90 05 75-2

Betalningsmottagare (endast namn)

Barn i Nöd

– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Avsändare (namn och postadress)

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

Ny adress:

.....

.....

Nr 4/16

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

9005752#06#

POSTTIDNING B



Bl.2021.04S(mar05) 00492 16.08 Skilletterick AB

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: _____ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg