

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 3/19 - Årgång 48



SID 4



SID 5



 swish®
123 900 5752

Besök oss gärna på
www.barninod.com

Din gåva gör skillnad!





Som fadder är du med
och förändrar liv!

Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap. Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Vad är det som är viktigt - egentligen?

Beroende på var och hur man växt upp så ser man på livet ur olika perspektiv. På några timmar så kan man förflytta sig utöver världen och befinna sig på en plats som ibland känns som en helt annan planet. Livet är så olikt det man är van vid. Så är det när man befinner sig ute i byarna längs Amazonasfloden.

Enligt min uppfattning så lever dessa människor som bor ute i byarna på något sätt mer "mitt" i livet. Livet handlar om IDAG och hur man ska få mat för dagen. Nu vet jag ju att många här hemma också har svårt att få pengarna att räcka till, men här verkar vi ändå behöva så mycket mer för att vara nöjda. Det känns ofta som om vi lever mer för något som kommer längre fram.

Trots att vi här har så många hjälpmedel som underlättar vår vardag, så verkar vi ändå inte ha mer tid över. Ur denna aspekt så kan man undra vem som är fattig och vem som är rik - beroende på vad man lägger in i det begreppet. Jag kan inte låta bli att jämföra livet i en by ute i djungeln med livet här hemma i Sverige. Vi har så mycket vi måste hinna med. Men vad är det som är viktigt - EGENTLIGEN?

*Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.*

*Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.*

*De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna
som räcker året om.*

Sjung med i den vackra gamla sommarsalmen! Se varje dag som en gåva som det går att göra något bra av. Ge dig tid att stanna och lukta på blommorna vid vägen. Lev livet här och nu och skjut inte upp det som är viktigt till senare. Ta dig tid att fika och umgås med människor i din närhet. Är det något som jag fått med mig på alla resor ute i djungelbyarna så är det vikten av att ta sig tid att sitta ner, lyssna och bara finnas där i nuet. Det räcker långt!

Jag önskar Dig en riktigt fin sommar och från mitt hjärta vill jag säga TACK för att Du valt att finnas med och stötta Barn i Nöds arbete utöver världen!

Karin Johansson



*Lev livet här och nu och
skjut inte upp det som
är viktigt till senare!*

BaanChivitMai i Thailand

Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja ett av barnen för att få pengar till mat till de övriga.

Synen på barn är också olika i olika kulturer. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i till exempel Thailand säger sig äga ett barn som en egendom. I krisfall kan barnet bli en förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i norra Thailand som inför barnen säger att de inte vill ha dem och frågar oss om vi kan ta hand om dem.

Allt detta göra att många barn far illa fysiskt och mår psykiskt dåligt. Under snart 30 års tid har BaanChivitMai funnits i Thailand som en räddningsplanka för hundratals barn. De har med vår hjälp, lyfts bort från den utsatta situation de befunnit sig i och flyttat in på något av våra hem. Där har de fått kärlek, trygghet, mat och utbildning, något som de inte kunnat få tidigare.

Meedtae och Vilachai är syskon. De bodde hemma hos sin mamma med ytterligare tre syskon i åldern 4–12 år. Då pappan försvunnit ville mamman att vi skulle ta hand om alla barnen. Ingen visste var pappan var och mamman hade intet arbete. All hennes tid gick åt till att hitta mat till barnen. Tidigare kunde hon hitta jobb i byn, men det blev mer och mer sällan. Deras hus är ett bambuhus med stampat jordgolv och en enkel toalett på utsidan. Ingen dusch och inga möbler i huset. Bara en enkel matta på golvet.

Barnens skola låg fyra km hemifrån och barnen måste gå de slingriga bergsstigarna om de skulle få någon undervisning. Alla barnen, som bara pratade Akha, var små till växten och rörde sig inte mycket. Vi kunde erbjuda plats till barnen som var 6 och 8 år. Flickan heter Meedtae och hon är sex år och hennes bror som är två år äldre heter Vilachai. Det är alltid spännande att se hur barn betar sig när de kommer till Huadoi och hur stark deras hemlängtan är.

Sedan syskonen kom till Huadoi har de verkligen blommat ut. Meedtae äter ”som en karl” och syskonen uppför sig oklanderligt. Första tiden grät de emellanåt efter sin mamma och syskon, men de har funnit sig väl tillrätta hos oss. De talade dålig thai när de kom och kunde inte de kulturella koderna, men lärde sig fort. De fick extra undervisning i thai och har dessutom fått egna faddrar bland de äldre barnen som hjälper och vägleder dem.

De har nu rena kläder och duschar varje dag. Deras nya liv har börjat och de får de bästa möjligheterna till en trygg och säker skolgång. Vår önskan är att de växer upp till goda människor som kan hjälpa sin familj i framtiden.

Madeleine och Inge Ekelyck



JAFFA INSTITUTET

i Israel

Jaffa Institutet har många olika program runt om i Jaffa och södra Tel Aviv. Föräldra-Barn Centret är ett omfattande projekt som finns för att förbättra livskvaliteten för barn och föräldrar som befinner sig i riskzonen för att hamna snett. På centret får de rådgivning och de kan delta i olika berikande terapiprogram.

Projektet bygger på tanken att tidiga barndomsupplevelser är de viktigaste när det kommer till att forma ett barns liv. För att förbättra föräldra-barn relationen erbjuder centret olika workshops för att stärka självförtroendet hos ensamstående unga mammor.

Centret ger också stöd till föräldrar och deras barn genom samtal och det erbjuds många olika aktiviteter i centrets terapeutiska lekrum.

Under ett år är det runt 400 familjer som har barn 0–6 år gamla som får stöd och hjälp av centret. Familjerna bor kringsspridda i hela Jaffa och återspeglar hur samhället i området ser ut av kristna, judiska och muslimska familjer, samt etiopiska och ryska invandrare, asylsökande och utländska arbetstagare. Eftersom behoven är stora i området så utökades verksamheten nyligen att omfatta ett nytt, fattigt område i södra Tel Aviv.

Netta är en ensamstående mamma som nyligen födde sin andra dotter. Förutom att hon regelbundet kommer och deltar i aktiviteterna i centrets lekrum har Netta också deltagit i ett program för nyblivna mammor. Vanligtvis är denna grupp endast för kvinnor som blivit mamma för första gången, men Netta kunde inte delta när hennes första barn föddes efter-

som hon då drabbades av postpartum depression.

Det är svårt för vem som helst att ensam uppfostra och ta hand om ett barn, men i Nettas fall blev det ännu svårare då hon själv har en traumatisk barndom. Hennes båda föräldrar var missbrukare. Men genom att delta i centrets program fick Netta både förmåga och de verktyg hon behövde för att ordentligt kunna ta hand om sina barn.



GILLA OSS!



Ray of Hope

i Amazonas, Brasilien

I början av maj var det avslutning för engelskaklasserna på Ray of Hopes kontor och bas i Manaus. Varje vecka har eleverna rest in till storstan för att lära sig grunderna i det engelska språket. Flera av dem bor i byarna utanför Manaus och måste åka tidigt på morgonen och ta både båt och buss för att hinna i tid tills lektionerna startar.

Detta har varit ett 1 års-projekt som resulterat i att flera redan fått jobb, eftersom de började delta i undervisningen. Det räckte med att arbetsgivare såg engagemanget och villigheten att lära sig något nytt för att de skulle öppna upp möjligheten till anställning.

Förhoppningsvis kommer det att ges nya möjligheter för klassen som nu gått färdigt sitt första år att kunna fortsätta sina studier. Det var en stolt och glad grupp som samlats och flera hade med sig familjemedlemmar till denna avslutning. Många av eleverna uttryckte sin tacksamhet över att ha fått denna möjlighet. Det som tydligt märktes var att de nu börjat drömma nya drömmar inför framtiden. Detta med drömmar inför framtiden är ju så viktigt, speciellt

för folket ifrån djungelbyarna, som så ofta känner sig borträknade i jämförelse med folket som bor inne i storstan Manaus.

Hövdingens dotter i byn med Saterindianer som deltagit i engelskaklassen kom och hade med sig sin mamma som var prydd i fjädrar. Tillsammans med musiker från byn förgyllde de avslutningen med sång på både sitt indian-språk och portugisiska.



Under sommarens månader juni – augusti är det bråda tider för Ray of Hope. De tar emot många olika grupper, främst från USA, för att arbeta ute i byarna i djungeln. Många kyrkor har då så kallade Mission trips och åker till Manaus och de bidrar på ett mycket fint sätt till Ray of Hopes arbete. En mycket rolig tid för Ray of Hopes egna volontärer, då de får nya vänner och arbetar sida vid sida med entusiastiska ungdomar från andra länder. Dessa Mission trips gör det också ekonomiskt möjligt för Ray of Hope att besöka många byar och ge folket den hjälp de behöver. Det blir feststämning i byarna när de får besök och olika aktiviteter ordnas för framförallt barn och ungdomar. Alla bjuds också på något gott att äta och det är ju så klart ett stort plus under besöken i de fattiga byarna utmed floderna.

Ett stort behov hos Ray of Hope är att hitta en bra plats för sin bas och kontor i Manaus. Nu hyr de ett hus, men de olika rummen räcker inte till i storlek för de behov som finns. Helst skulle de vilja bygga ett hus som är anpassat efter de olika aktiviteterna Ray of Hope har varje vecka. Det finns bra område där de skulle kunna bygga det hus de behöver, men som alltid är det pengar som saknas. Men de hoppas att framöver kunna få hjälp även till detta ändamål.

Ray of Hope, med Gloria och Patrick Reynolds i spetsen, gör ett fantastiskt arbete och deras hjälp når många människor som verkligen är i behov av hjälpen. På olika områden kan de bidra för att göra människors liv lättare och bättre. Det finns alltid någon tillgänglig som har ett lyssnande öra och som kan ge uppmuntran, tröst eller en varm kram till den som behöver det.

Karin Johansson



GILLA OSS!

Kärlekens Hem

i Amazonas,
Brasilien

Det har nu gått drygt åtta år sen vi invigde Kärlekens Hem i Manacapuru. Många barn har under åren fått mat, stöd och hjälp på centret. I början av 2018 slutade Luzenny som föreståndare efter många års troget arbete. Då vi kände att arbetet "svajade" utan någon som riktigt höll ihop det hela, så åkte Marta Silva (som tidigare ansvarat för Hannacentret i DR) till Manacapuru för att ta tag i det hela. Marta bodde i Manacapuru större delen av året och försökte få ordning på personal och annat, men hon tyckte det var svårjobb. Vi fick lite ny personal men arbetet flöt inte på så bra som vi hade önskat. Den högsta ledningen för Kärlekens Hem kunde inte riktigt se problemen och pastor Jesse, som i alla år varit president för stiftelsen, är nu närmare 85 år gammal.



I början av 2019 blev pastor Jesse riktigt sjuk och han förlorade större delen av sin syn. Han beslutade sig då för att kliva åt sidan och han lämnade över rodret till sin son Leandro. Först såg det ut som om Leandro tänkte stänga hela centret, men vi bad till Gud att Han skulle ingripa och vi fick bönesvar! Mycket har nu förändrats på ett mycket bra sätt.



Faktum är att Leandro avskedade hela personalen och har hittat nya, kompetenta personer till de olika uppgifterna. Att avskeda den gamla personalen är något vi aldrig skulle kunna ha gjort, men med detta beslut försvann mycket av våra problem. Vi har nu fått ett nytt föreståndarpar i Izelia och Dan och det verkar fantastiskt bra! Ska bli spännande att se hur arbetet nu kommer att utvecklas.

Tre grupper med sammanlagt 75 barn finns inskrivna i musikskolan. En musiklärare har anstälts och det ska nu undervisas i flera olika instrument. Tidigare har det bara varit blockflöjt. Dataklasserna ska också komma igång med en ny datalärare.

Ett av rummen som vi till att börja med byggde som ett mottagningsrum för läkare, har aldrig använts för detta ändamål. Det har nu blivit ombyggt till att bli både ett väntrum och samtalsrum för psykolog. Det finns ett stort behov av att få någon att prata med. Vi ser också detta i Ray of Hope där det varje vecka kommer flera personer för att träffa psykologen. Behoven på detta område är stora!



Den enda som nu finns kvar av den gamla personalen på Kärlekens Hem är Lene i köket, som troget har lagat maten till barnen i många år. Känns väldigt gott att hon är kvar för då vet vi att barnen får bra mat. Nu finns det till och med en matsedel uppsatt på väggen så de vet vad de kommer att få till lunch under veckan som ligger framför. Mycket uppskattat av barnen.

Jag är mycket glad då de problem som varit på Kärlekens Hem den senaste tiden ser ut att ha fått en fin lösning. Kärlekens Hem är en plats som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag vet vilken viktig funktion centret har för barnen och familjerna i detta utsatta område. Nu ser jag fram emot fortsättningen och det ska bli roligt att lära känna den nya personalen.

Karin Johansson

Svarskort

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

JAG VILL ATT MITT FADDER- BIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:

- Barnhem för barn från trasiga hem i Indien – Agape
- Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
- Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
- Privat fadderskap från 200 kr/mån



Skicka till:
Barn i Nöd
Kungssportsavenyn 22
411 36 Göteborg

...eller anmäl dig som fadder
direkt via vår hemsida!

Rescue Mission Second Hand i samarbete med BARN I NÖD



ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Skänk bort utdelningen och slipp skatten

Efter en dom i Regeringsrätten från 2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet. Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså vara skattebefriade.

Så här går det till:

- Kontakta din bank eller depåinstitut som har hand om ditt VP-konto eller depåkonto.
- Bestäm vilket bolags utdelning som ska skänkas samt belopp.
- Ge den ifyllda blanketten till din bank.
- Spara kvittot, som ska bifogas i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida
www.barninod.com
för ytterligare information

Vid upprättande av

Testamente

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Telefon och adress se sid 3



Tack alla våra annonsörer!

Wallenstam

Du missar väl inte vår hemsida?

www.barninod.com



DÅR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

opalen

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se



Nu kan du enkelt ge en gåva till Barn i Nöd via Swish.

Vårt nummer 123 900 5752

Skyltmax.se

TV • VIDEO • HIFI • CD
SNABBSERVICE • KOSTNADSFÖRSLAG • HÄMTNING
ALLA MÄRKEN • AUKT. PHILIPS

BERNARDS RADIO & VIDEO

TEL 031-42 86 52, FAX 031-24 83 92
BANGATAN 80 (MAJORNA)
Box 4066, 400 40 GÖTEBORG
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 8-18, LÖRDAG 10-13

GRUNDIG Panasonic PHILIPS THOMSON SONY JVC

  哥德堡基督徒中心
Gothenburg Christian Centre
Org. Nr: 802505-1445

www.gccc.se
SWISH nr: 123 520 6792

Flatåskyrkan, Svängrumsgatan 59,
421 35 Västra Frölunda, Göteborg, Sweden

+46 (0)762 83 43 54 +46 (0)709 39 51 00
gchristiancentre@gmail.com

Facebook: Gothenburg Christian Centre
哥德堡基督徒中心



欢迎阁下光临参加我们的星期日, 主日敬拜会
Welcome to attend our Sunday Worship Celebration
Chinese & English Bilingual, Kl. 15 – 17

耶穌基督 · 昨日今日一直到永远是一样的 · Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
伯来书 Hebrews 13:8

Gösta Samuelsson Bil

www.gsbil.se

När du vill inspireras av att förnya ditt hem, gör ett besök hos oss på Hönö.

Vi har det mesta du behöver i hemmet:

Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera



NORGÅRDENS INTERIÖR
HÖNÖ ☎ 031-96 57 38 • www.norgardens.com



Din annons gör **skillnad** för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Renew

GROUP

UNIHOIC

Zone

Zii FreeBandy AB

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Gratulation

Kerstin & Allan Nilsson, Östervåla, 75 år

Johan Schildh, Skarpnäck

Till minne

Göta Arvidsson, Siljansnäs

John Blad, Brastad

Julina Lenngren

Maj-Britt Nilsson

Edvin Ollén, Stockholm/Siljansnäs

Barbro Sjödin, Kramfors

Ulla Skoglundh, Vingåker

Berta Vangen, Siljansnäs

Bengt Wördén, Siljansnäs

*Vi finns på flera
ställen runt vår jord!*

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Padharhemmet, Padhar



Emanuel Ebenezer Home, Shahpur



Panchsheel, Amravati



Good Hope Blind Mission, Kottayam



Slumarbete, Delhi



Padhar Hospital, Padhar



Yrkesskola för flickor, Nagrakata

BRASILIEN



Instituto Evangélico, Japeri



Kärlekens Hem, Manacapuru



Lyckliga Barn, Autazes



Ray of Hope, Manaus

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND



BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA REPUBLICEN



Hannacentret, Azua

UGANDA



Mukarangye, Kabale town

ISRAEL



Jaffa Institutet, Tel Aviv



Neve Michael, Pardes Hana

BARN
I NÖD

Gåva till Barn i Nöd

- Jag vill fortsätta finnas kvar i Barn i Nöds register.
Tackkort önskas Ja Nej



Har du flyttat?

Ny adress:
.....
.....

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BARN I NÖD

INSAMLINGSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgiro nr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgiro nr (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
Kungssportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
**...eller gör din autogiroanmälan direkt på
vår hemsida - www.barninod.com**

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

- Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

- 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: _____ kr/mån

Namn:		Ref. nr:
Adress:		
Postnummer:	Ort:	Telefon:
Personnummer: (obligatorisk uppgift)		E-mail:
Bank		
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		