

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Årsberättelse 2016

Sammanlagt under 2016 har Barn i Nöd regelbundet stöttat 19 projekt med ekonomiska bidrag. Det har varit fördelat på 8 länder: Brasilien 4, Dominikanska Republiken 1, Ghana 1, Indien 8, Israel 2, Kenya 1, Thailand 1 och Uganda 1.

Av dessa är 8 barnhem (varav 3 med skolverksamhet), 8 med inriktning på socialt hjälparbete, 1 kriscenter, 1 sjukhus och 1 skola.

Till 9 av projekten är Barn i Nöd enda bidragsgivare.

Under 2016 har 2 av dessa 19 projekt avslutats och ett nytt tillkommit.

Vid slutet av året har Barn i Nöd 17 pågående projekt.



Brasilien har Barn i Nöd under året regelbundet skickat pengar till 4 projekt.

Instituto Evangélico

Japeri, Rio de Janeiro



Hjälpcentret **Instituto Evangélico** har varit ett av Barn i Nöds projekt sen 1999 då byggnaden blev restaurerad och iordningställd.

Pastor Carols Augusto de Souza Vieira är föreståndare och han har funnits på plats sen Barn i Nöd kom in i bilden. Instituto Evangélico har ingen ytterligare stödjande organisation, förutom att de ibland får bidrag från den lokala kyrkan.

Stiftelsen och kyrkan äger den stora byggnaden som har lektionssalar, musikrum, samlingsrum, sporthall, tandläkarmottagning och kyrka.

Till Instituto Evangélico kommer runt 80 barn i åldrarna 6-15 år som bor i slummen. De är uppdelade i olika grupper, beroende på när de går i skolan. Barnen får mat och hjälp med extraundervisning och läxläsning. Syskola och musikundervisning finns också på centret. Musikundervisningen betyder mycket för barnen på centret och de har flera olika orkestrar. Detta center har förändrat staden Japeri genom att så många barn får komma och få hjälp och stöttning istället för att springa ute på gatorna. Många barn räddas också från droger genom att de finns på centret och inte kommer in i gängen som finns ute på gatorna.





Flera av barnen har koncentrationssvårigheter och är undernärda då de kommit till centret. Men med hjälp av bra mat och duktig personal förändras och utvecklas barnen snart i rätt riktning då de deltar i aktiviteterna. Staten betalar för en tandläkare som regelbundet kommer och undersöker barnens tänder.

Köket har under åren som gått blivit väldigt slitet och var i behov av en renovering, så under slutet av året började köket renoveras och byggas om.

Barn i Nöd ansökte också om pengar från en annan stiftelse och fick pengar till att köpa in fler instrument till musikskolan på centret.

Ray of Hope

Manaus, Amazonas

I Amazonas arbetar **Ray of Hope** bland barn och familjerna utefter floderna. Många byar som tidigare känt sig helt avskärmade från omvärlden har nu fått ett annat liv, tack vare den fina kontakten med Ray of Hope. De har tidigare känt sig helt bortglömda av samhället men upplever nu hur det finns människor som bryr sig om dem och finns där för att hjälpa dem.

Barn med funktionsnedsättningar är något som Ray of Hope känner speciellt för. De hjälper barnen och deras familjer att få en enklare och drägligare tillvaro. Varje månad får de besök av Luzinete som uppmuntrar dem och ger dem ett anpassat matpaket som underlättar mycket för dessa kämpande familjer. Även i djungelbyarna börjar de handikappades situation bli lite bättre. De flesta familjerna har tidigare gömt undan sina barn då de sett dem som ett straff för något de gjort. Genom RoH känner nu många av dessa familjer att de fått ny status och de ser sina barn med andra ögon.

Ray of Hope-teamet består av runt 40 volontärer i olika åldrar. Under helgerna åker de ut och besöker byarna och har barnmöten och roliga aktiviteter för familjerna. Det är också många som vill ha samtal och hjälp på olika sätt. Ray of Hope teamet hjälper till och stöttar på många olika sätt.





Barn i Nöd förmedlar också öronmärkta gåvor från en av våra givare till 4 pastorer som arbetar ute i avlägsna byar i djungeln.

Ray of Hope flyttade under året till ett nytt kontor och Barn i Nöd har då hjälpt till att utrusta kontoret till att bli bra och funktionsdugligt. Där finns nu ett stort samlingsrum där volontärerna regelbundet träffas.

Ett läkarmottagningsrum är också under uppbyggnad vid kontoret för att enklare kunna hjälpa människor som kommer från fattiga förhållanden och inte har möjlighet att ta sig till sjukhusen för att få hjälp. Ray of Hope har flera läkare som ställer upp som volontärer för att hjälpa till. De har också en socialarbetare som volontären hjälper till att slussa människor till rätt ställe när det behövs.

Under Ray of Hopes ansvar ligger också Kärlekens Hem och Lyckliga Barn - se som separata projekt.

Kärlekens Hem

Manacapuru, Amazonas

På **Kärlekens Hem** i djungelstaden Manacapuru pågår aktiviteter fem dagar i veckan. 60 elever får hjälp med förstärkt läsläsning, uppdelade på tre klasser. Runt 100 barn har fem dagar per vecka kommit för att få mat. Tack vare bussen centret har, kan de även hämta upp barn som bor lite längre ifrån centret så de kan komma för att få mat och delta i aktiviteterna. För flera av barnen är





detta mål mat det enda de med säkerhet vet att de kommer att få för dagen.

Det görs också hembesök hos de olika familjerna som är kopplade till centret och föreståndaren Luzenny Costa håller sig på så sätt ajour med hur barnen har det hemma. Området där barnen bor är farliga områden som är präglade av droger och kriminalitet.

Många flickor blir gravida tidigt i tonåren och på Kärlekens Hem har ett program för flickor från 10-års åldern startats upp för att aktivt arbeta med denna fråga. Flera av flickorna blir också utsatta för övergrepp och är i stort behov av kunskap i detta ämne.

I musikundervisningen lär sig 30 av barnen att spela blockflöjt. Det ger dem en hobby som också kan vara med och hålla dem borta från gatan. Mycket uppskattat av barnen.

Det finns också möjlighet för barnen att ta del av dataundervisning. Grunderna i data lärs ut och barnen lär sig arbeta i de olika Windows-programmen. En stor hjälp så att barnen i framtiden ska ha lättare att kunna studera vidare och få bättre jobb.

Det finns också möjlighet för kvinnor i området att vara med i syskolan. De får lära sig att rita mönster och sy efter dem. De syr allt från barnunderkläder till vuxenkläder. Syskolan fungerar fantastiskt bra och flera av kvinnorna har börjat sy för andra och har på så sätt fått ett sätt att försörja sin familj.

Det finns också en klass för vuxna som vill lära sig läsa och skriva. För eleverna som gått där har livet förändrats och de kan nu känna att det är en del av samhället på ett nytt sätt.

Kärlekens Hem har också ett tandläkarrum dit en tandläkare kommer volontärt och ser över barnen tänder.

Det planeras också tandläkar-camps då fler volontärer kommer att delta för att ta emot familjerna i området som i annat fall inte får möjlighet att komma till tandläkaren.



Lyckliga Barn

Autazes, Amazonas



Hjälpcentret **Lyckliga Barn** ligger i djungelstaden Autazes, några timmar söder om Manaus. Arbetet med barnen har nu hållit på i drygt två år och fungerar mycket bra.

Runt 100 barn är registrerade och kommer regelbundet och deltar i de olika klasserna. De ger extraundervisning både på för- och eftermiddagarna för att barnen bättre ska klara skolan.

Barnen får också mat och det betyder mycket då de allra flesta kommer från mycket fattiga familjer. Det finns också runt 15 barn som kommer från en närliggande indianby med Mouraindianer. Nilda, som är föreståndare, är mycket glad över att hövdingen där gett sitt tillstånd så barnen får vara med på centret.

Efter att centret nu varit igång en tid så har det kommit fina rapporter från myndigheterna att man märker en stor skillnad i området där centret är beläget. Kriminaliteten har gått ner drastiskt och det har blivit mycket lugnare och säkrare att bo i området. De har också barn som kommer från missbrukarhem och som genom att komma till centret fått ett bättre liv.

De har under året fortsatt att arbeta för att göra lokalerna bättre och säkrare. Verandan, där många av storsamlingarna sker ska nu byggas om för att göra centret ännu säkrare och hålla inbrottstjuvar borta. Air condition håller på att sättas in i klassrummen för att ge barnen en bättre miljö att kunna koncentrera sig i under lektionerna.

Personalen gör ett fantastiskt arbete med barnen och de stortrivs. De försöker hela tiden utveckla och göra programmet för barnen bättre och bättre. Centret har också fått pengar för att kunna köpa in musikinstrument för att starta en musikskola.

Lyckliga Barn har fått en bit mark alldeles bakom centret där de nu kommer att bygga en idrottsplan, med tak, för att ge barn och ungdomar i området möjlighet att utöva olika sporter och lekar i skugga, under varma dagar i Amazonas. Taket ger också skydd då himlen öppnas och regnet öser ner. Detta kommer att öppna nya möjligheter för centrets aktiviteter.



Dominikanska Republiken

Hannacentret

Projecto Quatro, Azua



I Projecto Quatro, några kilometer utanför Azua finns det många familjer som lever under svåra förhållanden. Det är ett samhälle som präglas av fattigdom, droger och kriminalitet. Azua är den stad i Dominikanska Republiken som har högst statistik då det gäller tonårsgraviditeter.

På **Hannacentret** får barnen mat och det är en plats som ska hjälpa dem att bättre klara av skolarbetet. Det är en hög procent av barnen som har svårigheter då det gäller att läsa och skriva, även då de gått flera år i skolan. De ska också lära barnen att se på sig själva och andra med respekt. Samhället präglas av en respektlöshet och att slå ligger nära till hands.



Drygt 100 barn är inskrivna i aktiviteterna på Hannacentret. De är indelade i fyra grupper, varav två av grupperna kommer tre dagar i veckan och de två andra grupperna kommer två dagar per vecka. Två eller tre dagar beroende på barnens behov. Det är fantastiskt att följa barnens utveckling. Personalen jobbar individuellt med barnen för att på ett bra sätt kunna hjälpa dem med det som de har svårt för i skolan. Rapporter från barnens lärare i skolan visar på positiva besked både då det gäller skolarbetet och barnens beteende i skolan. Många barn står i kö för att få en plats och vara med på Hannacentrets aktiviteter.

Under 2016 har centret målats om och cementgolvet på övervåningen reparerats.

Indien

I Indien har Barn i Nöd 8 projekt – 3 barnhem, 1 blindskola (som även det är ett barn och ungdomshem), 1 arbete bland barn i Delhis slum, 1 yrkesutbildning, 1 sjukhus och 1 socialt familjeprojekt bland blinda. Vi är ensamma bidragsgivare till 5 av dessa projekt.

Agape Child Centre

Perumbavoor, Kerala

Agape Child Centre är det första barnhemmet som Barn i Nöd var med och startade 1979 och det ligger i Perumbavoor, Kerala i södra Indien. På barnhemmet bor runt 70 flickor och pojkar som kommer från mycket fattiga förhållanden. Föräldrarna har inte några som helst möjligheter att ge varken mat eller skolgång till sina barn. På Agape får barnen ett gott hem och alla får skolutbildning.



Barnen går i de statliga skolorna och får sen hjälp på barnhemmet med läxorna för att bättre klara av skolan. Många av dem bor på Agape under hela sin skolgång. Barnen får också hjälpa till i de olika sysslorna som ska skötas på barnhemmet för att lära sig hålla iordning så det är rent och snyggt runt dem. Flera av barnen har efter sin tid på barnhemmet fått bra arbete och möjlighet till ett bättre liv.

I den 2-åriga bibelskolan fanns under året 21 elever. Elever från norra Indien ges möjlighet att gå på skolan, då undervisningen är på deras språk hindi.



Under året har en ny bil köpts in, då den gamla började bli allt för dålig.

En hel del reparationsarbeten har också behövt göras på muren och på området runt barnhemmet.

Pojkhemmet har byggts om då bland annat taket behövde bytas ut. Det har också köpts in nya sängar, bord och stolar med mera.

Till Agage tillhör också en stor fruktträdgård med många olika sorters frukter som både kommer barnen till del och som kan säljas på marknaden.

Det finns också kor och hönor som ger tillskott av mjölk och ägg till barnen.

Emanuel Ebenezer Home

Shahpur, Madhya Pradesh

Emanuel Ebenezer Home i Shahpur har sedan många år varit en plats där föräldralösa, önskad och "kasserade" barn har tagits omhand med mycket kärlek. Barn som kommit till barnhemmet har varit bara några dagar gamla eller efter att ha förlorat sin mamma och sen inte varit accepterade av pappans nya fru och då inte kunnat bo kvar hemma.

På Ebenezer Home har de alla blivit behandlade med stor kärlek och tagits upp i den stora syskonskaran. De äldre har hjälpt till med att se efter de yngre. Barnhemmet har varit en plats där barnen fått växa upp, få utbildning och en trygg framtid.

Men under de senaste åren har Indien sett stora förändringar på den politiska scenen och den nuvarande regeringen propagerar för hinduismen. Sedan dess har de flesta barnhem som drivs av kristna organisationer fått stora problem. Från att tidigare varit ett barnhem för barn i alla åldrar har Ebenezer Home nu tillstånd att vara ett hem för barn 5-18 år.





På barnhemmets hostel bor också barn från fattiga familjer som bor där under terminerna så de kan gå i skolan på Ebenezer Ebenezer School. Sammanlagt bor det runt 50 barn på hemmet.

Under året har en del reparationer gjorts på hemmet, bland annat har köket byggts till och en trädgård anlagts där frukt och grönsaker kommer bli ett gott tillskott till barnens mat.

Nya sängar och skåp har också köpts in och barnen har fått nya fläktar i sovrummen. Sport och lek är naturligtvis en stor del av fritiden och nya racket och bollar har köpts in för detta ändamål.

Emanuel Ebenezer School

går cirka 550 barn, dels från barnhemmet och dels från byarna runt omkring. Skolan omfattar förskola och årskurserna 1-10. Skolan är indelad i två delar. Ena delen får all undervisning på sitt modersmål hindi och den andra får all undervisning på engelska. Skolan har ett mycket gott anseende i området. Lunch serveras till 120 barn som kommer från mycket fattiga familjer.

Under året behövdes en komplettering av köksutrustningen för lunchprogrammet så det som behövdes blev inköpt för att underlätta arbetet.



En del målning och reparationer har också utförts i skolan.

Cyklar har också delats ut till några av barnen som har lång väg att ta sig till skolan.

Handikapphemmet i Padhar

Padhar, Madhya Pradesh



På "School and Rehabilitation Centre for the Blind" i Padhar fungerar arbetet mycket bra. Personalen försöker hjälpa barnen att anpassa livet till deras handikapp. Det finns många hjälpmedel de kan använda så att livet ska bli lättare och för att barnen ska känna sig trygga. De undervisar i blindskrift och rörlighet för de blinda. Teckenspråk och läppläsning för de hörselskadade. De har också specialklasser för de psykiskt utvecklingsstörda barnen.

De handikappades situation är mycket utsatt och svår i dessa fattiga bygder, men i Padhar får de ett hem, mat och kläder. Detta är deras enda chans till ett drägligt liv och en bättre framtid. Många av dessa barn har inte något hem att återvända till, utan är helt beroende av den hjälp de kan få på centret. Deras enda fasta plats i tillvaron är Skol- och Rehabiliteringscentret i Padhar.

Under året har en del reparationer gjorts på hemmet, bland annat har elsystemet behövt ses över. Nya cyklar av olika slag har också köpts in för att barnen ska få möjlighet att lära sig cykla.

Padhar Hospital

Padhar, Madhya Pradesh



På missionssjukhuset i Padhar som startades av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens (EFS) missionärer 1958 utförs många operationer varje år. Många fattiga familjer kommer och söker hjälp på sjukhuset. Barn i Nöd hjälper till att betala operationskostnader för barn som inte har råd till det.

Under 2016 fick 33 barn hjälp med att betala operationskostnaderna. Varje operation kostar runt 3000 kronor.

Good Hope Blind Mission

Kottayam, Kerala



Daniel och hans medhjälpare Thampy arbetar bland de blinda för att uppmuntra dem på olika sätt. Under dessa år har de kunnat hjälpa dessa familjer med olika saker som till exempel böcker med blindskrift, hörapparater, käppar, bandspelare och kassetter med mera. De flesta av dem har väldigt dålig hälsa och de behöver varje dag medicin för att överleva.

Daniel och Thampy besöker regelbundet de 42 familjerna som har blinda familjemedlemmar. De försöker att tillgodose deras behov så att hjälpen ska komma dem till del på bästa möjliga sätt. Några av de blinda barnen har fått börja i en blindskola där de bor under terminerna och sen under loven åker hem till sina familjer.

Flera av familjerna har fått getter och de säljer också lotter de får genom Blindmissionen för att få lite pengar till sina familjer. Under året har också en del glasögon delats ut till behövande. Regelbundet delas också blindkäppar, böcker på blindskrift och skolmaterial ut.

Genom Good Hope Blind Mission sponsras Barn i Nöd också ett fattigt barnhem för 31 pojkar i Kottayam med mat. Pojkhemmet har också fått en ny vattentank, möbler, skolmaterial och cyklar.

Panchsheel

Amravati , Maharashtra

I Amravati som ligger i delstaten Maharashtra finns "Panchsheel Tribal Residential School". På skolhemmet bor nästan 600 barn. Barnen kommer från fattiga familjer och är "tribal children", de som kallas kastlösa. De är dessa som hamnar längst ner på skalan i det indiska samhället. Men Panchsheel är en särskild plats för dessa barn där de får utbildning, mat, logi och omvårdnad.

För klass 9-12 har nu också ordnats praktisk utbildning för alla barnen. BIN gav under året pengar för att göra detta möjligt. Nu kan de välja på syskola, snickeri, dataundervisning, elektronik och verkstad.

Denna extra utbildning som skolan erbjuder barnen ger dem en större möjlighet att när skolan är slut kunna försörja sig och få en inkomst. En fantastisk möjlighet för dessa barn. Projektet fungerar väldigt bra och är mycket uppskattat av alla de ivriga barnen, då de gör detta utanför den ordinarie skolundervisningen.

För att ytterligare hjälpa Panchsheel att bli självförsörjande och om några år kunna betala lönerna till lärarna i den praktiska utbildningen, byggdes en hönsfarm med drygt 7000 hönor. Ägg säljs på





maknaden och även barnen på skolhemmet får nu regelbundet ägg att äta.

Under 2016 kunde Barn i Nöd också gå in och bygga om Panchsheel Pojkhem där runt 60 pojkar tidigare bodde i totalt nedgångna lokaler. En sport/lekplats ordnades också där pojkarna kan sporta och leka på ledig tid.

Slumarbete i Delhi

Delhi



Vanitha och Allen har under många år arbetat bland barnen i ett av Delhis slumområden. I ett område som är runt 3x5 km stort bor 1 miljon människor. Vanitha och Allen bor i området med sina två döttrar och hela familjen är engagerade i arbetet. Varje vecka har de sex samlingar på olika ställen. De träffar 800-1000 barn i månaden. De har åtta volontärer som hjälper dem.

De hjälper till med läxläsning, har barnmöten och ger sömnadskurser. De lär också ut baskunskap i data.

Vanitha och Allen gör ett fantastiskt arbete och att de fortsatt att arbeta i slummen, trots att de knappt haft några ekonomiska resurser, visar på deras stora hjärta för alla dessa barn.

Under 2016 fick de också pengar till att bygga på sitt hus i slummen med en våning, där de ska ha en stor samlingshall, bland annat för att kunna ha ett program med matutspisning till barn som behöver i området. På grund av olika problem i Indien har byggnationen försenats, men kommer att stå klart innan sommaren 2017.

Israel stödjer Barn i Nöd 2 projekt - ett hjälpcenter och ett kriscenter.

Jaffa Institutet

Jaffa, Tel Aviv



Från början var det ett eftermiddagshem för en grupp barn med svåra hem-förhållanden. Barnen fick vuxenstöd, läxhjälp och ett mål närande mat varje dag. Men hjälpbehovet bara växte och växte, och i de 30 olika verksamheterna har man nu kontakt med mer än 4000 barn i södra Tel Aviv och Jaffaområdet. De har 150 anställda och en stor skara volontärer som arbetar bland barnen.

Alla barn på Jaffainstitutet lever under svåra hemförhållanden. Många blir fysiskt misshandlade, och därför är det viktigt med värme, kärlek och närvaro. Vad barnen har för bakgrund eller religion spelar ingen roll på Jaffa Institutet.

Inget utöver det budgeterade stödet har under året gått till Jaffa Institutet.

Neve Michael

Pardes Hana

Neve Michael i Pades Hana erbjuder en fristad för israeliska barn i riskzonen vars biologiska föräldrar inte längre kan ta hand om dem. Oavsett vilken folkgrupp de tillhör.

De ger näring, utbildning och erbjuder en varm, trevlig och familjär miljö för barn mellan 3 till 18 år som kommer till dem under traumatiska omständigheter. Deras föräldrar lider ofta av extrem fattigdom, psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol och narkotika.

Neve Michaels uppdrag är att skapa en familjeliknande atmosfär som är något som i allra högsta grad saknats i barnens liv. De ger den bästa terapeutiska vård för att utveckla dessa unga sinnen och forma dem till unga vuxna med hopp inför framtiden.

Inget utöver det budgeterade stödet har under året gått till Neve Michael.



Kenya stödjer Barn i Nöd barnhemmet Rangala Baby Home.

Rangala Baby Home

Ugunja, Kisumu

Rangala Baby Home ägs av Katolska kyrkan. På barnhemmet får nyfödda barn den bästa vård. Det bor nu runt 50 barn vars de flestas mödrar dött i förlossningen eller strax efter. Några av barnen är också hittade övergivna. Personalen vet inget om deras bakgrund.

De hjälper även drygt 30 barn som inte längre bor på hemmet genom Barn i Nöds fadderverksamhet. Barnen har fått flytta till släktingar eller fått en ny familj. Barnen bor på barnhemmet tills de är 4-5 år gamla då de flyttar hem till familj eller släktingar. Ett sökande efter familjer till de övergivna barnen pågår också ständigt.

Under 2016 har Rangala Baby Home fått pengar till att köpa in nya madrasser till alla barnsängar. Även reparation av den stora vattentanken har blivit gjort och de har köpt in nya däck till bilen de använder bland annat då de besöker barnen som flyttat ut från hemmen och som har sponsorer genom Barn i Nöd.

Det har även utförts reparation av staketet runt barnhemmet och vägrenen har blivit stärkt. Ett behov som också framkom under året var ett stort tälttak som skydd för solen och fler plaststolar då de har storsamlingar och fester på barnhemmet, så det inköptes. Det var till stor glädje under den årliga julfesten då alla de sponsrade barnen kommer på besök.

Barn i Nöd är barnhemmets största sponsor.



| **Thailand** stödjer Barn i Nöd BaanChivitMai i ChiangRai i norra Thailand.

BaanChivitMai

ChiangRai



BaanChivitMai betyder "hem för nytt liv" och är en fristående lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel.

Genom BaanChivitMai, får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. Den största verksamheten som bedrivs är skolhemmet i HuaDoi, 7 km öster om Chiang Rai. Här bor nu runt 50 barn från byarna i norra Thailand. Barnen är i åldern 5-20 år och går i förskola, grundskola och gymnasium på de statliga skolorna i Chiang Rai.

Skolhemmet fungerar som en familj, med föreståndarna som föräldrar. Alla hjälps åt med städning, matlagning och annan skötsel. Hemmet har eget jordbruk med risodling, grisar, höns, fiskodling, grönsaker och fruktträd.

| **Uganda** stödjer Barn i Nöd en skola.

Skolprojektet Mukarangye

Kabale Town

Skolan ligger i Kabale town och startades 2010 av Wycliff och hans fru Gilian. De kommer ursprungligen från Uganda, men bor nu sen några år tillbaka i Sverige.

Målsättningen med skolan är att ge stöd och utbildning till fattiga barn för att försöka förändra deras tillvaro och ge dem bättre förutsättningar i livet. Skolan har nu närmare 100 elever och sju lärare. Lärarna är kvalificerade och de är duktiga på att undervisa barnen. Utöver undervisningen så ger de också barnen en enkel lunch varje dag. För att kunna driva skolan ekonomiskt får de stöd och hjälp av föräldrar och grannar, men det räcker inte riktigt till. Majoriteten av barnen kommer från mycket fattiga familjer som inte har möjlighet att betala skolavgifterna.

Projektet har fått pengar till att bygga en ny skola och Barn i Nöd betalar också lön till några av lärarna på skolan.



Avslutat under 2016

Love and Grace Mission - Indien

Coimbatore, Tamil Nadu



Love and Grace Mission som är ett barnhem i Coimbatore var ett projekt Barn i Nöd tillsammans med några privata företags-sponsorer lovat att stödja under en kortare period och det avslutades efter första kvartalet 2016.

Hope for the Children - Ghana

Tema, Accra



Hope for the Children är ett familjeprojekt med skolgång för barn i Tema utanför Accra där Barn i Nöd under några år stöttat några familjer, så att deras barn kunnat gå i skolan. Detta projekt avslutades i mitten av 2016.

Övrigt

Utöver de egna projekten har vi även under 2016 gett en större gåva till **Familjen Einhorns Stiftelse** till en studie i Uganda för att snabbare kunna ge en diagnos av bakteriesjukdomar hos barn.

Göteborg i mars 2017
Karin Johansson