

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 2/23 - Årgång 52



SID 4



SID 6



SOM FADDER ÄR DU MED

OCH FÖRÄNDRAR LIV!



Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till info@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 0760-20 11 32.

www.barninod.com

Delat med dig av den goda säden...

En amerikansk bonde odlade mängder av fin majs på sin gård. Varje år anmälde han sin majs till delstatens tävling för områdets bästa grödor, och varje år vann han.

Ett år intervjuades han av en reporter, som ville få reda på hemligheten bakom den prisbelönta majsen. Svaret gjorde reportern mycket förbluffad. Bonden berättade att han alltid delade med sig av säden till sina grannar.

”Men hur kan du ge bort säd till dina konkurrenter?” frågade reportern.

”Åh”, sa bonden, ”det är väl inte så svårt att förstå? Vinden fångar upp pollen och för den från fält till fält. Om mina grannar odlar undermålig majs, kommer korspollineringen att göra att min majs gradvis försämras den också. Om jag vill odla god majs, måste jag därför hjälpa mina grannar.”

Tänk vad mycket bättre det blir när vi hjälper varandra. Ensam är inte stark, vi behöver alla varma och stöttande människor runt oss. Ett uppmuntrande ord och en hjälpsam hand. Det senaste känns det som katastroferna avlöser varandra och det är en mörk bild som målas upp när man sätter på nyheterna. Vi behöver alla göra vårt bästa för att lysa upp i mörkret. Delar vi med oss av det goda vi har så sprids det. Precis som för bonden som delade med sig av den goda säden. När vi ger ut så får vi också tillbaka. Vi blir alla vinnare.

I varje land där Barn i Nöd arbetar får vi rapporter om hur allt blivit dyrare och man vänder verkligen på varje slant för att få dem att räcka så långt det bara går. Vi är så tacksamma för alla er som så troget fortsätter att stötta det arbete vi gör för alla dessa människor som är i så stort behov av hjälpen. Alla gåvor, både stora och små, gör verkligen skillnad! Vi får tillsammans vara med och så in i dessa barns liv och vara med och förändra deras tillvaro. Tack för förtroendet ni visar oss! Tillsammans fortsätter vi envist att dela med oss av den goda säden för att skörden ska bli bra och göra världen bättre och ljusare för oss alla.


Karin Johansson





Ebenezer School i Shahpur, Indien

Efter två år av nedstängning på grund av pandemin har nu eleverna kommit in i sina normala rutiner igen. Även om vi inte längre har så många elever som vi tidigare haft, så har många av barnen som bor i byar långt från Shahpur börjat komma till skolan igen. Många av barnen som bor i Shahpur har också kommit tillbaka, även om det nu finns fler skolor i vår lilla stad.

Under skolåret 2022/23 så har vi 120 elever som studerar på Hindi Medium i Ebenezer School och 24 i English Medium. Totalt 144 elever, 13 lärare och 6 assistenter/administratörer på skolan.

Vi har också fått hjälpa många av de covid-drabbade eleverna med skoluniformer, böcker och skolmaterial så gott vi kunnat med de resurser vi har. Skolan är nu i gång med full kapacitet på heltid. Det har varit så fint att se att även då vädret varit dåligt och regnet öst ner har eleverna kommit till sina lektioner.

I slutet av förra året kunde vi också äntligen anordna den årliga sportveckan igen. Där utövas olika sporter som cricket, kabbadi och khokho med mera. Alla elever deltog och njöt till fullo dessa dagar av sport och tävlingar. Och pris till vinnarna delades ut i samband med julfirandet för eleverna.

Amarjeet Singh
Rektor



Grace Yrkesskola

i norra Indien

Priyanka är en tjej på 23 år. Hon föddes i den teplantagen som heter Nangdala Tea Garden. Hennes pappa jobbade ute i teträdgårdarna och mamman var hemma och tog hand om familjen. Pappan stod för hela familjeförsörjningen.

Priyanka har två äldre bröder och en yngre syster. När teplantagen lades ner blev det mycket svårt för familjen. På grund av ekonomiska problem fick de tre äldsta barnen sluta skolan. Hennes två bröder fick jobb i en järnaffär, men till mycket låg lön. Men deras uppoffring har möjliggjort för den yngsta systemen att kunna fortsätta skolan. Hon går nu andra året på ett statligt college i Birpara.

Priyanka hade en dröm om att bli sömmerska så att hon på så sätt kunde hjälpa sin familj och kunna tillgodose de grundläggande behoven. Hon ville också vara med och hjälpa sin syster att kunna fortsätta studera. Men hon visste inte hur hon skulle göra för att förverkliga sin dröm och lära sig sy och skräddarteknik. Hon kände sig helt hjälplös. Sen kom en av hennes vänner och berättade för henne om "Grace Vocational Training Centre".

Hon började då söka information och ta reda på hur hon kunde söka in på skolan. Det är verkligen som det sägs: "Där det finns vilja finns det väg". Det var under den här tiden som Mr Bikash Gotamay, från Grace fältteam träffade på henne. Han gav henne ett formulär att fylla i och sen skicka in till honom. Nu började det ljusna och Priyanka kunde se en väg framåt. Hon fick anledning att le och börja säga "Min framtid är säkrad". Hon såg en ljusning för att i framtiden, med värdighet, kunna försörja sig själv och sin familj.

Sen blev det inte lika lätt som hon trott att lämna sitt hem och sin omgivning och anpassa sig till ett nytt sätt att leva. Det tog tid att komma in i det nya livet med disciplin och nya rutiner. Även maten var annorlunda, eftersom de hemma brukade äta mycket enkel och traditionell mat från byn. Men när hon övervunnit alla dessa svårigheter började hon kunna se och sträva mot sitt mål att bli sömmerska.

Hon lär sig nu om sömnad, mönster och tillskärning och hon följer mycket noga alla instruktioner från sina lärare. Hon lär sig inte bara sömnadsyrket, utan lär sig också engelska och data. Detta har satt extra färg på livet och höjt hennes självförtroende. Nu känner hon sig verkligen hemma på skolan och hon älskar att vara med på lektionerna. Hon har också fått många nya vänner. Morgon- och kvällsandakterna har också hjälpt henne att fokusera på det som är bra i livet. Hon säger att detta bara är en början och att hon ska gå mycket längre. En dag hoppas hon att skolan och lärarna ska känna sig stolta över henne och det hon åstadkommer i livet.

Manoj Kami

Föreståndare på Grace Yrkesskola



GILLA ÖSSI!



Lyckliga Barn i Autazes, Brasilien

Personalen gör ett fantastiskt arbete med barnen på centret Lyckliga Barn och de älskar verkligen sitt jobb. De försöker hela tiden utveckla och göra det bättre och bättre. Centret ligger i ett område där kriminalitet och droganvändning är stor. Många av barnen hör och ser mycket som de borde vara helt ovetandes om. Många av barnen kommer också från missbrukarhem och som genom att komma till centret fått ett bättre liv. En plats där de får uppleva att någon ser dem, känna kärlek och omsorg.

Det har varit ett stort engagemang från personalens sida då man gjort sitt bästa för att tillgodose barnens olika behov. En sak som verkligen prioriteras är att servera barnen mat. Det är vanligtvis lunch på förmiddagen och fika på eftermiddagen. Men ganska så ofta

blir det också en improviserad måltid på eftermiddagen då barnen inte fått lunch hemma. Att det inte finns någon mat hemma är tyvärr inget ovanligt hos dessa familjer.

Ett nytt samarbete startades under första året med organisationen Life Impact. Life Impact arbetar med att jobba förebyggande för att öka medvetenheten om övergrepp på barn. Bland annat ordnades en festivalhelg på Lyckliga Barn då de hade en fest för barnen och deras föräldrar. De satte upp en teaterföreställning, sportade och hade samtal med föräldrarna.

Från och med juni månad har de haft program varannan lördag. Det har varit fotbollsträning med tränaren Erison på sportplanen och samtidigt inne i centret var det undervisning med olika kreativa

inslag. Dagen startas med att alla samlas tillsammans för en samling med andakt innan de flesta av killarna startar sin uppvärmning, träning och fotbollsmatch. Det är mest tjejer som vill vara med i klassen inomhus där de också har speciella föredrag om självkänsla och psykisk hälsa. Sen avslutas dagen med en fika för alla barnen.

Life Impact anordnade också en heldag tillsammans med Lyckliga Barn och Ray of Hope då det kom runt 300 personer som bor i området runt centret. Även vid jul anordnades en julfest då man sjöng och åt tillsammans och alla barnen fick en julklapp. I samband med denna fest delades det också ut matkassar till familjerna.

Karin Johansson





Neve Michael i Israel

Över sju år har gått sedan den där gråa dagen när Shoshy, hennes storsyster och två storebröder anlände till Neve Michael Kriscenter. Shoshys berättelse berörde mest eftersom hon var familjens yngsta, en femårig flicka med blont hår som inte kunde sluta gråta och inte släppte taget om sin systers hand, den där hemska eftermiddagen. När vi fick veta om allt de hade gått igenom kunde vi knappt hålla tillbaka våra egna tårar eller sluta skaka på huvudet. Neve Michael har förvisso fått ta del av skräckhistorier, men det som hade drabbat dessa fyra oskyldiga barn var en av de mest chockerande berättelser vi någonsin hört.

Ett ord för att beskriva deras föräldrar skulle vara: brutala. Alla fyra barnen bar tydliga tecken på fysisk misshandel och tortyr. Från nya öppna sår till gamla fula ärr. Från fläckar till brännmärken. Barnens grannar, som såg och hörde och sen rapporterade vad de visste till socialmyndigheterna, uppgav att barnen mer än en gång låstes in ute på gården och tvingades stå

där och hålla i betongblock i timmar. Grannarna sa också att de regelbundet hörde skrik inifrån deras lägenhet.

Barnen hade mer att säga om de fasor som ägde rum inomhus. Berättelserna som kom ur dem under smärtsamma sessioner med psykologer var de mest avskyvärda berättelser om misshandel och sexuella övergrepp. Men Shoshy förblev tyst. Den yngsta och mest oskyldiga. Ord kunde inte uttrycka de fasor hon sett och hört eller förklara ärren hon bar på sina armar och ben.

Vi förstod också vilken grov försumelse de utsatts för. I det hemska hus hållet var dessa pojkar och flickor inte ordentligt klädda, de fick inte tillräckligt med mat, de gick inte i skolan och hade inga vänner. För dessa stackars barn var deras uppväxt en total förlust. Allt som har att göra med en normal barndom var det de kom att få på Neve Michael.

Barnen placerades i ett familjehem med ett kärleksfullt par och deras

barn. Snart började de få olika typer av hjälp på Terapicentret. De äldre barnen fick handledning och hjälp för att kompensera det stora gapet som uppstått då de aldrig gått i skolan.

Nu vet de hur det känns att vara omgivna av kärlek, att få ett vänligt leende och en öm beröring. De blir omhändertagna av ansvarsfulla vuxna som ger dem kärlek, mat, näring och visar hur man beter sig som barn och allt som kommer med det. Nu kan de verkligen känna att de har något att se fram emot när de växer upp. Och det mest lovande tecknet av allt är att Shoshy har lärt sig att le.

Hava Levene
Föreståndare



Svarskort

Jaa! Jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!



JAG VILL ATT **MITT FADDER- BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Kollektivt fadderskap på _____
(fyll i vilket projekt)
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån



Vid upprättande av *Testamente*

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.



I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, **helt kostnadsfritt!**

Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. **Kom ihåg:** För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen. Läs mer på: www.barninod.com/stod-oss/testamente eller scanna qr-koden med kameran i din telefon.



I SAMARBETE MED BARN I NÖD

RESCUE MISSION SECOND HAND

ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke (i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.)
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Tack alla våra annonsörer!



WALLENSTAM

Du missar väl inte vår hemsida?

www.barninod.com

DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

Ge en gåva via Swish!

Nu kan du enkelt ge en gåva till Barn i Nöd via Swish.

Vårt nummer är 123 900 5752

NOLE Production

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skraddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

ALINGSÅS HUSPAKET

Din annons gör *skillnad* för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Ute i Göteborgs vackra norra skärgård ligger vår heminredningsbutik. Här kan du hitta det mesta som du behöver för ditt hem.

Varmt välkommen att göra ett besök - det lönar sig!

Hönö - 031-965738 - www.norgardens.com

Renew GROUP

UNIHOOC

Zone

Zii FreeBandy AB

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Till minne

Karin Ericsson, Träslövsläge
Ingrid Eriksson, Partille
Lennart Hanses, Sollerön
Erikmats Bertil Johansson, Siljansnäs
Birger Jönsson, Östersund
Saras Gun Matsson, Siljansnäs
Ralf Johansson, Öckerö
Rune Svensson, Söderåkra

*Vi finns på flera
ställen runt vår jord!*

www.barninod.se

BRASILIEN



Kärlakens Hem, Manacapuru



Lyckliga Barn, Autazes



Ray of Hope, Manaus

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND



BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA REPUBLICEN



Hannacentret, Azua

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Padharhemmet, Padhar



Emanuel Ebenezer School, Shahpur



Yrskeskola för flickor, Nagrakata



Good Hope Blind Mission, Kottayam

**BARN
INÖD**

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

 Ny adress:

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BARN I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

 Inbetalningsavgift
 (ifylls av banken)

Från bankgiro nr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgiro nr (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
 Kungssportsavenyn 22,
 411 36 Göteborg

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
**...eller gör din autogiroanmälan direkt på
 vår hemsida - www.barninod.com**

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter det att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

 Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: kr/mån

Namn:		Ref.nr:
Adress:		
Postnr:	Ort:	Telefon:
Personnr: (obligatorisk uppgift)		
Bank:	Email:	
Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		