

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP



SID 5



SID 8



SOM FADDER ÄR DU MED

OCH FÖRÄNDRAR LIV!



Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Att växa sig stark och bli djupt rotad...

Jag sitter i skrivande stund inomhus och ute stormar det och regnet smattrar på fönstret. Jag tittar på den stora eken som står där och sträcker sig högt över hus-taken. Den väldiga trädkronan böjer sig och dansar runt av vindens kraft. Det är inte utan att man tänker på det stora rot-systemet som gör att den väldiga stammen står rak och inte rör sig, trots de hårda vindarna. Det är jag så tacksam för, för tänk vad som skulle hända om den välte, vilken förödelse det skulle skapa...

Vad viktigt det är att vi också låter våra "rötter" växa sig starka och bli djupt rotade. Det är så mycket som oroar och stormarna i livet kan ruska om oss ordentligt. Då gäller det att veta var man har sin trygghet och vart man ska vända sig. I Bibeln står det i Jeremia 17:7-8:

Välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.

Det är många som mår dåligt och är det inte man själv så har vi nog alla lite till mans människor i vår närhet som är hårt drabbade av olika slags "stormar" i sina

liv. Vad viktigt det då är att man har vänner som finns där och kan stötta upp. Att bara finnas där för att lyssna och försöka förstå gör så otroligt mycket. Kan vi inte göra något annat så kan vi alltid knäppa våra händer och be. Be att vår Herre ska finnas med, mitt i det svåra.

Under september månad kommer jag att befinna mig i Brasilien och Dominikanska Republiken för att besöka våra olika projekt. Då träffar jag alltid barn och vuxna som lever mitt i stormen, fast kanske på ett annat sätt än vi här i Sverige. Behoven är stora och man önskar att brunnarna av resurser aldrig skulle ta slut och man kunde ösa ut till alla som har så stora behov. Vi kanske inte kan hjälpa alla, men för var och en som får hjälp så betyder det allt. Precis som du och jag vill och behöver bli sedda, så behöver vart och ett av dessa barn det också. Det gäller att finnas där i stunden och fokusera på det och inte titta på allt som vi inte kan göra, då blir man överväldigad och inte till hjälp för någon.

Jag är så tacksam och stolt över det arbete som vi genom Barn i Nöd gör på våra olika platser. Mathew har precis kommit hem efter en resa i Indien då han besökt projekten där och träffat alla barnen.

Det är så fint att se och höra hur arbetet går framåt och i denna tidning kan du läsa mer om arbetet vi gör på olika platser runt om i Indien.

Tack för ditt fortsatta stöd så att vi kan fortsätta hjälpa "våra" barn i de olika länder där vi arbetar. Jag tror att vi på så sätt får vara med och stilla stormar och låta solen lysa upp i många barns liv och göra det lättare. Tack för att du är med och gör det möjligt!

Karin Johansson



Baan Chivitthai

i Thailand



Barnen i byarna

Bong som vuxit upp på BaanChivitMais skolhem Huadoi är nu en vuxen man. Till sammans med sina bröder driver han, framgångsrikt, en bananplantage långt uppe i bergen. Han berättade för oss att det finns många barn i hans hemby som inte har det bra. Han tänkte att vi skulle kunna hjälpa dem. Vi bestämde oss för att åka dit för att se med egna ögon.

Vi åkte söderut på highway 118 mot Chiang Mai. Efter en timme svängde vi av vägen och körde i riktning mot bergen. Efter 10 minuter tog asfaltsvägen slut och det övergick till en gropig grusväg som snirklade sig fram. Backarna blev brantare och brantare och vägen övergick i packade lervallar. Efter cirka en timme kom vi mörbultade fram till Bongs by. Husen klamrade sig fast på bergssluttningen och det kändes i vadera att gå i backarna.

Ett vant öga kunde direkt se att de flesta har det ganska bra ställt här. Man ser det på husen som inte är de genuina Lahuhusen, som är byggda av bambu och gräs. De här husen är byggda av breda brädor och plåt-tak, men går närmast att jämföra med en gammal omålad ladugård i Sverige. Flera i byn äger en bit land som de brukar och som ger dem både mat och inkomst. De andra jobbar för en liten lön, som daglönare hos markägarna.

Det finns en skola några kilometer bort, där barnen bor från måndag till fredagar. De är tvungna att bo över, då det är så besvärlig väg att gå. De är hemma varje veckoslut. När det är regntid händer det att de inte kan gå till skolan på flera veckor. Skolan är dålig, säger föräldrarna och ofta kommer inte lärarna dit.

Vi har redan tre barn från den här byn som bor hos oss på BaanChivitMai, så vi känner till några familjer. Vi letade upp Bongs föräldrar och fick en pratstund med hans mamma. Vi frågade var vi kunde hitta barnen som var i stort behov av hjälp. Hon pekade mot grannhuset, som vi promenerade till.

Där träffade vi några olika familjer och många barn. De var väldigt trevliga och bad oss sitta ner för att prata. En flicka från en av dessa familjer bor redan hos oss och vi såg nu att även en av hennes kusiner skulle få ett bättre liv hos oss. Vi frågade flickan om hon skulle vilja flytta till BaanChivitMai för att fortsätta att plugga och hon nickade blygt.

Mamman var positiv till det, då hon var ensamstående med flera barn och pappan satt i fängelse för smuggling av droger. Vi såg flera barn där som vi skulle kunna hjälpa, men träffade inte de vuxna som tog hand om dem.

Vi såg att barnen hade det ganska bra materiellt. Ingen svälter eller går naken, men många barn har ingen framtid i byarna. Skolorna är dåliga och har svårt att rekrytera bra lärare. Vill man komma längre än sina föräldrar måste man komma bort från byn. Många föräldrar erkände också att de strulat till sina liv med droger, skilsmässor, flera partners och många barn. De önskar sina barn en bättre framtid. Det är där vi kommer in.

Fler barn till BaanChivitMai

Det är många som hör av sig till oss angående barn som skulle behöva vår hjälp på BaanChivitMai. De önskar att deras egna, eller kanske släktingars barn, ska få komma och

bo hos oss för att kunna gå i skolan. Flera av barnen har föräldrar med drogproblem, fäder i fängelse, helt frånvarande föräldrar, eller bara fattigdom och långt till skolan.

För att kunna ta reda på vilka barn som är i störst behov, ordnades en dag då familjer fick komma och bli intervjuade angående deras situation. Vi fick lyssna och bedöma vem som bäst behövde få komma. Det nya läsåret började i mitten av maj och vi planerade nu för det.

På grund av pandemin har vi inte kunnat ta in nya barn de senaste tre åren, då landet varit helt stängt. Då byarna nu är helt öppna igen och folk kan komma och gå, välkomnades familjerna till oss under en söndag i slutet av februari. Det blev en minnesvärd dag! Det kom 16 familjer från några olika byar. De tillhör olika minoritetsgrupper, som heter Akha, Lahu och Mhong.

Alla som kom med barn, kom till tals och fick berätta om deras livssituation. Det slutade med att vi bestämde oss för hela 20 nya barn den dagen. Det kändes väldigt bra att kunna fylla upp alla sängar på BaanChivitMai igen. Vi tror att just de barnen vi lovade komma, är de som bäst behövde det.

Livet förändras för de här familjerna, när de kan känna att barnen får en bättre skolgång, få bo i trygghet, få mat och kärlek på BaanChivitMai. Deras föräldrar, eller släktingar som kommit med barnen, kan nu få arbetsro och slippa bekymra sig för hur barnen ska kunna ta sig till någon skola. Livet blir bättre!

Medeleine och Inge Ekelyck





En resa i Indien



I juli och augusti gjorde jag en resa i Indien med min familj. Det var en underbar upplevelse! Jag har ju gjort den många gånger tidigare, men den här gången tog vi mer tid att umgås med människorna på de olika platserna. Vädret var både gynnsamt och nedslående. Många dagar med kraftigt regn och stekande hetta. Hur som helst, det var intressant.

Grace Yrkesskola

Vi började resan i norra Indien i Nagrakata på Grace Vocational Training Center. Under ledning av Manoj och hans fru Manju Kami fungerar skolan väldigt bra. Varje år får 25 flickor praktisk utbildning inom olika områden; som sömnad, data, kosmetologi, frisör, språk med mera. Eleverna bor på skolan och kvalificerade lärare ger utbildningen. Eleverna är väl disciplinerade och gör sitt bästa. Alla kommer från fattiga familjer som bor i ett område med teplantage. Att hitta ett jobb är ingen lätt uppgift för dem i byområdena. Vårt utbildningscenter ger dem nu en chans att hitta jobb utanför sin by. Varje krona vi spenderar på skolan är väl använd och värdefull.

Dagen efter vi kom till centret var det dags för examen. Det var cirka 125 personer närvarande, både föräldrar och vänner kom för att delta i examensceremonin. De var så glada och uttryckte sin tacksamhet till de ansvariga och sponsorerna. På kvällen kom en buss för att ta flickorna tillbaka till sina respektive byar. De var ledsnå över att lämna vårt vackra campus och den atmosfär de fått njuta av i nästan ett år. Familjen Kami är älskvärda och hårt arbetande personer. Må vår Herre fortsätta välsigna arbetet här som är till så stor glädje för många behövande i Nagrakata, Dooars området.

Padharhemmet

Resan fortsatte söderut och vi besökte Padharhemmet i Madhya Pradesh. Under ledning av Kailas Andrews och Anugrahan Alpheus fungerar hemmet bra. Det bor cirka 130 elever som har olika funktionsnedsättningar. Några är blinda, andra döva och stumma. Där finns också både fysiska och psykiska nedsättningar. Sen bor också våra nio barn från Ebenezerhemmet här på skolan.

De har inte ett lätt uppdrag att genomföra. Funktionsnedsatta barn går i en speciell skola och andra i en engelsk skola. Det finns många utmaningar i projektet, men arbetet går framåt. Det är härligt att se barnen sjunga, dansa och spela olika spel. Då och då

tävlade de med andra skolor i idrott, även om de har fysiska funktionshinder. De har vunnit många gånger och har fått många troféer.

Blinda barn lär sig punktskriftssystemet för att läsa och skriva. Specialiserade lärare är involverade i undervisningen. Detta institut är välkänt så att lärare från andra distrikt kommer till denna plats för att få kunskap och erfarenhet för att själva kunna ta hand om funktionsnedsatta barn i deras skolor. Barnen är glada, de mår bättre av att vara här snarare än att vara i sina egna byar och familjer, där de ofta inte ens får regelbundna måltider. Tack till alla godhjärtade sponsorer!

Emanuel Ebenezer School

Under pandemin fick vi stänga skolhemmet i Shahpur och det har varit svårt att återuppta arbetet på grund av tekniska skäl. Hindi Medium pågår fortfarande, men antalet elever har minskat. Det tidigare skolhemmet används nu som boende för barn som kommer från avlägsna byar. Området är intakt, men det behöver renoveras. Skolan är välkänd i området, men framtiden är oviss från och med maj 2024. För att skolan ska överleva behövs många nya sponsorer. Lärarna gör sitt bästa. Grannarna i området är samarbetsvilliga, men inte "naturlivet". Apor från närliggande skogar förstör områdets utrustningar och rörledningar. De är till stort besvär för skolan. Skadorna som då och då får repareras är kostsamma.

Good Hope Blind Mission

Under de senaste 19 åren har vi nu varit delaktiga i Good Hope Blind Mission i Kottayam, södra Indien. Under ledning av K.C. Thampy och C.J. Daniel fungerar detta projekt mycket bra. Det finns 41 vuxna som är helt blinda och får månatligt stöd för sina olika behov. De flesta av dem har också diabetes. De får alla medicin och sen är en del i behov av matpaket och andra behöver kypor, hörapparater, punktskriftsböcker och så vidare. För vissa har vi öppnat små kiosker och några säljer lotter. Genom detta småskaliga stöd kan de tjäna lite pengar. Tidigare samlades alla årligen och delade sina livserfarenheter med varandra. Sedan Covid-19 är det inte längre möjligt, utan de håller regelbunden kontakt via telefon. En gång i månaden besöker också Thampy och Daniel var och en. Vi hjälper ytterligare 20 blinda barn i en specialskola. De får ekonomiskt stöd för sin utbildning.

Agape Child Center

Detta är vårt första projekt i Indien och det

startades 1980. Det är ett vackert campus nära den snabbt växande staden Kochi i Kerala. Under ledning av Jancy Benny och George Joseph fungerar projektet väl. På Agape bor 42 barn och även om vi inte har en egen skola så samarbetar vi med en närliggande skola sedan 40 år tillbaka.

Både pojkar och flickor är aktiva på detta campus med musik, sport, lek och kyrkliga aktiviteter med mera. Barnen trivs i denna miljö. Vi har åtta anställda och en trädgårdsarbetare. Vi odlar grönsaker och frukt som kommer barnen till del. Vi har också gummiträd som kan ge en liten inkomst till hemmet. Det finns också kor och getter. Dessutom finns en fiskdamm där barnen kan fånga fisk då och då. Det är fin fisk som blir till goda middagar.

Klockan sex på morgonen vaknar alla barnen och både pojkar och flickor hjälper då till i tio minuter för att städa på området. På grund av detta ser området alltid rent och snyggt ut. Många besökare har genom alla år undrat hur vi lyckas med detta. Men disciplin är en av de motivations-slogans vi har på hemmet. Det finns också möjligheter för barn att lära sig skrädderi här. Ledarnas hårda arbete ger bra resultat. Vi har nyligen gjort en del reparationsarbete på byggnaderna, men mycket mer behöver göras. Ekonomin är alltid en utmaning. Vi har också en 2-årig Bibelskola för vuxna från norra Indien på området. Efteråt återvänder de till sina respektive platser och hjälper till i sina kyrkor.

Slumarbete i Delhi

Vi har också ytterligare ett projekt i Delhi. Vanitha och Allen arbetar med många barn som lever på gatorna i slumområdena i Delhi. De samlar barnen minst två gånger i veckan för att lära dem läsa och skriva. Även socialt stöd finns till dem som kläder och "snacks". Detta är en mycket svår uppgift att jobba bland gatubarn, men de har gjort det hjärtat under många år. Jag kunde tyvärr inte besöka Delhi under den här resan, på grund av väderförhållandena. Det var kraftigt med regn och översvämningar där.

Tack för allt stöd till våra olika platser i Indien! Det betyder så otroligt mycket. Alla har de sina problem med de kämpar på för att göra sitt allra bästa för barnen! Alla de ansvariga hälsar så gott!

Varma hälsningar

Varughese Mathew (Thampy)

Neve Michael

i Israel

När bröderna Avigdor (10 år) och Meitar (8 år) från norra Israel kom via de sociala myndigheterna till Neve Michaels kriscenter var allt vi visste att de blivit misshandlade av sin pappa. Vad vi inte visste var omfattningen av övergreppen.

När vi frågade Meitar hur det kom sig att han hade stygn i pannan var pojken så rädd att hans pappa skulle ge sig på honom om han sa något, så han ljög och sa att hans bror knuffat honom. Men Avigdor rättade honom och sa; "Du vet att det inte var jag. Det var han. Han kan inte skada oss nu..."

Pojkarnas pappa är alkoholist, med en lång historia av våld. Han har varit så hård mot pojkarna att myndigheterna har förbjudit all umgängesrätt. Pojkarna får inte åka hem och pappan får inte gå i närheten av sina barn.

Avigdor, som har ärr på rygg och axlar efter all misshandel, säger att drickandet gjorde hans pappa till ett monster. Meitar, vars stygn nu har tagits bort och har lämnat ett ärr i pannan som kanske aldrig bleknar, börjar precis öppna upp om allt det onda som deras pappa gjort mot dem. Båda pojkarna är överens om att han var "svår" när han var nykter och elak när han var full. Ingen av dem har uttryckt en önskan att åka hem eller att träffa honom.

På grund av sina barndomstrauman lider bröderna av beteendeproblem. De har svårt att koncentrera sig, har inlärningsstörningar och låg självkänsla. Båda pojkarna får behandling på Neve Michaels terapicenter. Avigdor får terapi i vår djurpark, där han lär sig att övervinna sin osäkerhet genom att ta hand om en kanin. Meitar, som har problem med att prata och uttrycka sig, börjar nu uttrycka hur han känner sig och mår genom teckningar han gör i vårt konstterapiprogram. Båda pojkarna har svårt att klara av skolan, men det går långsamt framåt och allteftersom blir det bättre. Våra professionella terapeuter säger att Avigdor och Meitar står inför en lång tid av läkning och rehabilitering.

Bröderna bor tillsammans i ett av våra familjehem i vår Barnby. Ett familjehem består av ett gift par och deras barn och de tar emot Neve Michael-barn in i sin familj. För första gången i sitt liv upplever Avigdor och Meitar hur det är att vara del av ett vanligt hushåll i en varm, kärleksfull och familjär atmosfär.

När de satt runt middagsbordet med sina "adoptivföräldrar" och de andra barnen, sa Avigdor att han är glad att de är i Neve Michael, och Meitar upprepade sin brors ord och man kunde se i pojkens ansikte att han nu kände sig trygg. För Neve Michaels personal betyder de lovande orden att pojkarnas tillfrisknande nu går framåt.

Hava Levene

Föreståndare på Neve Michael



Du vet väl om att du kan få skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd?

För att vi ska kunna lämna in rätt uppgifter till Skatteverket måste vi ha ditt personnummer. Det finns en blankett på vår hemsida under fliken "Stöd oss", där du kan fylla i dina uppgifter och skicka in till oss, via post eller digitalt.

Svarskort

Jaa! Jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!



JAG VILL ATT **MITT FADDER- BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Kollektivt fadderskap på _____
(fyll i vilket projekt)
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån



Vid upprättande av *Testamente*

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.

Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.



I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du
upprätta ett skräddarsytt testamente, **helt kostnadsfritt!**



Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online.
Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss.
Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.
Läs mer på: www.barninod.com/stod-oss/testamente eller scanna qr-koden med kameran i din telefon.



I SAMARBETE MED BARN I NÖD

RESCUE MISSION SECOND HAND

ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke (i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.)
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Tack alla våra annonsörer!



WALLENSTAM

Du missar väl inte vår hemsida?
www.barninod.com

DÄR KAN DU:
 Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
 Box 530 98, 400 14 Göteborg
 Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
 Tel 031-799 85 00
 info@opalen.se • www.opalen.se

Ge en gåva via Swish!

Nu kan du enkelt ge en gåva till Barn i Nöd via Swish.
 Vårt nummer är 123 900 5752

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skraddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

Din annons gör *skillnad* för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
 Kontakta Barn i Nöd!

Ute i Göteborgs vackra norra skärgård ligger vår heminredningsbutik. Här kan du hitta det mesta som du behöver för ditt hem.

Varmt välkommen att göra ett besök - det lönar sig!
 Hönö - 031-965738 - www.norgardens.com

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Till minne

Solveig Fajersson Kanter, Vallentuna

Ulf Hildingstam, Lönsboda

*Vi finns på flera
ställen runt vår jord!*

www.barninod.se

BRASILIEN



Kärlakens Hem, Manacapuru



Lyckliga Barn, Autazes



Ray of Hope, Manaus

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND



BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA REPUBLICEN



Hannacentret, Azua

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Padharhemmet, Padhar



Emanuel Ebenezer School, Shahpur



Yrskeskola för flickor, Nagrakata



Good Hope Blind Mission, Kottayam

**BARN
INÖD**

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

 Ny adress:

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BARN I NÖD
 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

 Inbetalningsavgift
 (ifylls av banken)

Från bankgiro nr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgiro nr (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
 Kungssportsavenyn 22,
 411 36 Göteborg

 Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter det att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

 Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: kr/mån

Namn:		Ref.nr:
Adress:		
Postnr:	Ort:	Telefon:
Personnr: (obligatorisk uppgift)		
Bank:	Email:	
Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		