

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 5/23 - Årgång 52



SID 5



SID 8



SOM FADDER ÄR DU MED

OCH FÖRÄNDRAR LIV!



Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

Att bygga förtroende och vänskap...

Mycket av det arbete vi gör genom de olika organisationerna på plats bygger på förtroende. Jag har nu hållit på i nästan 25 år i olika hjälp och missionsarbete och jag ser alltmer hur viktigt det är att bygga förtroende och visa att man finns där när livet är både svårt och roligt.

Jag tror att detta med missionsarbete och att visa på Jesus alltid går hand i hand med det sociala arbetet. Bibeln talar tydligt om att vi alla består av ande, själ och kropp. Ingen del är viktigare än den andra, men ingen är heller mindre viktig. Det hör ihop.

Alla behöver bli sedda och man behöver en kram då och då. När man kommer in på något av våra center så möts man av en hop barn och alla vill kramas. Det gör mig så glad när jag ser personalen möta barnen med stora kramar och leenden. Det gör verkligen skillnad för barnen och förtroende byggs. Kommer ihåg en liten pojke på Hannacentret i Dominikanska Republiken som varje dag ville sjunga "kram-sången", för han hade aldrig tidigare blivit kramad.

För några år sen var vi ute med Ray of Hope-teamet i Amazonas och vi besökte indianbyn Tatu-yo. Det var många turister där den dagen och vi väntade för att inte störa indianerna i arbetet med att visa sin kultur för de grupper som kom. Det är ju deras inkomstkälla. Det var bland annat en brasiliansk grupp där och en kvinna blev så arg på oss för att vi som kristna var där och försökte påverka indianernas kultur och deras religion. Hon skällde ut oss rejält och pekade på ett av barnen som lekte med en leksak i sanden. Hur kunde vi komma dit och ge en plastleksak till indianbarnen?! Hon var riktigt upprörd.

Sen kom hövdingen Pinion till oss och sa att vi inte överhuvudtaget skulle lyssna på vad hon sagt. Byn visste precis varför vi var där och han sa: "Vi vet vilka ni är och att ni alltid finns där för oss. När vi har det svårt kan vi kontakta er och vi vet att ni gör vad ni kan för att hjälpa oss. Vad gör dessa som nu skällt på er? De kommer hit och betalar för att titta på oss och höra om vår kultur några minuter, men sen är de borta. Ni är våra vänner och ni är alltid välkomna hit!"

Det förtroendet har Ray of Hope byggt upp under många år av besök i byn. De har varit en utsträckt hand till hjälp och stöd. Förtroendet för någon kan förstöras på en enda sekund, men det tar lång tid att bygga upp. Det är viktigt att vi vårdar våra relationer och bygger förtroende.

Vill också passa på att skicka med ett stort TACK till alla er, våra trogna givare till Barn i Nöd! Utan er skulle vi inte nå ut till alla de barn som nu finns på våra olika platser!

*Önskar er en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!*

Karin
Karin Johansson





Hannacentret

i Dominikanska Republiken

Drygt tio år har gått sen vi började vårt arbete på Hannacentret och det var en dröm som gick i uppfyllelse. Att få arbeta med barnen i vårt område ger mig stor glädje i livet. Under dessa år har vi sett många barn bli förvandlade och familjer som blivit förändrade.

Många av våra tonårstjejer, som var med oss från början, har själva blivit mammor och nu tar vi hand om deras barn i våra aktiviteter. Det är klart att det känns svårt att tjejerna får barn så tidigt och det är ett problem, men vi är så tacksamma för den fina kontakt vi har med tjejerna och förtroendet de har för oss.

Flera av barnen på centret har problem av olika slag. Vi försöker att se till att alla barnen får den uppmärksamhet de behöver, så att de kan utvecklas och känna sig trygga. Vi försöker ge extra stöd till de barn som behöver det. Ett av dessa barn är Amahia. Hon är fyra år och en ensam liten tjej. Hon pratar inte, ler inte och hon leker inte med de andra barnen. Hon har alltid en ledsen blick i ögonen.

Amahia har varit hos oss i två år, men tyvärr har vi inte sett någon nämnvärd förändring. Det beror nog delvis på att hennes mamma inte engagerar sig så mycket i henne. Mamman bryr sig inte alltid om att ta henne till Hannacentret. Ibland kommer hon och ibland inte. Hade hon kommit mer regelbundet hade vi på ett bättre sätt kunnat arbeta med henne. Vi vet ju att även om hon inte vill umgås så mycket med de andra barnen, så är centret en läkande och kärleksfull miljö. Det är en plats där barnen känner sig välkomna och älskade. Amahia behöver verkligen kärlek och tillgivenhet, hon får inte mycket av det hemma.

Hon bor med sin mamma hemma hos sin mormor. Hon är ofta smutsig och ovårdad, då varken mamman eller mormodern bryr sig speciellt mycket om henne. Men vi ger

inte upp om lilla Amahia. Vi fortsätter att försöka nå innanför hennes skal och vi hoppas och ber att Gud ska göra ett under i hennes liv. Vår bön är att hon ska få känna glädje i livet och att hon ska börja interagera med de andra barnen. Vi har fått se många barn förändras efter att de varit en tid på Hannacentret, så vi har gott hopp för Amahia med. Vi bara fortsätter att i kärlek och med tålmod försöka locka fram det fina i denna lilla tjej. Med Guds hjälp så finns vi här för våra barn och fortsätter att älska dem och hjälpa dem så bra vi kan.

Det är många barn som kommer till Hannacentret varje vecka. Måndag till fredag kommer våra minsta barn på förmiddagarna. Där har vi nu 65 barn inskrivna och de är uppdelade i två grupper. På eftermiddagarna, när skolan har slutat, har vi 230 barn inskrivna och även där är barnen indelade i två grupper. För skolbarnen har vi aktiviteter måndag till torsdag.

Vi är så glada och tacksamma att barnen fortsätter vara med i våra aktiviteter, även då de börjat skolan. Vi ser också tydligt att vår hjälp med stödundervisning hjälper dem att klara av skolarbetet mycket bättre. Vi fortsätter vara ett stöd för barnen i vårt samhälle under deras uppväxtår och in i tonåren. Det är en trygg plats, där barnen vet att de är sedda och älskade.

Barnen bryr sig också mycket om varandra. Jag tänker nu på en händelse med Lúis Mario som nu är tio år gammal. Han bor med sin mamma hos morföräldrarna i ett litet och mycket enkelt hus. De lever i stor fattigdom, på gränsen till det omänskliga... Lúis Mario är en väldigt go liten kille. Han är tillgiven, kärleksfull, vänlig, lydig och alltid uppmärksam. Alla älskar honom!



Han började komma till Hannacentret när han var tre år gammal.

I januari 2020 blev han brännskadad i en olyckshändelse. En del av huvudet, nacken och ryggen brändes. Det var en tredjedegens brännskada och det var många dagar av smärta och ångest för honom. Hans familj och alla vi andra som älskar honom var mycket bekymrade. Men det var så fantastiskt att se där under den svåraste perioden, då bad han några av sina vänner från Hannacentret som bor nära honom att komma dit. Han ville att de skulle be till Gud för att han skulle bli frisk.

Något hände och barnen sa att det var Jesus som botade Lúis Mario och jag måste hålla med om att Jesus gjorde något i hans kropp när barnen bad. Han återhämtade sig och hans tillfrisknande gick snabbare. Barnen var otroligt glada! Jag träffade sen hans mamma efter att de varit på återbesök hon läkaren. Hon berättade vad Lúis Mario sagt till henne efter besöket; "När jag blir stor ska jag studera för att bli läkare, så jag kan hjälpa fattiga barn."

Detta är ju fantastiskt för mig att höra. Vi lägger ner vår själ och hjärta i arbetet och en av de saker som vi verkligen vill ge barnen är nya drömmar inför framtiden. Att barnen inte ska vara begränsade av sin tillvaro och status utan att de ser att livet kan förändras. En dröm är första steget till denna förändring.

Aracelis Brito
Föreståndare





Resa till Amazonas

Under två veckor i början av september hade jag förmånen av att ha sex svenska ungdomar med mig i Amazonas. Det var två intensiva veckor då de fick uppleva mycket av vad Amazonas har att erbjuda, besöka platser och träffa många människor. Det var så fint att se hur de direkt dök in i barngruperna, lekte och var tillsammans med barnen. Även om de inte kunde tala med varandra på samma språk, så såg man ändå vilken fin kontakt de fick.

Gruppen bestod av Albert, Rebecka, Daniel, Signe, Maja och Gabriel. Tre av dem känner jag väl, då de är mina syskonbarn, och för mig kändes det fantastiskt att få visa dem det arbete som jag under så många år varit del av. De fick möjlighet att möta många av mina nära vänner och besöka platser och byar där jag har en stor del av mitt hjärta.

Värmen i Amazonas var de nog inte helt förberedda på. Det har varit mycket varma månader i Amazonas och flera dagar var temperaturen över 40 grader. Men värmen till trots så spelade de fotboll, de sjung sanger på portugisiska,

spelade drama, dansade och lekte med barnen. Det var två veckor då de fick följa med och arbeta tillsammans med Ray of Hope ute i byarna i djungeln, då vi var ute fyra dagar på floden och bodde i hängmattor på båten.

Vi besökte indianbyar, fiskade piraya, vandrade i djungeln, delade ut matpaket och kläder vi haft med oss från Sverige och mycket mer. Självklart fick de också besöka och träffa barnen på våra center Kärlekens Hem och Lyckliga Barn.

Nu har det gått några månader sen de kom hem och jag frågade några av dem hur de ser tillbaka på resan och det som de fick uppleva.

Karin Johansson

Amazonas var så otroligt spännande. Alla människor vi mötte var så varma och välkomnande. Det var en helt ny upplevelse för mig att komma till kärlekens Hem. Lite spänd och nervös var jag, men det släppte snabbt. Kommer aldrig glömma när barnen hade sjungit för oss. Då sprang en liten tjej på kanske fyra år fram till mig och kramade hårt om mina ben. Efter det blev det fler och fler kramar, men just den satte sig extra i hjärtat.

Alla barn vi träffade på centret Lyckliga Barn var så glada. Vi lekte och ritade med dem. Skrattade och kramades mycket. Där var det speciellt två tjejer som följde mig överallt där jag var. Det var jätteroligt, men samtidigt svårt då man ville prata med dem. Coolt dock hur man kunde mötas, skratta och leka fastän vi pratade helt olika språk.

Jag fick också möjligheten att berätta för en grupp tonårstjejer om mitt liv och den resa jag gjort. Det ledde till att en tjej på runt fjorton år öppnade upp och berättade sin historia kändes fantastiskt att få sprida hopp till dem som lever under helt andra förhållanden än sig själv.

Det var svårt, men också fint, att möta människor som lever utan allt som vi här hemma förväntar oss att ha. Trots att de saknade så mycket var de så glada, visade sån tacksamhet och öppnade upp sina hem för oss.

Jag vill absolut åka till Brasilien igen, träffa alla och besöka platserna igen! Att nu titta tillbaka på alla bilder som togs, får mig att längta tillbaka och vilja träffa alla igen.

Rebecka Pettersson

Resan var för mig så mycket mer berörande än vad jag var beredd på. Kontrasterna mellan att få vara hemma hos familjer som gått igenom fruktansvärda saker och sedan nästa dag ligga på en flötte i floden och sola, bada och äta gott var utmanande. Att få möta barn där en kram betyder allt och att få ge den kramen förändrar en.

När vi var på kärlekens hem så träffade vi en tjej som hette Sofia som var så otroligt vacker. Det var svårt att förstå varandra, men hon sa till Maja att hon ville att hon skulle bli hennes mamma. Hon kom sedan till mig och sa samma sak. Hon ville att vi skulle ta med henne hem. Det gjorde så ont i hjärtat att inte kunna svara "följ med till Sverige" för i ett sånt läge är det allt man vill.

Signe Matsson

Ray of Hope

i Brasilien

Ray of Hope har nu arbetat i Amazonas i 20 år. Sen i augusti 2003 har arbetet pågått för att hjälpa behövande, framför allt barn, till en bättre tillvaro. Gloria och Patrick Reynolds leder arbetet tillsammans med en grupp trogna medarbetare. Det finns också gott om volontärer som gärna åker med och arbetar på de olika besöken Ray of Hope gör i byarna ute efter floderna.

Luzinete, som är direktor och huvudansvarig på Ray of Hopes kontor berättar om en syskonskara de hjälpt under året: Nayara, Yasmim och Yud har varit övergivna sedan mars 2023. Deras pappa är narkoman och han övergav familjen när deras mamma drabbades av en allvarlig stroke. Sen dess har han varit hemlös.

Vid mammans stroke fick då den äldsta dottern Nayara, 24 år gammal, ta hand om hushållet och familjen. Efter en liten tid dog mamman och Nayara blev ensam ansvarig för sina syskon, tvillingarna Yud och Yasmim som är tolv år gamla.

När mamman dog sörjde barnen mycket och tvillingarna grät ofta eftersom de saknade sin mamma. Under ett av våra regelbundna veckomöte var det överraskande att se hur artiga och glada barnen var, trots smärtan de upplevde. Efter ett fint samtal erbjöd jag dem alla tre stöd av vår psykolog. Sen dess har de varit på samtal varje vecka och resultaten har varit synliga.

En dag hälsade jag på hemma hos dem och överlämnade presenter som de bett om. Det var skor och

godis till tvillingarna och eftersom det var runt Mors dag gav jag även deras storasyster en present. De var jätteglada.

För några veckor sen frågade jag Yud vad han önskade sig i present. Han svarade då: "Jag vill ha en pyjamas..." Jag blev så förvånad över svaret och frågade vad det kom sig att han önskade sig just en pyjamas. Då sa han: "Bara Yasmim har en pyjamas och jag vill också ha en." Yasmim visste inte riktigt vad hon önskade sig, men sa: "Jag gillar verkligen att rita, så jag skulle vilja ha färgpennor, anteckningsböcker och en stiftpenna."

Det var med glädje jag i förra veckan gick till affären och köpte en pyjamas till Yud och färgpennor, anteckningsböcker och en stiftpenna med refill till Yasmim. När jag sen åkte hem till dem med presenterna blev barnen överlyckliga. En liten gåva kan göra otroligt stor skillnad och det lyser verkligen upp deras ofta så svåra vardag.

Att försöka lysa upp tillvaron, hjälpa och stödja när det är svårt, är några av de saker där Ray of Hopes personal verkligen gör sitt yttersta. Det är många människor som varje vecka kommer till kontoret i Manaus för att få stöd och hjälp på olika sätt. Då finns personalen där för att hjälpa till på plats eller slussa vidare så att man får den hjälp man behöver.

Karin Johansson



Du vet väl om att du kan få skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd? För att vi ska kunna lämna in rätt uppgifter till Skatteverket måste vi ha ditt personnummer. Det finns en blankett på vår hemsida under fliken "Stöd oss", där du kan fylla i dina uppgifter och skicka in till oss, via post eller digitalt.



Skanna koden med kameran på din mobil
så kommer du till blanketten

Svarskort

Jaa! Jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!



JAG VILL ATT **MITT FADDER-BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Kollektivt fadderskap på _____
(fyll i vilket projekt)
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån



Vid upprättande av *Testamente*

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.



I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, **helt kostnadsfritt!**



Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. **Kom ihåg:** För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen. Läs mer på: www.barninod.com/stod-oss/testamente eller scanna qr-koden med kameran i din telefon.



I SAMARBETE MED BARN I NÖD

RESCUE MISSION SECOND HAND

ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke (i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.)
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Tack alla våra annonsörer!



WALLENSTAM

Du missar väl inte vår hemsida?
www.barninod.com

DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00
info@opalen.se • www.opalen.se

Ge en gåva via Swish!

Nu kan du enkelt ge en gåva till Barn i Nöd via Swish.
Vårt nummer är 123 900 5752

JURIO™

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skraddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

NOLE
Production

Din annons gör *skillnad* för barn världen över!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

EST. 1976

NORGÅRDENS
INTERIÖR

Ute i Göteborgs vackra norra skärgård ligger vår heminredningsbutik. Här kan du hitta det mesta som du behöver för ditt hem.

Varmt välkommen att göra ett besök - det lönar sig!

Hönö - 031-965738 - www.norgardens.com

Renew
GROUP

UNIHOČ

Zone

Zii FreeBandy AB

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Till minne

Berit Andersson, Ljusne
Lennart Augustsson, Östervåla

*Vi finns på flera
ställen runt vår jord!*

www.barninod.se

BRASILIEN



Kärlakens Hem, Manacapuru



Lyckliga Barn, Autazes



Ray of Hope, Manaus

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND



BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN



Hannacentret, Azua

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Padharhemmet, Padhar



Emanuel Ebenezer School, Shahpur



Yrskeskola för flickor, Nagrakata



Good Hope Blind Mission, Kottayam

**BARN
INÖD**

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

 Ny adress:

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BARN I NÖD
 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

 Inbetalningsavgift
 (ifylls av banken)

Från bankgirot (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgirot (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
 Kungssportsavenyn 22,
 411 36 Göteborg

 Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter det att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

 Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: kr/mån

Namn:		Ref.nr:
Adress:		
Postnr:	Ort:	Telefon:
Personnr: (obligatorisk uppgift)		
Bank:	Email:	
Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		